

Hết Lòng Yêu Chúa

[Xuất Êđiptô ký 20:3](#); Mác 12:28-34

³ Trước mặt ta, người chớ có các thần khác.

³⁰ Người phải **hết lòng**, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà **kính mến Chúa** là Đức Chúa Trời người.

TÌNH YÊU LÀ GÌ ?

³ Trước mặt ta, người chớ có các thần khác.

Bốn câu hỏi - Bốn bài học.

Câu hỏi 1. “Trước mặt ta” nghĩa là gì?

I. YÊU CHÚA LÀ: THUỘC VỀ CHÚA.

- . Trước mặt Chúa. Sáng 2:19; 7:1; [17:1](#); [Xuất 20:3](#).
- . Ra khỏi Chúa.
Ăđam. Sa 3:23 ; *Ca-in.* [4:16](#) ;
Giu-đa. Gi 13:30; Mat 27:5

Câu hỏi 2. “Trước mặt ta” là ở đâu?

II. YÊU CHÚA LÀ: SỐNG VỚI CHÚA.

- . Ý nghĩa trong thượng văn.
[Xuất 19:17,24](#) so với [20:3](#)
- . Bí quyết đời sống được phước.
Giô-sép - Giô-na.
Truyền đạo 4:9,10

Câu hỏi 3. “Có các thần nào khác” không?

III. YÊU CHÚA LÀ: CHỈ CÓ MỘT CHÚA.

- . Công bố Kinh thánh. Phục 6:4,5 ; Esai 43:10
- . Sự giải nghĩa. ICôrinhtô [8:4-6](#)

Câu hỏi 4. “Có thần nào khác” trong người tin Chúa không?

IV. YÊU CHÚA LÀ: THỜ MỘT MÌNH CHÚA.

- . Sự cảnh báo của Chúa. Exe 14:3
- . Có thần khác là lúc:
 1. Nghĩ trong lòng là có thần thánh nào khác nữa.
 2. Gắn ghép một linh ứng cho một điều nào đó.
 3. Để điều gì đó vượt lên trên thẩm quyền của Chúa.
Galati 4:8-11