

# CÔNG VỤ CÁC TÍN ĐỒ

## Luca 10:1-12. Câu gốc.1

<sup>1</sup> Kế đó, **Chúa** chọn bảy mươi môn đồ khác, **sai** từng đôi **đi trước** Ngài, đến các thành các chỗ mà chính Ngài sẽ đi.

Chúng ta có sách Công Vụ Các Sứ-đồ. Cũng nói đến công tác mục sư, việc chấp sự. **Tín đồ có Công vụ không?**

**Câu nói** “*phó thường dân*”, chỉ về người không có chức vụ gì. Tín đồ cũng có người nói tôi là “*phó tín đồ*”. Theo Chúa không có chức vụ nào là phụ, tất cả đều là nhân vật chính trong công tác chính Chúa đã giao. Mỗi người tín đồ có một công vụ chính.

Vậy “Công vụ các Tín đồ” là gì? Học qua các phần sau đây:

1. Phương cách của Chúa.
2. Áp dụng của Sứ đồ.
3. Thực hành của chúng ta.

## I. PHƯƠNG CÁCH CỦA CHÚA.

Tổ chức là một phần trong chức vụ thành công.

Chúa Giêxu là Đức Chúa Trời trở nên người. Một người đầy đầy Đức Thánh Linh, lời nói sự giảng dạy đầy ơn, làm nhiều phép lạ chữa lành đuổi quỷ. Chúa cũng cần có một ban truyền giảng.

**Chúa Giêxu có một ban tổ chức:**

Luca 9:1; 10:1.

Luca 9 Chúa chọn 12 sứ-đồ, qua đoạn 10 Chúa chọn 70 môn đồ.

12 = 12 chi phái Ysoraên. 70 = 70 trường lão. **Xuất 24:1.**

Dân Ysoraên là Hội thánh trong thời cựu ước, người tin Chúa ngày nay là Hội thánh thời tân ước. Có một nguồn máy tổ chức giống nhau.

*Công vụ của môn đồ là “Đem người đến.”. c1*

**Lu 9:52** <sup>52</sup> Ngài sai kẻ đem tin **đi trước** mình. Họ ra đi, vào một làng của người Sa-ma-ri **để sửa soạn** nhà trọ cho Ngài;

**Lu 10:1** <sup>1</sup> Kế đó, Chúa chọn bảy mươi môn đồ khác, sai từng đôi **đi trước** Ngài, **đến các thành các chỗ mà chính Ngài sẽ đi.**

### 1. Chúa chọn người. c2

<sup>2</sup> Ngài phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì trủng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy **xin Chủ mùa gặt sai** con gặt đến trong mùa của mình.

- Chúa dạy: “*Hãy xin chủ mùa gặt sai*”.

- Không do người nào muốn.
- Không do mình muốn, mà

- Do Chúa muốn.

Chúa dạy chúng ta một việc là: “Hãy cầu xin Chủ mùa gặt”.

**Phước cho ai được hầu việc do Chúa chọn lựa.** Phước cho Hội thánh nào có các chức vụ từ Chúa mà đến. Mỗi người tín đồ cũng nên dành cho Chúa có cơ hội chọn mình.

Khi Chúa chọn thì:

### 2. Chúa trang bị. c3-12

- *Sự Cần thiết môn đồ được trang bị.*

<sup>3</sup> Hãy đi; này, ta sai các ngươi đi,

khác nào như chiên con ở giữa bầy muông sói.

Hầu việc Chúa trong lãnh vực nào cũng như chiên vào giữa bầy muông sói. - “**sói**” có phải là nói nặng? Không! Sói là biểu tượng chỉ về bản năng về tâm tánh thiên nhiên của con người. Người tin Chúa cũng còn một chút “sói” trong mình, một chút bản tánh cũ chưa được thay đổi, phải hết sức cẩn thận giữ mình vì ai cũng có thể làm thiệt hại người khác.

Có 3 trang bị:

#### a. Môn đồ chú tâm vào bốn phần. c4b

“<sup>4</sup> **Đừng đem túi, bao, giày, và đừng chào ai dọc đường.**”

+ *Trang bị Mục đích sống.* Có hai sự tìm kiếm trước khi gặp Chúa: *Được của cải thật nhiều - Được sự kính trọng.*

- Theo Chúa là sự tự bỏ mình đi. Chỉ có người theo đuổi thuộc linh mới có thể giúp đỡ thuộc linh cho người khác.

#### b. Môn đồ luôn cầu sự bình an. c5

<sup>5</sup> Hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng: **Cầu sự bình an** cho nhà này! <sup>6</sup> Nếu nhà đó có người nào đáng được bình an, sự bình an của các ngươi sẽ giảng cho họ; bằng không, sẽ trở về các ngươi.

+ *Trang bị về lời phải nói.* Câu này có nghĩa lúc nào cũng cầu sự bình an cho người khác. Chúa Giêxu bảo rằng Ngài sai họ đi khác nào như chiên giữa bầy muông sói. Đây chính là cách gìn giữ mạch nước sống trong lòng không bị ảnh hưởng.

Nhiều năm về trước được đọc câu: “*Bất cứ điều gì ảnh hưởng bạn, điều đó đang hướng dẫn bạn*”. Người môn đồ của Chúa là người ảnh hưởng Tin lành bình an của Chúa cho người khác. Hãy bày tỏ được sức mạnh ân điển Chúa trong con người của bạn.

- Lời nói của môn đồ luôn luôn là sứ điệp của Tin lành bình an.

### c. Môn đồ vui với điều nhân được. c7,8.

<sup>7</sup> Hãy ở nhà đó, ăn uống đồ người ta sẽ cho các người, vì người làm công đáng được tiền lương mình. Đừng đi nhà này sang nhà khác.

Không ở nơi này nhìn nơi khác tốt hơn.

<sup>8</sup> Hễ các người vào thành nào, mà người ta tiếp rước, hãy ăn đồ họ sẽ dọn cho.

+ Trang bị về quyền được nhân. - Không e ngại về điều người ta tiếp đãi mình vì người làm công đáng được tiền lương của mình.

- Cơ hội cho người khác dự phần vào sự hầu việc Chúa của mình.

III Gi 1:8 <sup>8</sup> Chúng ta cũng nên tiếp đãi những người thể ấy, hầu cho chúng ta với họ đồng làm việc cho lẽ thật. Mat 10:41 <sup>41</sup> Ai rước một đáng tiên tri vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đáng tiên tri;

- Năm 100 SC. Các sứ đồ viết Bài Tín Điều CSD, có một quyền sách “Giáo lý của Mười hai Sứ-đồ” có ghi: “Tiên tri trong 3 ngày không có việc làm thì kẻ ấy là tiên tri giả, Tiên tri nào xin tiền hay đồ ăn là tiên tri giả.....”. Người hầu việc Chúa được nhận quyền lợi Chúa gọi là “lương”, nhưng không chú ý quyền lợi.

- Niềm vui của môn đồ là gì? [1] Luca 10: 17 “trở về vui mừng...” Vui mừng vì làm xong điều Chúa giao. [2] c20 Vui mừng vì tên được ghi trên thiên đàng. [3] c21. Vui mừng vì được Chúa tỏ ra cho biết.

## II. ÁP DỤNG CỦA SỨ-ĐỒ.

Đọc trong sách Công vụ và các thư tín, chúng ta thấy các sứ đồ cũng sai các tín hữu đi trước, để chuẩn bị mọi sự hầu khi các sứ đồ đến thì mọi sự đã sẵn sàng. Cong 20:5,13 <sup>5</sup> Những người này đi trước, đợi chúng ta tại thành Trô-ách. II Co 9:5 <sup>5</sup> Vậy tôi nghĩ cần phải xin các anh em kia đi trước chúng tôi đến cùng anh em,.....

## III. THỰC HÀNH CỦA CHÚNG TA.

Có người sẽ hỏi: Tôi sẽ nói gì?

### 1. Thuật lại điều Chúa đã làm.

- Lúc này các môn đồ chưa có thể giảng về lời Chúa vì Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Chúa Giê-xu chưa chịu chết trên thập tự đồ huyết. Lẽ thật cứ rồi còn kín giấu. Các môn đồ sẽ lấy các phép lạ Chúa làm nơi này đồn ra nơi Chúa sắp đến. Đó là lý do Chúa giục các môn đồ qua bờ bên kia sau khi hóa bánh cho đoàn dân, để họ kịp thời chuẩn bị cho việc truyền giảng hôm sau.

- Hãy thuật lại việc Chúa đã làm cho mình và cho người khác.

Lu 8:39 <sup>39</sup> Hãy về nhà người, thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho người. Vậy người ấy đi, đồn khắp cả thành mọi điều Đức Chúa Jê-sus đã làm cho mình.

Trước khi Chúa chọn các môn đồ, thì chức vụ chuẩn bị cho người khác đến với Chúa nơi Giảng Báp-tít.

### 2. Dọn cho Chúa một dân sẵn lòng.

Lu 1:17 <sup>17</sup> chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng.

Công vụ của tín đồ là chịu trách nhiệm về:

### 3. Quyết định số người tham dự.

Chúng ta quyết định về sự có mặt của mình ở nhà thờ, và chúng ta cũng quyết định về việc người khác có mặt trong buổi nhóm kế tiếp, bằng cách nhắc nhở người tin và mời gọi người chưa tin đến thờ phượng. He 10:25 <sup>25</sup> chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

### Câu hỏi Áp dụng:

Khi hỏi điều gì giúp Hội thánh phát triển?

- Có phải là những điều sau đây:

- Trung tín mọi việc trong Hội thánh.
- Cầu nguyện bền lòng.
- Học Kinh thánh chuyên cần.
- Giảng đủ Lễ thật.
- Thờ phượng sinh động.

Những điều kể trên có giúp Hội thánh phát triển không?

Không! Những điều kể trên: - chỉ Tăng trưởng “Chất lượng” - không “Phát triển” số lượng vì không có người chúng ta đem đến.

(Phân biệt: sự khác nhau giữa chữ “tăng trưởng” và “phát triển”) Nếu chúng ta thực hiện những gì kể trên chỉ “tăng trưởng” chất lượng trong mỗi người trung tín, nhưng “số lượng” mỗi ngày càng ít hơn, vì lần hỏi người ta sẽ ra đi bằng cách này hay cách khác.

Sự phát triển đến từ “công vụ các tín đồ” là đem người vào.

+ Để phát triển số lượng.

- “Công vụ các tín đồ” là dẫn người đến.

Mỗi người cần hỏi:

“Ai là người tôi sẽ đem họ đến trong buổi nhóm kế tiếp”.