

## LUẬT PHÁP VÀ PHÚC ÂM

Giăng 2:1-12. Câu gốc. Gi 2:11

<sup>11</sup> Ấy là tại Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, mà Đức Chúa Jêsus làm phép lạ thứ nhứt, và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy; môn đồ bèn tin Ngài.

Hóa nước thành rượu: Bài học về các ý nghĩa hình bóng những căn bản giữa Luật pháp và Phúc âm.

### 1. Nước và rượu.

**Phúc âm và Luật pháp như rượu với nước.**

- "Nước": rửa chơn ví như luật pháp.
- "Rượu": rượu uống vào như tiếp nhận Phúc âm.

### 2. "6 cái ché đá":

**Phúc âm làm trọn việc Luật pháp không thể.**

- đá: chỉ về luật pháp Môise viết trên bảng đá.
- sáu cái: con số 6 chỉ về sự bất toàn.
- Chúa dùng lại 6 ché đá.  
Chúa Giêxu đến không phá bỏ luật pháp, song để làm cho trọn.
- Rượu từ trong ché đá. *Chúa Giêxu đến trong luật pháp* bất toàn để làm trọn sự toàn hảo của ân sủng.
- "đổ đầy tới miệng". sự đầy đủ của Phúc âm,

### 3. Người trong tiệc cưới.

**Phúc âm ban vui mừng như tiệc cưới.**

- "chàng rể". Tin lành ví như tiệc cưới, chàng rể là Chúa Giêxu, cô dâu là Hội thánh.
- "người hầu bàn". Hình ảnh của người đầy tớ Đức Chúa Trời.
- "người coi tiệc". Những người được nếm nhưng không kinh nghiệm.

### 4. Đáp ứng với Phúc âm.

**Phúc âm và sự tiếp nhận của con người.**

- "Khách dự" tiệc cưới rất nhiều đến nỗi rượu thiếu.
- "rượu ngon". Lời khen.
- "Sao người..". Lời trách.