

## HIỂU BIẾT QUYỀN LÀM CON ĐỨC CHÚA TRỜI

Mathiơ 4:3-11. Câu gốc. Eph 4:13

<sup>13</sup> cho đến chừng chúng ta thấy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tâm thức vóc giặc trọn vẹn của Đấng Christ.

Thình thoảng được đi chung xe với anh em trong Hội thánh, dường như lần nào cũng gặp may, chạy đến đâu cũng gặp đèn xanh, một người nói: Chờ mục sư mà! Vô bãi đậu xe thường cũng có chỗ đậu tốt, lại nghe: Đúng là chờ mục sư có khác. Trên là cách nói vui, nhưng điều này có thể lập đi lập lại trong cuộc sống người tin Chúa, có thể dẫn chúng ta đến chỗ hiểu nhầm đặc quyền khi được hầu việc hoặc làm con cái Chúa.

- Làm con cái Chúa có phải được phần tốt hơn người khác không?
- Làm con cái Chúa có phải luôn phần ưu tiên hơn cho mình?.

Mục tiêu cám dỗ là hiểu sai mỗi đặc quyền là con.

Hầu hết các sự cám dỗ vào Chúa Giê-xu đều tập trung vào quyền làm con. Sau khi Đức Chúa Cha phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta”. Ma 3:17 thì quỷ cám dỗ: “Nếu người là Con Đức Chúa Trời” 4:3,6. Ngay cả lúc Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Mat 27:40<sup>40</sup> mà nói rằng: Người là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình đi! Nếu người là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự! Cho nên học biết về quyền làm con cái Đức Chúa Trời cần thiết.

### I. CÁM DỠ GIẢI SAI VỀ CON ĐỨC CHÚA TRỜI.

1. “Con Đức Chúa Trời” sẽ có cuộc sống dễ dàng.

- Trích dẫn Kinh thánh sai mục đích. Phu 8:2,3<sup>2</sup> Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời người đã dẫn người đi trong bốn mươi năm này, để hạ người xuống và thử người, để biết điều có ở trong lòng người, hoặc người có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng.

2. “Con Đức Chúa Trời” luôn được sự bình an.

- Trích dẫn Kinh thánh sai hành động.

Thi 91:12<sup>12</sup> Thiên sứ sẽ nâng người trên bàn tay mình, E chân người vấp nhằm hòn đá chẳng.

Đang khi lời hứa “vấp nhằm hòn đá”. “vấp” là sự rủi ro ngoài ý muốn có thể xảy ra, thì “gieo mình xuống đất” hoàn toàn khác với sự tự ý “nhảy” xuống để “thử” Chúa có gìn giữ mình không, là việc hoàn toàn khác nhau.

3. “Con Đức Chúa Trời” được tất cả nhờ thờ phượng.

- Trích dẫn Kinh thánh sai Chủ từ.

Thi 2:8<sup>8</sup> Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho Con các ngoại bang làm cơ nghiệp, Và các đầu cùng đất làm của cải.

Quỷ cám dỗ đã thay đổi chủ từ bằng “sắp mình xuống trước mặt ta, thì ta sẽ cho người hết thầy”.

Tóm lại 3 chữ: Con Đức Chúa Trời: “khiến” – “Nâng” - “cho hết thầy” Dễ nghĩ rằng làm con cái Đức Chúa Trời để cuộc sống dễ dàng hơn như khiến mọi việc dễ theo ý mình. Hay là làm con cái Đức Chúa Trời sẽ không còn nguy hiểm nào trong cuộc sống, và hiểu sai thờ phượng để được Chúa ban cho mình hết thầy.

Sự giải thích trên nhằm hiểu sai, đó quyền lợi thuộc về đời này.

Phaolô đã giải thích.

ICo 15:19<sup>19</sup> Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết.

(Khốn nạn có nghĩa là đáng thương, vì tin theo Chúa được đời này hạn chế đủ thứ rồi qua đời không có gì thì thiệt là tội nghiệp).

Chúa Giê-xu đã không sử dụng quyền làm Con để tạo cuộc sống dễ dàng hơn. Khi Chúa bị khát, Ngài không dùng quyền năng Đức Chúa Trời để thỏa mãn cơn khát mình, nhưng Ngài dùng cơ hội đó để làm chứng cho người đàn bà Samari bên giếng Giacob. Giảng 4. Trên Thập tự giá Chúa cũng kêu lên “Ta khát”. Khi Chúa Giê-xu rời khỏi làng Bêthani thì Ngài đói, bước đến cây vả, Kinh thánh chép “để xem có chi không” Mac 11:13. Ngài đã không dùng quyền năng để khiến cây vả có trái để ăn. Nhưng cơ hội này Chúa dùng để dạy các môn đồ bài học về quyền năng đến bởi đức tin “Nếu các người có đức tin bằng hạt cải...”. Mac 11:23.

1. Quyền làm con không phải để phục vụ bản thân.

II Co 11:27 <sup>27</sup> *chịu khó chịu nhọc, lấm lức thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lỏa lồ.*

Đây chính là định luật bản thân.

2. Quyền làm con không phải để vượt qua định luật thiên nhiên.

Là con cái Chúa, sống trên quả địa cầu này, có một điều cần lưu ý, Đức Chúa Trời đã đặt định luật thiên nhiên, con cái Chúa không ra khỏi định luật đó. Đi mưa thì phải ướt, không ăn thì phải đói, rơi từ độ cao xuống thì phải ở trong luật hấp dẫn hay là sức hút của trái đất.

Định luật về sự giới hạn tuổi tác, sức khoẻ, khả năng.

3. Quyền làm con không phải để được hết thảy mọi sự.

Một lần nữa chúng ta gặp định luật trả giá cho những gì đáng được, giá trả đến mức nào cho thấy giá trị điều mình được càng quý. Sự cám dỗ là được mà không trả giá, hoặc trả giá quá thấp. Nhưng không biết rằng những gì trả giá quá thấp thì đều được cũng quá thấp, sẽ không bao giờ có giá trị tương đương. Hay nói cách khác nếu chỉ sấp mình xuống trước mặt qui cám dỗ, thì điều sẽ được chỉ là một sự lừa dối, cũng giống như lời cám dỗ Êva “*Chỉ cần ăn trái cấm sẽ khôn ngoan như Đức Chúa Trời*”, sự khôn ngoan như Đức Chúa Trời chỉ trả bằng giá ăn trái cây cấm sao? Trả giá quá thấp cho một điều vô giá, một điều không thể xảy ra bằng một giá quá thấp luôn là một sự cám dỗ nguy hại vô cùng.

## II. CHÚA GIÊXU GIẢI ĐÚNG VỀ CON ĐỨC CHÚA TRỜI.

Hiểu đúng về quyền làm con Đức Chúa Trời giúp gần Chúa hơn.

Chúa Giêxu đáp trước cám dỗ giúp hiểu đúng quyền làm con.

### 1. Được Chúa làm Đức Chúa Trời mình.

Cả ba lời đáp đều nhấn mạnh đến một yếu tố này.

c4. “*Nhờ mọi lời nói tra từ miệng Đức Chúa Trời*”

c7 “*Chúa là Đức Chúa Trời*”

c10. “*Người phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời*”.

- “*Đức Chúa Trời*” 4080 lần trong Kinh thánh, là chủ đề lớn nhất trong Kinh thánh. Được Chúa làm Đức Chúa Trời là phước lớn nhất của người tin Chúa. Bạn sẽ không tìm được phước nào lớn hơn. Có Đức Chúa Trời là Chúa mình có phước thay. Mọi ơn phước bắt đầu từ khi có Đức Chúa Trời. Cũng không phải có Đức Chúa Trời để được phước, mà chính Ngài là phước.

### 2. Được những đặc ân.

Khi có Đức Chúa Trời dẫn đến các phước hạnh và đặc ân:

#### a. Được sống nhờ Lời Đức Chúa Trời.

Ngoài cuộc sống thân thể, người tin theo Chúa có thêm cuộc sống thứ hai, cuộc sống làm con cái Đức Chúa Trời, và cũng có thức ăn thứ hai là Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta chưa hiểu hết Lời Chúa nhưng cảm thấy thật được phước, và trong nước Trời chúng ta mới hiểu hết giá trị này.

#### b. Được đức tin vào Đức Chúa Trời.

“*đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời người*” đừng thử, không cần phải thử là đức tin. Tại sao đối với con người chúng ta sử dụng đức tin, vào một nhà hàng xa lạ gọi thức ăn, nghe mùi thơm, cho vào miệng, nhai và nuốt mà không đặt vấn đề một chút nào về trong đó có gì và sẽ ra sao. Nhưng đối với Đức Chúa Trời muốn thử rồi thì mới tin, thật làm Chúa buồn vô cùng.

#### c. Được Thờ phượng Đức Chúa Trời.

Đó là ước ao và sung sướng của thiên sứ, đang khi người ta thờ đủ mọi thần, chúng ta thờ phượng một Đức Chúa Trời.

#### d. Được hầu việc một mình Đức Chúa Trời.

Người ngoài Chúa sẽ bị bắt phục nhiều thứ. thiếu phân biệt, đa thần, nhiều ham muốn..vv..

Qua lời đáp Chúa Giêxu cho chúng ta một diễn tiến, một thứ tự:

Đây chính là định luật thuộc linh.

Từ biết Chúa cho đến hầu việc Ngài:

- Lời Chúa - Đức tin - Thờ phượng - Hầu việc Đức Chúa Trời.

Có thể thay đổi tiến trình này không? Hãy bắt đầu theo thứ tự này.