

ƠN CỨU ĐẦY TRỌN TRONG CHÚA

Mathiơ 3:16,17. Cg.17

“Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng:

Này là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng”

Mathiơ 3: 1- 12, là đoạn cuối cùng Kinh thánh Cựu ước. Theo Kinh thánh Malachi 4:4 nhắc đến tiên tri đầu tiên là Môise, và tiên tri cuối cùng là Giăng Báp-tít (c4). Đáng tiên tri Êli được nhắc đây là Giăng mang lấy thân trên Êli ngày xưa, theo (Luca 1:17).

Bài học hôm nay Mathiơ 3:17, câu cuối đoạn 3. Để hiểu câu này cần có cái nhìn tổng quan cả đoạn 3.

Điểm chính:

+ Có 4 Thời điểm: *Lúc ấy - Bây giờ - Khi ấy - Tức thì.*

+ Có 4 Sự kiện trong mỗi thời điểm:

Giăng Báp-tít – Dân chúng - Chúa Giê-xu, và - Tiếng phán từ trời.

+ Có 2 Giai đoạn: - Cựu ước.c1-12 - Tân ước. c13-17

I. ƠN CỨU CHƯA TRỌN TRONG CỰU ƯỚC. c1-10

A. SỰ KIẾN.

1. LÚC ẤY, Giăng Báp-tít.....đến. c1- 4.

- Giăng làm gì? Mat 3:1-4

¹ Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê, ² rằng:

Các người phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần!³ Ấy là về Giăng

Báp-tít mà đáng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng:

Có tiếng kêu trong đồng vắng:

Hãy dọn đường Chúa,

Ban bằng các nẻo Ngài

⁴ Vả, Giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da; ăn, thì ăn

những châu chấu và mật ong rừng.

Giăng, tiên tri tiêu biểu cho các tiên tri.

Giăng, chức vụ tiêu biểu cho Cựu ước.

- Hình ảnh của Giăng, là tiêu biểu cho các tiên tri trong Cựu ước.

Qua Giăng Báp-tít chúng ta nhìn thấy hình ảnh của Môise, Êli, Êsai, Giê-rê-mi..v...vv. các tiên tri trong thời Cựu ước.

- Sứ điệp của Giăng, là trọng tâm sứ điệp của các tiên tri Cựu ước.

- Báp-têm của Giăng, là tượng trưng cho lễ nghi Cựu ước.

2. BÂY GIỜ, dân thành.....đến. c5-10.

Cho thấy kết quả ra sao?

- Kết quả thấy được. c5,6. - Diễn tiến tiếp theo. c7-10.

1. Kết quả thấy được.

Mat 3:5 ⁵ Bây giờ, dân thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người; ⁶ và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp-têm dưới sông Giô-đanh.

Những kết quả thấy được, dường như thật đáng khích lệ.

2. Diễn tiến tiếp theo.

Mat 3:5 ⁷ Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến chịu phép báp-têm mình, thì bảo họ rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các người tránh khỏi cơn giận ngày sau? ⁸ Vậy, các người hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, ⁹ và đừng tự khoe rằng: Áp-ra-ham là tổ chúng ta; vì ta nói cho các người rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá nẩy sanh ra con cái cho Áp-ra-ham được. ¹⁰ Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây; vậy hễ cây nào không sanh trái tốt, thì sẽ phải đốn và chum.

Những người tiêu biểu - giữ trọn lễ nghi - không kết quả - khoe khoang - cái búa để kề rễ cây - không sanh trái tốt - đốn và chum.

3. Cứu rỗi từ Chúa.

Mat 3:11 ¹¹ Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-têm cho các người ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-têm cho các người bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.

Giăng tỏ giới hạn chức vụ mình, và Sự cứu rỗi trong Đấng đến sau.

B. GIẢI NGHĨA.

Có 4 Phép Báp-têm:

- Phép báp-têm của Giăng: về sự ăn năn để chờ Đấng Cứu Thế đến.

- Phép Báp-têm Chúa dạy: (Ma 28) là phép báp-têm Tin nhận Chúa Giê-xu, sự ăn năn tội, kể mình làm một với Chúa Giê-xu trong sự chết của Ngài trên thập tự giá, để sống một con người mới.

- Phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh: (Ma 3:11) là sự đầy đầy Đức Thánh Linh sảy ra vào ngày Lễ Ngũ tuần (Công 2).

- Phép báp-têm bằng lửa: (Ma 3:11), Đức Chúa Trời là đám lửa hừng hay thiêu đốt. Nếu không được lửa Thánh Linh để làm cho trở nên thánh hóa, thì ở trong sự hiện diện của Chúa những gì ô uế bất khiết sẽ bị thiêu cháy. Của lễ Nadáp và Abihu dâng bằng lửa lạ, nên lửa Thánh của Đức Chúa Trời giáng xuống thiêu cháy của lễ và họ chết.

C. ÁP DỤNG.

I. Sự cứu rỗi đến chưa trọn qua Cựu ước.

Luật pháp, tiên tri, Lễ nghi trong cựu ước chỉ ra cho người biết tình trạng của mình, giới thiệu về Đấng Cứu thế sẽ đến, sự bày tỏ đức tin bằng sự chờ đợi và giữ các nghi lễ. Ga 3:24 ²⁴ Ấy vậy, luật pháp đã

như thầy giáo đặng **dẫn chúng ta đến Đấng Christ**, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình.

2. Sự Cứu rỗi chưa đến trọn vì chức vụ - lễ nghi - dòng dõi.

- **Sự cứu chưa đến trọn dù Tiên tri làm phần việc của mình.** c1-4.

Người tiên tri như Giảng Báp tít làm phần việc của người được Chúa gọi, sự ban Đức Thánh Linh để làm thiên chức, lời giảng kêu gọi ăn năn, chỉ ra Đấng sẽ đến. c11. Biết giới hạn của chức vụ mình.

- **Sự cứu chưa đến trọn dù ăn năn và giữ trọn thánh lễ.** c5-6.

Dù khắp các thành, các làng đổ đến xưng tội mình và nhận Báp têm của Giảng. Sự nhận biết tội lỗi ăn năn xưng ra giải quyết quá khứ, nhưng không có quyền năng Đức Thánh Linh ngự trị trong tâm lòng, chưa có sự cứu hiện tại và tương lai. Chỉ có kết quả một số ít môn đồ Giảng, khi họ tiếp tục đến với Chúa Giêxu.

- **Sự cứu chưa đến trọn dù ở trong dòng dõi mẫu mực.** c7-12

Tượng trưng là hai nhóm người Pharisi và Sadusê, dù là con cháu Ápraham. Lời cảnh cáo về sự ăn năn không kết quả, cái búa đã để kề rế cây, đôn và chụm.

II. ƠN CỨU ĐẦY TRỌN TRONG CHÚA GIÊXU. c11-17.

Sự cứu rỗi chỉ đầy trọn trong sự đến và làm trọn của Chúa Giêxu.

A. SỰ KIẾN.

1. KHI ẤY, Đức Chúa Giêxu.....đến.

Mat 3:13-16 ¹³ **Khi ấy, Đức Chúa Jêsus** từ xứ Ga-li-lê **đến** cùng Giảng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp-têm. ¹⁴ Song Giảng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-têm, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: ¹⁵ Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta **nên làm cho trọn mọi việc công bình** như vậy. Giảng bèn vâng lời Ngài. ¹⁶ Vừa khi **chịu phép báp têm rồi**, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các **từng trời mở ra**, Ngài thấy **Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống** như chim bồ câu, đậu trên Ngài.

2. TỨC THÌ, có tiếng từ trên trời phán.

Mat 3: 17 ¹⁷ **Tức thì** có tiếng từ trên trời phán rằng: **Này là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.**

B. GIẢI NGHĨA.

1. Trong Đức Chúa Giêxu: Ngài nhận lấy và Làm trọn.

Chúa chịu Báp têm bày tỏ điều này. Chúa Giêxu đến cùng Giảng chịu Báp têm như một sự nhận lấy tội lỗi nhân loại, sự đim mình trong nước của Chúa Giêxu như lời cam kết sẽ chết vì tội nhân loại.

Ro 8:3 ³ **Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rỗi:** Ngài đã vì cơ tội lỗi **sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt,**

2. Trong Đức Chúa Giêxu: Đức Chúa Trời đến với người:

- **“Vừa khi - Tức thì”.** Qua Chúa Giêxu, kết quả đến tức thì.

- **“Từng trời mở ra”.** Qua Chúa Giêxu Trời và đất giao hòa.

- **“Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống”.**

Qua Chúa Giêxu, Đức Thánh Linh đến với con người.

- **“Này là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng”.**

Qua Chúa Giêxu con yêu dấu Đức Chúa Trời, khi ở trong Con Một yêu dấu, Đức Chúa Trời nhìn chúng ta qua Con của Ngài.

C. ÁP DỤNG.

1. Trong Đức Chúa Giêxu: Gánh thay tội và ban Quyền năng đắc thắng. Chớ lầm tưởng rằng ơn cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời rất dễ dàng. Không! Đức Chúa Trời là Đấng công bình, để tha thứ Chúa Giêxu gánh lấy và trả giá một cách xứng đáng cho tội lỗi chúng ta. Đồng thời ban Đức Thánh Linh để thắng hơn sau khi đã được cứu.

2. Trong Đức Chúa Giêxu: Ơn Cứu rỗi đầy trọn.

- Giảng rao giảng: **“Nước thiên đàng đã đến gần”.** c1

Trong Chúa Giêxu **“các từng trời mở ra”.** c16

- Giảng rao giảng **“hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn”.** c8

Trong Chúa Giêxu **“Thánh Linh ngự xuống”** đòi sống kết quả. c16

- Giảng rao giảng **“đừng tự khoe mình là con cháu Ápraham”.** c9

Trong Chúa Giêxu **“Con yêu dấu của ta”**, chúng ta là con Đức Chúa Trời. c17

Đến đoạn **Mat 4.** Khởi đầu bằng chữ **“Bấy giờ”.**

Chúa Cứu Thế thật, được minh chứng. (trong bài tới).

KẾT.

Người mới - theo đuổi mới, là gì?

- Không dừng lại ở nghi lễ, mà theo đuổi kết quả bên trong.

- Không cậy sức riêng, mà tìm cầu năng lực bởi Thánh Linh.

- Người mới theo đuổi mục đích sống đẹp lòng Chúa.