

CHÚA GIÊXU LÀ....

Sách Mác: **Chúa Giêsu Đầy tớ Đức Chúa Trời**

Mác 1:1-8. Câu gốc:10:45

“Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người”

BÍ MẬT CỦA HẠNH PHÚC

Chuyện ngụ ngôn: Cỗ bé và bướm.

“Bướm nói với tôi rằng tất cả mọi người, dù trẻ hay già, dù giàu hay nghèo, đều cần đến tôi”.

Hạnh phúc là làm cho người khác hạnh phúc.

Con người tạo vật tự đem mình lên và vì đó tự đánh mất giá trị mình, Chúa là Đức Chúa Trời tự hạ mình xuống và trở nên người thậm chí một người đầy tớ. Mác giới thiệu Chúa Giêsu người đầy tớ của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu, người đầy tớ tuyệt vời nhất.

Gương mẫu người phục vụ. Lời tiên tri về người đầy tớ (Êsai 42:1) Chúa Giêsu đến đem hạnh phúc cho con người.

Phần đầu sách Mác có 4 lời Giới thiệu về Chúa Giêsu.

-**Nhân chứng:** Giới thiệu của Mác (c1), của Kinh thánh Cựu ước (c2,3) lời giới thiệu của Giảng Báp-tít (c4-8), lời giới thiệu của Đức Chúa Cha khi Chúa Giêsu chịu Báp-têm dưới sông Giôđanh (c9-13) Bài này xin đề cập đến 3 lời chứng phần trên.

-**Thực nghiệm:** Sự bày tỏ từ Kinh thánh, sự giảng dạy bởi Giảng và sự cứu rỗi thực nghiệm của Mác.

1. Mác giới thiệu về Chúa Giêsu

Vài lời về trước giả

- **Mác.** Không phải là sứ đồ, **Mác là dịch giả của Phierơ**, Phierơ chỉ nói được tiếng Aram, ngôn ngữ của người Do thái, Mác giỏi ngôn ngữ Hy Lạp. Vì vậy, Mác ghi chép lại các bài giảng của Phierơ, nhờ đó ngày nay có sách Tin lành Mác.

- **Gởi cho người Lamã.** đế quốc cai trị nhiều nước lúc bấy giờ, sự đòi hỏi của người Lamã là sự cai trị bởi sức mạnh, Chúa dùng Mác giới thiệu về Chúa Giêsu người đầy tớ của Đức Chúa Trời, sự phục vụ tuyệt vời đưa đến kết quả tuyệt vời. Bên cạnh đó **Mác được sinh ra trong một gia đình giàu có**, có nhiều kẻ hầu người hạ, khi gặp Chúa Mác kinh nghiệm về Chúa Giêsu và sự hầu việc của Ngài quá tuyệt

vời. Hoàn cảnh và môi trường sống cũng được Chúa dùng ảnh hưởng trong sự hầu việc Chúa.

Chúa Giêsu Căn nguyên của Tin lành.

“Mác 1:1 ¹ Đầu Tin lành của Đức Chúa Jêsus Christ, là Con Đức Chúa Trời.”

- **“Đầu”** - Giống sách Giảng **“Ban đầu có Ngôi Lời”**. Ban đầu của cõi vĩnh hằng, thực ra cõi vĩnh hằng của Đức Chúa Trời không có thời điểm bắt đầu. Nên hiểu: “Khi Đức Chúa Trời hiện hữu thì Tin lành đã có rồi”. Vì sao?

- **“Tin lành”** trong phạm vi hẹp Tin lành là tin tức cứu rỗi tốt lành Đức Chúa Trời ban cho con người, Tin lành cứu rỗi là bông trái hay một phần Tin lành là thuộc tính của Đức Chúa Trời, Ngài là nguồn của mọi sự tốt lành. **Giaco 1:17 mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, ..**

Mác giới thiệu: *Lúc ban đầu đã có Tin lành của Chúa Giêsu.* Trước khi có mọi sự trong sự sáng tạo, Tin lành đã có trong Đức Chúa Giêsu, Ngài là Tin lành. **Tin lành có trước khi tổ phụ loài người phạm tội.** Ngài vốn là Tin lành.

2. Kinh thánh Cựu ước giới thiệu: Chúa Giêsu Đáng Cựu ước nói đến

² **Như đã chép** trong sách tiên tri Ê-sai rằng:

Này, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, Người sẽ dọn đường cho ngươi

³ **Có tiếng kêu** trong đồng vắng rằng:

Hãy dọn đường Chúa, Ban bằng các nẻo Ngài;

Mác trích dẫn 2 câu Thánh kinh Cựu ước: **Êsai 40:3** , **Malachi 4:3.**

c2. Giảng Báp-tít người dọn đường cho Chúa Giêsu.

c3 **“Chúa”** chỉ về Chúa Giêsu. Lời tiên tri sớm nhất về Chúa Giêsu Đầy tớ Đức Chúa Trời trong hành trình Ysoraên.

Xu 23:20 ²⁰ *Đây này, ta sai một thiên sứ đi trước mặt ngươi, để dọn đường cho ngươi, và đưa ngươi vào nơi ta đã dự bị.*

Chúa Giêsu chính là Đáng mà Đức Chúa Trời sai đến để ban Tin lành cứu rỗi **“và đưa ngươi vào nơi ta đã dự bị”.**

Sự hiện đến của Ngài có người mở đường đi trước giống như một vị vua, hoàng đế hay nguyên thủ của một nước. Chúa là Vua của thiên đàng đến trong thân vị một người đầy tớ.

3. Giảng Báp-tít Giới thiệu: Chúa Giêsu làm sạch tâm lòng

- Bốn bước từ tội nhân đến thánh nhân: câu 4-8, trong các từ ngữ sau đây: “**đồng vắng**”, “**báp têm ăn năn**”, “**Đấng quyền phép**” và “**báp têm bằng Đức Thánh Linh**”

⁴ Giảng đã tới, trong **đồng vắng** vừa làm vừa giảng..

1- **Đồng vắng**. Người Do thái có một thói quen, khi gặp nạn đề họ vào trong đồng vắng tìm chỗ biệt riêng yên tịnh tìm kiếm Đức Chúa Trời. Đó là lý do Giảng Báp tít đi vào đồng vắng giảng Đạo. Chúa Giêxu cũng thường đi vào đồng vắng giảng Tin lành cho đoàn dân. Sự cứu rỗi được bắt đầu từ bước thứ nhất này: sự ý thức không tự giải thoát, cần đến sự giải cứu từ nơi Đức Chúa Trời. Chúa Giêxu phán “Phước cho kẻ có lòng nghèo khó vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy”.

2- **Báp têm Ăn năn**. Giảng BT hướng đến hành động ăn năn thật gồm các bước: Nhận biết mình có tội, xưng ra với Chúa và hành động hứa nguyện trong việc chịu Báp têm.

⁵ Cả xứ Giu-đê và hết thầy dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm phép **báp-têm** dưới sông Giô-đanh.

- **Báp têm**. Có một sự chuyên đổi từ **Lễ rửa** thời Cựu ước sang **lễ Báp têm** trong Tân ước.

Xu 30:20 ²⁰ Khi họ vào hội mạc sẽ lấy nước rửa mình, hầu cho họ khỏi chết; và khi lại **gần bàn thờ** dâng phụng sự, tức là xông của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, họ cũng phải giữ như vậy.

²¹ Thế thì, họ hãy rửa tay và chân, **hầu cho khỏi chết**.

- **Diễm tương đồng Lễ rửa thầy tế lễ với môn đồ**: Khi các thầy tế lễ khi chuẩn bị vào trong Đền thờ để thi hành phận sự của chức vụ, tại cửa đền tạm hoặc đền thờ có chậu bằng đồng họ rửa tay, chân và rảy nước trên mình. Ngoài sự **bài học về sự hạ mình hầu việc** đang khi các môn đồ cãi lẽ với nhau ai là lớn trong bạn mình, thì ý nghĩa khác của việc Chúa Giêxu cho các môn đồ như một **ngghi lễ của sự rửa sạch để làm chức thầy tế lễ**, Chúa phán “*các người chưa tinh sạch đều*” chuẩn bị cho sau khi Chúa Giêxu từ kẻ chết sống lại họ được dạn dĩ đến gần Đức Chúa Trời, dấu hiệu cho các môn đồ sẽ trở nên thầy tế lễ cho nước Trời. Lễ Báp têm ngày nay là đồng chết đồng chôn và đồng sống lại với Chúa, đồng thời để được dự phần với Ngài trong chức vụ thầy tế lễ hầu việc Đức Chúa Trời. **IPhi 2:5** ⁵ và **anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ**

thánh, **đặng dâng của tế lễ thiêng liêng**, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà **đẹp ý Đức Chúa Trời**.

Đến đây, Mác xem vào một lời giới thiệu thêm về người dọn đường cho Chúa Giêxu. Cho thấy các dấu hiệu để nhận ra người dọn đường Chúa. Nhận ra người dọn đường sẽ nhận ra Chúa.

Nhân ra người dọn đường

⁶ Giảng **mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da** ngang hông; **ăn những châu chấu và mật ong rừng**.

- **Cách ăn mặc của Êli**. **IIVua 1:8** ⁸ Chúng thưa: Người đó mặc áo lông, và thắt lưng bằng dây da. Vua nói rằng: Ấy là Ê-li, người Thi-sê-be.

- **Dấu hiệu ứng nghiệm**. **Lu 1:17** lấy tâm thần quyền phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa = **Malachi 4:5** ⁵ Này, ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các người **trước ngày lớn**..

- **Quan trọng trong chức vụ**, tợ trung là giản dị nhằm làm nổi bật sứ điệp. Lông lạc đà bền, ấm song cũng giống như mặc áo bằng bao gai, như lúc người Ysoraên kiêng ăn cầu nguyện, Giảng dạy môn đồ mình kiêng ăn, và ăn giản dị “**ăn châu chấu và mật ong rừng**”.

Chúa Giêxu Đấng Cứu thế

⁷ Người giảng dạy rằng: Có **Đấng quyền phép** hơn ta đến sau ta; **ta không đáng cúi xuống mở dây giày Ngài**.

3- “**Đấng quyền phép**”. Nguồn của mọi quyền năng, cũng giống như chữ : “ĐCT là sự yêu thương” Ngài là. Đấng quyền phép là mọi quyền phép từ Ngài mà ra, nguồn của mọi quyền hành.

Ro 13:1 Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; **vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời**, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.

- “**ta không đáng cúi xuống mở dây giày Ngài**” là việc của một đầy tớ, song Giảng được người đồng thời rất tôn trọng, **dâng mọi sự tôn cao thuộc về Chúa**. **Gi 1:15,30** Đấng đến sau ta trởi hơn ta, vì Ngài vốn trước ta. **Gi 8:58** Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các người, **trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta**.

4- “**Báp têm bằng Đức Thánh Linh**”

⁸ Ta làm phép báp-têm cho các người bằng nước; nhưng Ngài sẽ làm phép báp-têm cho các người bằng Đức Thánh Linh.

Chúa Giêxu sẽ ban “**Báp têm thanh tẩy bên trong tâm lòng**.”

Malachi 3:3 ³ Ngài sẽ ngồi như kẻ **luyện bạc** và làm cho sạch; Ngài sẽ chùi các con trai Lê-vi, làm cho chúng nó sạch như **vàng và bạc**; chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình.

⁴ **Bấy giờ** của lễ của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem sẽ **được đẹp lòng Đức Giê-hô-va, như những ngày xưa, và như những năm thượng cổ**.