

CHÚA GIÊXU LÀ....

Giăng 1:1-18. Câu gốc. 34.

Ta đã thấy, nên ta làm chứng rằng: Ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời.

Bốn sách Tin lành bày tỏ Chúa Giêxu là.....

Người ta có thể biết về một người, sự biết này có thể trở nên một tấm gương - sự thần phục - nhưng không có một sự biết về một con người nào có thể đem đến sự cứu rỗi linh hồn giống như sự biết về Chúa Giêxu. Vì vậy biết về Chúa là điều cần biết hơn hết.

Bài này, chúng ta có một giới thiệu tổng quát 4 sách Tin lành, sau đó chú ý đến Mathiơ giới thiệu Chúa Giêxu là ai?

1. Chúa Giêxu được bốn người chép

Vì sao có 4 sách ghi lại cuộc đời Chúa Giêxu?

- Vì Chúa Giêxu là **trung tâm** của Kinh thánh, ghi lại đậm nét rõ ràng.
- Vì một người - một sách **không đủ** các chi tiết cuộc đời Chúa.
- Vì sự **bổ túc** sách này cho sách kia một cái nhìn khá đầy đủ.
- Vì yếu tố **nhân chứng** không thể một, theo luật pháp cần hai người chứng, đây Chúa Giêxu có 4 người ghi chép.
- Vì **mục đích** ghi chép:

Gi 20:31 ³¹ Nhưng các việc này đã chép, để cho các người tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các người tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.

Nói tóm một lời “Chúa Giêxu muốn mọi người tin sự giáng sinh, cuộc đời, lời giảng dạy, các phép lạ, sự chết sự sống lại, sự về trời của Chúa là sự thật đã xảy ra trong lịch sử loài người” Nếu người ta tiếp nhận thật sự này thì cuộc đời con người - thế giới này đã thay đổi.

Gi 21:25 ²⁵ Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Jêsus đã làm; vì bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy.

2. Chúa Giêxu được giới thiệu

Trình bày Chúa Giêxu trong bốn phương diện.

- Như 4 họa sĩ vẽ chân dung về Chúa. Mỗi người mô tả một phương diện về cuộc đời Chúa Giêxu với các góc nhìn khác nhau.
- Như một ngôi nhà có 4 mặt: mặt trước, mặt sau, mặt bên phải, mặt bên trái. Chúa Giêxu có 4 phương diện.
- **Mặt trước:** sách Tin lành Giăng: **Chúa là Con Đức Chúa Trời.**
- **Mặt sau:** Sách Luca giới thiệu **Chúa là Con người.**

- **Mặt trái.** Mác ghi lại **Chúa là đầy tớ Đức Giêhôva.**
- **Mặt phải.** Mathiơ viết về **Chúa là Vua.**

3. Chúa Giêxu được giải thích

- **Sách Mathiơ: Chúa Giêxu là Vua**

Khi nói đến Vua phải có nước, trong sách có 37 lần đề cập đến nước Thiên đàng.

Một vài nét tiêu biểu Chúa Giêxu là vua:

- **Chính thể của Vua.**

Con người từ chối sự cai trị của Ngài vì họ không biết được làm dân sự của Chúa không có phước nào lớn hơn, bất cứ một vị vua nào trên đất.

Mat 20:25 ²⁵ Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi đến mà phán rằng: Các người biết rằng các **vua dân ngoại** thì ép dân phải phục mình, còn các **quan lớn** thì lấy quyền thế mà trị dân. ²⁶ Trong các người thì không như vậy; trái lại, trong các người, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ **làm đầy tớ** các người; ²⁷ còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ **làm tôi mọi** các người. ²⁸ Ấy vậy, **Con người** đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình **hầu việc người ta**, và **phó sự sống** mình làm giá chuộc nhiều người.

Các vị vua hay tổng thống có những người bảo vệ để liềm mình chết thế mạng vua.. Chúa làm vua thì không phải vậy Ngài chết thế cho dân sự.

Mat 21:5 ⁵ Hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng: **Này, vua người đến cùng người, Nhu mì, cỡi lừa** Và **lừa con**, là con của **lừa cái** mang ách.

Dân đến với vua chứ làm gì có vua đến với dân, vua cỡi ngựa chứ vua gì cỡi lừa. Chúa Giêxu cỡi - “**Lừa**” một vật khù khờ - “**lừa con**” một con vật nhỏ bé không ai dùng, và - “**con của lừa cái**” Chúa dùng mọi người thuộc về Ngài, bằng nhiều cách.

Hành trình kỳ diệu của Vua

- **Đoạn 1:** Vua có gia phả từ vua.

c1 “**Giaphô Đức Chúa Giêxu Christ, con Đavít và con cháu Apraham**” . Đavít - Ápraham có lời hứa hậu tự sẽ ra Chúa Cứu thế.

Thi 89:36 ³⁵ Ta đã chỉ sự thánh ta mà thề một lần, Cũng sẽ không hề nói dối với Đa-vít: ³⁶ Dòng dõi người sẽ còn đến đời đời, Và ngôi người sẽ còn lâu như mặt trời ở trước mặt ta.

Sáng 22:18 ¹⁸ Bởi vì người đã vâng theo lời dạy ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi người mà được phước.

- Đoạn 2: Vua được thờ lạy khi còn thơ ấu. Vua trên đất thường được tôn sùng khi khởi sự trị vì. Chúa Giê-xu là Vua được thờ phượng từ khi Giáng sinh. Vua Hê-rôt hiểu sai, sợ một ngày kia sẽ mất ngôi nên tìm cách giết Chúa Giê-xu. Chúa cai trị trong lòng người, và cũng không phải một nước trên đất, mà là nước thiên đàng bao gồm tất cả mọi người. Vì vậy khi Chúa Giáng sinh ghi có 3 bác sĩ ở phương đông đến tôn thờ. Dâng 3 của lễ: Vàng chỉ về Vua, Nhũ hương chỉ về Thầy tế lễ, và Một được chỉ về sự hy sinh gánh thay tội. Để đem lại sự cứu rỗi, Ngài dâng mình chịu chết như nhũ hương, trở nên của lễ chuộc tội, và trở nên Vua.

- Đoạn 5: Vua có Hiến pháp nước Trời. 5:1. Tư cách Vua trời được mô tả “*Ngài lên núi*” “*Ngài đã ngồi*” các ra bị Do thái đứng khi công bố Lời Đức Chúa Trời, Ngài là Vua nên ngôi, có “các môn đồ đến gần”

- Đoạn 13. Vua có sự thành hình một nước. Các thí dụ về nước Trời, các diễn tiến từ bắt đầu cho đến thành hình. Có thể hiểu một đời sống, hoặc song hành với sự thành lập Hội thánh, cho đến khi nước Ngài ở trên trời.

- Đoạn 22. Vua chuẩn bị thân dân. Mở tiệc mời những người được mời. c1-7 (Do thái), sau đó mời mọi người. c8-13 (dân ngoại).

- Đoạn 25. Vua hứa ban thưởng người dự phần. Phân chia và ban thưởng..

- Đoạn 26. Vua có con đường đăng quang. Sự đăng quang của Ngài thật kỳ lạ. Bắt đầu bằng sự xúc dầu tại Bêthani bởi một người nữ, các vua trên đất nhậm chức được dâng sản vật tốt nhất, nhưng Chúa Giê-xu ban chính thân và huyết mình trong lễ Tiệc thánh, Vua vào vườn ngự uyển tại Ghết-sê-manê, sau đó ra mắt tại trường án.

- Đoạn 27: Vua có sự ra mắt cho mọi người. Người ta dù có cố làm nhiều việc để si nhục Ngài, nhưng Đức Chúa Trời làm cho trở nên dấu hiệu của Vua:

- c11 “*Philát hỏi: có phải người là vua dân Giuđa?*”

- c29 “*Lạy vua dân Giuđa*” các lính của quan tổng đốc chế nhạo, nhưng họ cúi lạy Ngài và xưng Ngài là vua.

- c37 “*Người này là Vua dân Giuđa*”. Bị đóng đinh trên thập tự nhưng có bảng trên đầu “*Người này là vua*”,

- c66. Vua lên ngôi bằng sự chết. Chôn và có lính canh như một vị vua.

- Đoạn 28. Vua cai trị không biên giới. Sự Chúa từ kẻ chết sống lại chứng minh Ngài là vua cả trên sự chết.

Kh 1:5 ⁵ lại từ nơi Đức Chúa Jê-sus Christ là Đấng làm chứng thành tín, sinh đầu nhất từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian!

Kh 19:16 ¹⁶ Trên áo tôi và trên đui Ngài, có đề một danh là:

VUA CỦA CÁC VUA VÀ CHÚA CỦA CÁC CHÚA.

- Đoạn 28:18 Vua công bố chiến thắng hoàn toàn.

- c18. “*Hết cả quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta*”.

Câu hỏi kết thúc:

- *Bạn đã trở nên dân sự của Ngài chưa?*

- *Bằng cách nào để được Chúa làm vua của đời sống mình?*

Kỳ tới: Luca giới thiệu Chúa Giê-xu là...