

GIẢI ĐÁP NAN ĐỀ

Dânsốký 36:5-13. Câuốc.13

Đó là các mạng **linh và luật** lệ mà Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền cho dân Y-sơ-ra-ên,..

Người đời có nhiều nan đề không biết làm sao, nhưng trong Chúa không có nan đề nào không có câu giải đáp.

-Ý chính của đoạn 36. Giải đáp Nan đề

-Ý chính kết thúc sách Dânsốký: Hôn nhân, và Sản nghiệp.

I. ĐĂNG GIẢI ĐÁP NAN ĐỀ.

1. Đến từ Chúa.

⁵ *Môi-se bèn truyền các lệnh này của Đức Giê-hô-va..*

Dân Ysoraên đem các nan đề nói với Môise, sau đó Môise đem trình lên cho Chúa.

*Câu trả lời chúng ta tìm thấy trong Kinh thánh?

Xuất 18:20 *Hãy lấy mạng lệnh và luật pháp Ngài mà dạy họ, chỉ cho biết con đường nào phải đi, và điều chi phải làm.*

2. Qua Lời Ngài.

⁵ *Môi-se bèn truyền các lệnh này của Đức Giê-hô-va cho dân Y-sơ-ra-ên mà rằng: Chi phải con cháu Giô-sép nói có lý.*

⁶ *Này là điều Đức Giê-hô-va có phán..*

Không phải Chúa không đáp lời. Giêr 33:3 “*Ta sẽ trả lời cho*”,

- Vấn đề: - Không biết Chúa trả lời bằng cách nào.

- Chúa trả lời thấy khác ý mình cho là không phải.

2 Nan đề không nghe được tiếng Chúa đáp lời:

- Nan đề 1:

“Nghe ở chỗ Chúa không nói, và Chúa nói ở chỗ không muốn nghe”.

- Nan đề 2:

“Nghe bùi tai thì đó là lời Chúa, nghe trái tai thì đó là người nói”

Đức Chúa Trời phán dạy con dân Ngài trải mọi thời kỳ qua Kinh thánh, tiếng Chúa xảy ra khi chúng ta đọc Kinh thánh, hoặc khi nghe rao giảng những nan đề, những thắc mắc được giải đáp qua đó.

Chúng ta đã cầu nguyện nhưng lại không nghe được tiếng trả lời.

Trải nhiều thời đại, có lúc dân Chúa đã không muốn nghe lời Ngài.

Êsai 30:10 *nói với kẻ tiên kiến rằng: Đừng tiên kiến làm chi! Nói với kẻ tiên tri rằng: Đừng nói tiên tri về lẽ thật! Hãy nói cho chúng tôi những điều vui thú, hãy lấy những sự huyền hoặc bảo chúng tôi!*

Thế nào là người đầy tớ được ơn của Chúa? Môi se đã nói được điều Chúa muốn cho dân Chúa được nghe. Không những đọc Kinh thánh, nhưng hãy luôn hỏi rằng Chúa muốn nói gì trong phần Kinh thánh này. Người đầy tớ Đức Chúa Trời cũng luôn hỏi rằng Chúa muốn nói gì với dân Chúa. Hãy biết chắc điều mình sắp nói là ý Chúa muốn dân sự được nghe, đó chính là nguồn năng lực khi phát ngôn.

II. LỜI GIẢI ĐÁP NAN ĐỀ.

Một câu hỏi, có hai câu trả lời.

Có 2 vấn đề lớn kết thúc Dânsốký. Hôn nhân, và Sản nghiệp.

- **Chúa giải đáp về Hôn nhân.**

*Hôn nhân của người theo Chúa có hoàn toàn quyết định không?

Chọn cách nào: - Chọn tự do theo ý thích. (Samsôn)

- Chúa định trước rồi đem đến.(Ađam)

- Chọn trong phạm vi Chúa dạy. (con Xêlôphát)

c6a. “Chúng **nó muốn** kết thân với ai **thì muốn**, nhưng chỉ hãy kết thân **với một** trong những nhà của chi phái **tổ phụ** mình.”

Một hôn nhân có 2 sự chọn lựa, mỗi người được tự chọn trong điều mình muốn, nhưng hãy nhớ chỉ có được một lần duy nhất trong đời, và chọn trong phạm vi Chúa cho phép.

Vì sao “tự chọn” và “chọn theo ý Chúa” ?

Tự chọn vì làm “**việc với mình**”; *thuận vợ đồng chồng tát biển...*

Chọn theo ý Chúa để làm “**việc Chúa giao**”. *kẻ giúp đỡ giống như nó..*

IICôr 6:14 “*Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin.*”

Chọn trong những gì đã thuộc về Chúa, hãy nghĩ điều này:

- Khi con bò mang ách chung với con bò, có bao nhiêu gánh nặng?
2 con chia 1 gánh nặng, vì vậy mỗi con có 1/2 gánh nặng.

- Khi con bò mang ách chung với con la, có bao nhiêu gánh nặng? có 3 gánh nặng: Vừa kéo cộ trên vai, vừa kéo theo con la, cũng vừa kéo chiếc xe đồ đạc bên trên. Người chủ trong trường hợp này có thể chở nặng nhiều như bình thường không?.

2. Chúa giải đáp về Sản nghiệp.

Đây là trọng tâm đoạn Kinh thánh này vì được Chúa nhắc 2 lần:

Dân 36:7 ⁷ Như vậy, trong dân Y-sơ-ra-ên,

một sản nghiệp nào

chẳng được từ chi phái này đem qua chi phái khác,

Dân 36:9 ⁹ Vậy, *một phần sản nghiệp nào*

chẳng được từ chi phái này đem qua chi phái kia;

2 lần khác nhau: c7 một sản nghiệp và c9 một phần sản nghiệp.

- **Vì sao?** - Vì Chúa có dự bị nhu cầu cho mỗi chi phái rồi.

Dân 33:54 Phải bắt thăm chia xứ ra tùy theo họ hàng các người.

Hễ ai số đông, các người phải cho một sản nghiệp lớn hơn;

còn hễ ai số ít, thì phải cho một sản nghiệp nhỏ hơn.

Mỗi người sẽ nhận lãnh phần mình bắt thăm được;

@ “Chúa cho bạn sống nơi nào, là để bạn đáp ứng việc Chúa ở nơi đó”.

Phần tham khảo:

Trong KT có 3 chữ khác nhau: **Dâng nộp - Dâng hiến - Dâng giúp**

- **Dâng nộp**: (**Sa 28:22**; **Xu 30:15**) là dâng theo Chúa đã quy định.

Sáng 28:22 Hòn đá đã dựng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời,

và tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi.

- **Dâng hiến**: (**Exơra 1:4;3:5**; **Am 4:5**) là dâng theo nhu cầu công việc Chúa nhiều hơn phần đã quy định.

Amốt 4:5 hãy rao ra những của lễ lạc hiến; hãy làm cho thiên hạ biết;

hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, vì các người ưa thích điều đó,

Chúa Giê-hô-va phán vậy.

- **Dâng giúp**: (**Phu 15:9**; **IICôr 8:4**) là tùy theo tình thương cảm động.

Phuc 15:9 Khá coi chừng, kéo mắt người

chẳng đoái thương anh em nghèo của mình,

không giúp cho người gì hết, e người

kêu cùng Đức Giê-hô-va về người, và người sẽ mắc tội chẳng.

IICôr 8:4 và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ

có phần vào sự giùm giúp các thánh đồ.

Theo các thứ tự Chúa dạy: Mỗi phần dâng có chỗ riêng của nó. Hãy dâng cho Chúa điều gì Ngài đã định. Hãy cảm động dâng hiến khi thấy công việc Chúa nơi này nói khác bằng phần của mình, và hãy mở lòng với nhu cầu của anh em trong hay ngoài Chúa đang thiếu thốn, cũng như việc từ thiện hay xã hội.

3 Hạt lúa mì: Hạt đầu đồng là “hạt thánh” dâng cho Chúa, hạt trong đồng là “hạt thêm” Chúa cho sống và hiến vào những nhu cầu khác, hạt cuối đồng là “hạt thương”, Chúa không cho gặt đến cuối đồng, nên chừa lại cho người nghèo .

Lêviký 19:9 ⁹ Khi các người gặt lúa trong xứ mình, chớ có gặt đến cuối đầu đồng, và chớ mót lại những bông còn sót; ¹⁰ các người chớ cần mót nho mình, đừng nhặt những trái rớt ròi, hãy để cho mấy người nghèo và kẻ khách: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các người.

Lêviký 23:22 ²² Khi các người gặt lúa trong xứ mình, chớ gặt tận đầu đồng, và chớ mót lúa sót lại; hãy để phần đó cho người nghèo và cho kẻ khách ngoại bang: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các người.

III. LÀM THEO LỜI GIẢI ĐÁP.

Sau lời giải đáp của Chúa:

+ Đáp ứng của các con gái Xêlôphát.

- **Dân 36: 10**. “*làm như Đức Giê-hô-va đã phán*”

- c12. trong những nhà của con cháu Ma-na-se

- c12b. “và phần sản nghiệp họ còn lại trong chi phái tổ phụ mình.

@ **Kết thân** trong phạm vi Chúa cho phép.

Chọn theo ý Chúa là yêu Chúa hơn.

Sự thử nghiệm: Ápraham, Môise, Đavít, Salômôn., Phierơ ..v...v.

Thiệt sa là 1 trong 3 hình ảnh biểu tượng về người tình của Chúa.

Nhãca 6:4 *Hỡi bạn tình ta, mình*

xinh đẹp như Thiệt-sa,

Có duyên như Giê-ru-sa-lem,

Đáng sợ khác nào đao quân giương cờ xí.