

QUÀ CHO CHA MẸ

Êphêsô 6:1-3

¹ Hỡi kẻ làm con cái,

hãy vâng phục cha mẹ mình **trong Chúa**,
vì điều đó là phải lắm.

² Hãy tôn kính cha mẹ người

(*ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo*),

³ hầu cho người được phước và sống lâu trên đất.

Con đối với cha mẹ là một đề tài rộng. Bài này xin đề cập đến: Món quà cho cha mẹ. Nói về phương diện thuộc đời này, có lẽ không món quà nào là cha mẹ vui hơn là có những đứa con vâng lời.

Nghề nghiệp của người Mẹ

Ngày kia, một người phụ nữ đi đổi bằng lái xe, khi được hỏi về nghề nghiệp chị ngập ngừng giây lát... Dĩ nhiên là có tôi là mẹ mà!. Xin lỗi chị, chúng tôi không xem đó là nghề nghiệp, đó chỉ là nội trợ gia đình thôi.

Câu trả lời lạnh lùng, người phụ nữ trở về thuật lại cho người bạn mình.

Biết câu chuyện để tâm lưu ý vào lòng.

Một hôm người bạn này cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Câu hỏi: Nghề nghiệp của chị là gì? suy nghĩ một chút và đáp: Tôi là tiến sĩ về thiếu nhi và khoa nhân bản. Cô nhân viên có vẻ sững sờ, chỉ đọc lại từng chữ một. Ghi chép xong, cô nhân viên hỏi thêm: Vậy chị có thể nói rõ thêm một chút nữa không? Không chút do dự chị giải thích: Đó là một dự án dài hạn trong nội vi, và ngoại vi của mái ấm gia đình. Ngưng một chút, chị nói tiếp: Tôi có 4 dự án, tôi làm việc trọn thời gian không kể ngày đêm, cũng không được phép nhận một công việc nào khác. Cô nhân viên tỏ ra kính nể.

Ra về, các con chạy ra chào đón, một đứa 13, 7, và 3 tuổi, vào nhà một đứa bé 6 tháng tuổi nằm trong nôi. Ngồi xuống giường, cô thâm nghĩ: Nếu mẹ tiến sĩ thiếu nhi và nhân bản thì bà ngoại là gì nhỉ? Bà ngoại là trưởng khoa tiến sĩ phát triển thiếu nhi và nhân bản. Bà cố là tiến sĩ viện trường, còn cô, dì là những tiến sĩ phụ tá.

Tất cả những người mẹ, cô, dì là những tiến sĩ chuyên ngành trong nghệ thuật tô đẹp cho cuộc đời.

Thế thì những đứa con là học trò của mẹ, trước khi vào trường học.

Vài câu hỏi giúp động não

+ Người Việt nam rất tôn trọng cha mẹ, hãy kể một vài cách tỏ ra sự tôn kính này?

Tdụ:

Bạn có giữ những cách này không? Tại sao có, tại sao không.(đi học hoặc từ trường về không gặp cha mẹ..v..v.)

I. LỜI DẠY THÁNH KINH:

a. Câu Kinh thánh hiểu kính rất quan trọng?

Xu 20:12 *Hãy hiểu kính cha mẹ người, hầu cho người được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời người ban cho.*

Êphêsô 6:1-3 ¹ Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình **trong Chúa**, vì điều đó là phải lắm.

² Hãy tôn kính cha mẹ người
(*ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo*),
³ hầu cho người được phước và sống lâu trên đất.

b. Tìm hiểu: Ý chính trong câu gốc:

- Vì sao nhấn mạnh chữ “**trong Chúa**”? Cần hơn cho con cái Chúa.
- Tìm 3 chữ trọng tâm: “**Vâng phục, tôn kính, sống lâu**”
- Có sự liên kết nào không? 3 giai đoạn trong đời: “**Vâng phục**” khi còn thơ ấu, “**Tôn kính**” khi trưởng thành (thành đạt) và “**sống lâu**” chỉ về tương lai của con. Học từng phần.

1. “**Vâng phục**”: là một từ ghép “**Vâng lời và phục tùng**”.

“*cá không ăn muối cá wòn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư?*”

Vâng phục cha mẹ cho đến bao lâu?

Ch 23:22 ²² *Hãy nghe lời cha đã sanh ra con, Chớ khinh bỉ mẹ con khi người **trở nên già yếu**.*

2. “**Tôn kính**”: Tôn trọng và kính sợ. Kinh thánh không dạy tôn thờ, hiểu thật là làm điều gì cha mẹ nhận được khi còn sống.

@ **Tôn kính là vừa quý cũng vừa trọng.**

Trên đời có nhiều thứ rất quý như vàng, kim cương quý lắm, nhưng không coi trọng chúng. Nhà cao cửa rộng, xe hơi đắt tiền mọi thứ đều cần nhưng không coi trọng. Một vài lời vô ý...

Lúc con cái đã thành đạt, đã đi làm, hoặc có gia đình riêng. Lúc này cha mẹ đã già, sức khỏe không như xưa, sự hiểu biết các con thường nhiều hơn cha mẹ, dễ lắm không còn để ý lời cha mẹ dạy.

@ **Hiểu biết và Thiên chức là hai phương diện.** Người ta thường nói: Thiên chức làm cha thiên chức làm mẹ, sự tôn kính đối với cha mẹ là lẽ đương nhiên, cho dù các con có đỗ đạt thánh tài. Thực ra, sự hiểu biết đúng nghĩa chỉ là sự phù hợp cho cuộc sống hiện tại.

Thí dụ: cha mẹ thường nói con giỏi hơn mình “*con hơn cha nhà có phúc*”, nhờ thế hệ sau giỏi hơn thế hệ trước nên cuộc sống nhân loại mỗi lúc cao hơn, có nhiều phát minh hơn, nhưng nếu lấy sự hiểu biết ngày nay như điện tử, vi tính ..v..v..đem sống vào 30 năm trước không

làm ra tiền được, ngược lại lấy nền văn minh 30 năm trước kiếm tiền sống ngày nay cũng thật khó khăn.

Truyện đạo 1:9 ⁹ Điều chi đã có, ấy là điều sẽ có;
điều gì đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa;
chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời.

Có những điều đã làm từ xưa như Kim tự tháp Ai-cập, ngày nay người ta cũng không biết họ đã phải xây dựng làm sao.

@ Hiểu biết và Thiên chức hỗ trợ cho nhau.

Chúa ban cho ta có cha mẹ, giúp đỡ cho con.

Chúa ban thiên chức thì cũng ban ơn, vì vậy dù ở tuổi nào nếu con cái biết kết hợp với cha mẹ sẽ tốt hơn.

Hãy thường liên lạc với cha mẹ sẽ có nhiều lời khuyên rất tốt.

Đó là chuyện của bà Thehna Thompson ở New York. Trong thời kỳ chiến tranh, chồng bà được bổ nhiệm đến trại huấn luyện, kế bãi sa mạc Mojave thuộc New Mexico. Bà theo săn sóc chồng.

Thật là buồn nản. Bà chẳng có ai ở gần đến nói chuyện cho khuây khoả, ngoài mấy người Mê Hi Cô và người da đỏ không biết lấy một câu tiếng Anh. Gió nóng thổi suốt từ sáng đến chiều, khiến cho đồ ăn và cả đến không khí đầy vị cát.

Bà không chịu nổi nữa. Bà than số phận chẳng ra gì và viết thư cho cha mẹ sẽ quay về New York, không thể ở lại cái địa ngục này. Ông cụ thân sinh trả lời vồn vện có hai câu, nhưng thấm thía đến nỗi bà không bao giờ quên được, và hai câu đó thay đổi hẳn đời sống của bà:

“Trong một nhà tù, hai người cùng đứng vịn tay vào song sắt:
- *một người chỉ trông thấy một bức tường trơ trụi, còn*
- *một người ngửa mặt lên trời, ngắm những vì sao”.*

Bà đọc những dòng này một lần, hai lần cho đến mười lần rồi tự nhiên thấy hồ thẹn. Bà quyết sẽ tìm cái vui trong tình cảnh của bà: *bà quyết ngắm sao.*

- Bà làm thân với thổ dân và đã ngạc nhiên trước cách họ đổi lại. Khi bà tỏ ra thích cái gì, món ăn hay vải dệt, họ lập tức mang biếu bà những thứ tốt nhất mà chính họ đã từ chối không bán cho các du khách hỏi mua. - Bà nghiên cứu những hình thức lạ lùng của cây xương rồng, cây ngọc giá hoa. bà dò xét những cử động, nhưng tính nết của lũ chó vô chủ, bà đứng hàng giờ ngắm mặt trời lặn, huy hoàng và rực rỡ ở bãi sa mạc, bà đi kiếm và tàng trữ những vỏ hến bị vùi sâu dưới cát hàng triệu năm trước, nhưng di tích cuối cùng của thời kỳ mà bãi sa mạc này còn là đáy biển.

Bãi sa mạc không thay đổi, những người da đỏ cũng vậy. Chính bà đã thay đổi, hay nói đúng hơn, tinh thần của bà đã thay đổi, tạo cho bà một thời kỳ thú vị nhất trong đời bà. Cái thế giới bà khám phá ra kích thích bà viết một cuốn sách tả nó.

Bà đã biết nhìn qua song sắt nhà tù và bà đã biết ngắm sao lóng lánh trên trời.

3. “Sống lâu” có nghĩa là gì?

- Nghĩa theo chữ: Sống được nhiều tuổi.

- Nghĩa theo bối cảnh Kinh thánh. “*Sống lâu trên đất mà ĐGHV ban cho*”, tức là đất hứa, ngụ ý: sống và hưởng được phước Chúa ban một cách lâu dài. Chữ “*sống*” theo KT, không chỉ về thời gian, mà chỉ về đáng sống, sống có ý nghĩa, sống trong sự thỏa lòng. Con không hiểu kính cha mẹ, có thể sống lâu, nhưng sống trong buồn tủi, hối tiếc, vì không còn cơ hội bày tỏ lòng yêu kính cha mẹ.

@ Ban có thể tạo nên sự thành công, nhưng những điều “*tuyệt vời hơn*” chỉ đến từ Chúa:

“*Tiền mua thức ăn và đưa vào miệng, nhưng không thể làm ngon miệng,*

- *bạn có thể đi nằm, nhưng không tạo nên giấc ngủ ngon được,*
- *bạn có thể nói một lời hay, nhưng không thể làm cho người ngưỡng mộ.*

- *bạn có thể tìm được một người bạn để chia sẻ nỗi vui buồn, nhưng không tìm được người im lặng không nói lại với người khác,*

- *bạn có thể làm một hành động hy sinh, nhưng không thể tạo ra một tình yêu chân thật nơi người khác”.*

III. PHÚC CHO CON HIẾU KÍNH.

a. Con:

Ch 3:1,2 ¹ *Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta,
Lòng con khá giữ các mạng lệnh ta;*

² *Vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày,
Số năm mang sống, và sự bình an.*

Ch 4:20-22 ²⁰ *Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta,
Khá nghiêm tai nghe những bài giảng thuyết ta.*

²¹ *Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, Hãy giữ lấy nơi lòng con.*

²² *Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, Và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ.*

b. Cha mẹ:

Ch 23:15,16,25 ¹⁵ *Hỡi con, nếu lòng con khôn ngoan,
Thì lòng ta cũng sẽ được vui mừng;*

¹⁶ *Phải, chánh ruột gan ta sẽ hơn hờ
Khi miêng con nói điều ngay thẳng.*

²⁵ *Ước gì cha và mẹ con được hơn hờ,
Và người đã sanh con lấy làm vui mừng.*

Sự vui mừng cho người cao tuổi giúp họ sống thọ hơn.

c. Đức Chúa Trời:

Ch 3:4 ⁴ *Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người,
Con sẽ được on và có sự khôn ngoan thật.*