

Đối diện với Nan đề

Phần.III

CÁCH GIẢI QUYẾT NAN ĐỀ

Dãnsốký 36:1-4. Câugốc. ICôrinhtô 14:36

Có phải là đạo Đức Chúa Trời ra từ nơi anh em, hoặc chỉ đến cùng anh em mà thôi chăng?

Học KT theo thứ tự: nhận ra, điều chỉnh, biết chắc.

Bài trước: Đối diện với nan đề, chúng ta đã qua 2 phần:

1. **Có nan đề:** đừng ngạc nhiên vì ý thức rằng cuộc sống hay sự theo Chúa luôn có nan đề, Chúa dùng để đem lại ích lợi cho chúng ta.

2. **Thấy nan đề:** Nan đề là điều đi ngược lại lời Chúa, hoặc trở ngại khi chúng ta thực thi lời Chúa, biết nan đề chúng ta sẽ tránh được nhầm lẫn, đang khi điều tốt làm tưởng là xấu, xấu cho là tốt.

+ Bài này Phần 3: **Cách giải quyết nan đề.** Giải quyết là phần chúng ta làm, còn Giải đáp nan đề đến từ Chúa. Nan đề giải quyết theo ý Chúa sẽ trở nên phước hạnh, giải quyết theo ý riêng nan đề sẽ lớn hơn.

* **Nền Kinh thánh,** *Dãnsốký 36:1. & Dãnsốký 27:2.*

- *Dãnsốký 36:1.* ¹ *Vả, những trưởng tộc Ga-la-át, là con trai Ma-ki, cháu Ma-na-se, trong dòng con cháu Giô-sép, đến gần và nói trước mặt Môi-se cùng trước mặt các tông trưởng của những chi phái Y-so-ra-ên,*

- *Dãnsốký 27:2*, cho thêm một chữ nữa:

² *Các con gái đó đến ra mắt Môi-se, Ê-lê-a-sa thầy tế lễ, các quan trưởng, và cả hội chúng tại cửa hội mạc, mà nói rằng:*

* **Chữ trong tâm.**

Các hành động: - *đến gần, - nói trước mặt. - ra mắt, - hội mạc.*

Các nhân vật: - *Môi-se. - Thầy tế lễ, - các quan trưởng, - cả dân chúng.*

Để nghiên cứu và dễ nhớ, xin chia thành 3 bước:

1. Tinh thần nào? - 2. Nói với ai? - 3. Mục đích gì?

* **Học áp dụng:**

Mở rộng: Không chỉ áp dụng trong sự theo Chúa, kể cả những vấn đề trong cuộc sống, trong gia đình.

I. TINH THẦN NÀO?

+ **Chúa Giêxu** hỏi các môn đồ, khi họ muốn giải quyết nan đề về người Samari không muốn rước Chúa vào làng của mình.

Lu 9:55 Nhưng Đức Chúa Jêsus xây lại quở hai người, mà rằng: 'Các ngươi không biết tâm thần nào xui giục mình'.

Chúa lưu ý đến tinh thần là động cơ bên trong, động cơ thúc đẩy vì tình thương hay vì lòng ghen ghét? Vì xây dựng hay để trách móc. Bằng động cơ sai chắc không có kết quả tốt.

- **Học nơi người được Chúa khen.**

Đây chính là nguyên tắc cơ bản để rút ra bài học từ Kinh thánh. Họ là ai? nói trong tình trạng thuộc linh thế nào.

Những con gái Xêlôphát, và các trưởng tộc Galaát 2 lần được Đức Chúa Trời khen "*nói có lý*" *Dân 27:6 & 36:5*. Họ vừa có lời đúng mà cũng có tinh thần đúng, nên được khen. KT chỉ có 3 lần Chúa khen "*nói có lý*", lần thứ 3 là khi xin một tiên tri trong Phục truyền 18:17.

1- **ra mắt:** chữ này cao hơn ý "đến để nói", người nói đứng vào vị trí mình và nói với người chịu trách nhiệm.

+ **Thái độ** tôn kính. (*Sa 41:46*) lần đầu trong Cựu ước là lúc Giô-sép **ra mắt** yết kiến Pharaôn, một nô lệ ra mắt một hoàng đế. Trong Tân ước chữ này cũng được dùng duy nhất một lần, khi những người Goréc đến nhờ Philip dẫn đến **ra mắt** Đức Chúa Giêxu. (*Gi 12:21*). "*của cho không bằng cách cho*" lời nói không bằng cách nói.

+ "**ra mắt**" Về sau là chữ "*kiến thị*" có nghĩa là "*đưa qua con mắt*".

- Việc ra mắt người được Chúa ủy thác; - và việc người Chúa ủy thác không biết, sẽ có 2 kết quả khác nhau mặc dù đúng từng chi tiết.

- Chỉ quyết định khi biết chắc Chúa đã giao cho mình.

Td: Lễ cung hiến Đền thờ.. đi gặp Ms Hội trưởng. Lễ kỷ niệm 35 năm..email...Chủ lễ không trên danh nghĩa, mà chịu trách nhiệm về các chi tiết trong Chương trình.

2- **đến gần, - nói trước mặt.** những người này họ đứng **Ở đâu** để nói? Sứ đồ PhaoLô sau khi nói về các nan đề của Hội thánh Côrinthô, ông cho thấy những gì có thể làm cho nan đề trở nên phức tạp hơn. *ICôr 12:20* *Tôi còn e rằng trong các anh em có những điều rầy rà, ghen ghét, nóng giận, bất hòa, nói hành, nói gàn nói xa, kiêu căng, hỗn loạn chẳng.*

PhaoLô căn dặn Timôthê khi làm Thiên chức Chúa giao cho mình.

ITi 5:2 ¹ Chớ quờ nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em, ² đàn bà có tuổi cũng như me, bọn thiếu nữ như chi em, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn.

± Giải quyết nan đề chứ không giải quyết người có nan đề.

Lúc đầu người ta muốn giải quyết nan đề, nhưng khi gặp nhau thì đổi hướng tấn công người có nan đề. Nan đề chưa được giải quyết lại phát sinh ra nan đề mới lớn hơn, khi con người đỡ vờ thì không có một nan đề nào giải quyết được. Hãy đối đầu với nan đề đừng đối đầu với nhau. **± Ghét nan đề** nhưng thương người có nan đề.

Giude 1:23 hãy có lòng thương lẫn với sợ,

Ga 6:1 ¹ Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị đổ dánh chằng.

II. NÓI VỚI AI ?

***Có gì khác** giữa 2 lần ra mắt. Dân 27:2: có 4 thành phần và 36:1: có 2 thành phần. Vì sao?

+ **nói trước mặt**. - Môise, - Êlêasa thầy tế lễ, - các quan trưởng - cả hội chúng.

1. **đến gần và nói trước mặt Môise** cùng **trước mặt các tổng trưởng**

± Hãy chọn lựa người được nghe?

- Có lời mọi người nghe cũng có lời chỉ một người nghe.

IVua 9:5 ⁵ Khi người đến, các quan tướng đạo quân đương ngồi. Người nói với Giê-hu rằng: Hỡi quan tướng, tôi có chuyện nói với ông. Giê-hu đáp rằng: Có chuyện nói với ai trong chúng ta? Người trai trẻ đáp: Hỡi quan tướng, với ông. ⁶ Vậy, Giê-hu đứng dậy, và đi vào trong nhà. Người trai trẻ bèn đổ dầu trên đầu người, và nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán..

2. c1.¹ **Và, những trưởng tộc Ga-la-át,....** có nên trị bệnh cho nhau không?

± Không phải là người bạn có cảm tình.

Người ta thường nói nan đề với người mình thương mến, vì không chuyên trong nan đề mình vừa nói sẽ có 2 điều xảy ra: - nói một vài lời góp ý, và hai là mang gánh nặng vào lòng.

Một vài câu chuyện suy gẫm:

* **Người từ quán ăn đi ra** nói: “hình như tôi nghe có mùi chuột chết”. Những người sắp đi vào...dừng lại.. nói nhỏ với nhau và trở lại xe.

* Người cha khi đi bác sĩ thường chở con theo, từ phòng bác sĩ bước ra, về mặt nhăn nhó, đưa con hỏi: Bác sĩ chích thuốc có đau không ba? Đau lắm, ông ấy dùng kim chích lớn quá. Lần khác, con thấy cầm gói thuốc, nó hỏi: Có uống thuốc nhiều không ba? Người cha đáp: Bác sĩ cho uống thuốc nhiều như ăn cơm. Khi đưa trẻ bị bệnh, nó không dám nói, khi cha biết, ông rầy con: Sao con bệnh mà không nói. Đứa trẻ đáp: Con sợ ba đưa đến bác sĩ của ba, thà con bệnh chứ không chịu đi bác sĩ của ba đâu.

- Con trẻ nghe và sẽ lập lại lời nói của cha mẹ trong cách sống của mình.

*Trong quyền Ươm mầm. **Người bán vé** hỏi: Con anh bao nhiêu tuổi? 7 tuổi! Sao ông không nói 6 tuổi mua vé chỉ có \$3, nếu 7 tuổi mua vé \$7 ... Thưa ông: nếu tôi nói 6 tuổi mua vé \$3 sẽ tiết kiệm được \$4, nhưng \$4 không thể mua được bản tính trung thực của con tôi !.

- **Hãy nói lời tích cực trong Chúa mang lại**: Hãy nói về sự an ủi, sự vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, về sau hãy gặp nan đề là tự nhiên họ sẽ chạy đến Chúa với Hội thánh.

± Theo Chúa là **Bạn được chọn để chuyên đạt lời tích cực** vào người khác. Muốn thế, chính bạn phải trở nên người tích cực.

Kenneth Hagin (theo Làm Thế Nào Để Được Thánh Linh Hướng Dẫn)

Mỗi ngày, khi đi học, tôi thường công bố: “Trong Ngài có sự sống và sự sống là ánh sáng cho con người. Ánh sáng đó ở trong ta. Sự sống của Đức Chúa Trời ở trong ta. Sự sống đó là ánh sáng, là sự phát triển bên trong ta. Ánh sáng này phát triển tâm linh ta, phát triển tâm trí ta. Ta có Đức Chúa Trời ở trong ta. Ta có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ở trong ta. Sự sống Đức Chúa Trời trong tâm linh ta kiểm soát ta. Ta quyết định trong lòng là ta sẽ bước đi trong ánh sáng của sự sống đó.” Dĩ nhiên tôi không có ý nói là tôi không cần học. Tôi phải học suốt thời gian nghỉ hè. Tại lớp, tôi lắng nghe chăm chú tất cả những gì giáo viên giảng. Nhưng vì đã có sự sống đời đời trong tâm linh tôi, và tâm trí tôi cũng được đổi mới bởi Lời Chúa, nên trí khôn của tôi gia tăng từ 30 lên 60 phần trăm.

Lần khác sẽ tiếp theo.

3. Nói với người được Chúa giao trách nhiệm.