



HỘI THÁNH TIN LÀNH

*Chúng ta tin, chúng ta sống, chúng ta yêu*

Loạt  
Bài  
Giảng



**[ DÂN SỐ KÝ 34 ]**

của

**Mục Sư Võ Thanh Bình**

*Quản Nhiệm*

*Hội Thánh Tin Lành Lincoln*

*1440 West "A"*

*Lincoln, NE 68522*

*(402) 314-1057 bvo19@neb.rr.com*

Bài 1: ĐẤT HỨA TRONG TIM TÔI

Bài 2: ĐẤT HỨA CÓ BIÊN GIỚI KHÔNG?

Phần I: Bài học từ: “Đất Hứa Cho Áp Ra Ham”

ĐỀ NHẬN NHIỀU HƠN:

Phần II: Bài học từ “Đất Hứa Cho Dân Y Sơ Ra Ên”

1. Bài 3--Biết Cách Chúa Cho
2. Bài 4--Vì Mình Giới Hạn
3. Bài 5--Bốn Suy Nghĩ Tạo Nên Đồng Vắng

Bài 6: QUYỀN TRONG HUYẾT CHÚA GIÊ XU

Bài 7 & 8: ĐI TRONG PHƯỚC HẠNH--

\* gương xấu nói trước vì tội nặng hơn kẻ làm ác.

#### **IV. CÓ: THEO Ý CHÚA.** “Đức Giêhôva phán biểu”

c29. Đó là những người mà Đức Giêhôva phán biểu.

- “đó là” có thể chỉ vào những việc đã làm và nói: tôi đã theo lời Chúa dạy.

- “*phán biểu*”. phải chắc những gì đã làm y như Chúa truyền dạy.

\* Ai ban đất hứa ? Chúa. Ai dẫn vào đất hứa ? Giôsuê. Nhưng Chúa sẽ không ban, Giôsuê không thể dẫn vào! Yếu tố quyết định là người nhận có làm theo ý muốn Chúa hay không.

Lêv 18:3 Các người chớ làm theo những điều người ta làm hoặc tại xứ Ê-díp-tô, là nơi các người đã kiều ngụ, hoặc tại xứ Ca-na-an, là xứ ta dẫn các người đi đến: chớ đi theo thói tục họ.

Lêv 18:5 Vậy, hãy giữ luật pháp và mạng lệnh ta, người nào làm theo, thì sẽ nhờ nó mà được sống: Ta là Đức Giê-hô-va.

Phục 5:1 Vậy, Mô-i-se gọi cả Y-sơ-ra-ên mà nói rằng: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe những luật lệ và mạng lệnh mà ngày nay ta rao truyền nơi lỗ tai các người; các người phải học tập và cẩn thận làm theo những điều đó.

Phục 6:24 Đức Giê-hô-va có phán cùng chúng ta khá làm theo các luật lệ này, kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, hầu cho chúng ta được phước luôn luôn, và được Ngài bảo tồn sự sống cho chúng ta y như Ngài đã làm đến ngày nay.

Phục 6:25 Vả, chúng ta sẽ được xưng là công bình nếu chúng ta cẩn thận làm theo các điều răn này trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, y như Ngài đã phán dặn vậy.

Phục 12:32 Các người khá cẩn thận làm theo mọi điều ta dặn biểu các người: chớ thêm hay là bớt chi hết.

Phục 27:26 Đáng rửa sả thay kẻ nào không giữ các lời của luật pháp này để làm theo! Cả dân sự phải đáp: A-men!

**Câu chuyện:** Chúa bảo các môn đồ bung đá đến bờ hồ Galilê.

#### **Kết:**

\* Nếu chúng ta biết áp dụng nguyên tắc Chúa dạy, đây chính là sự dự phần mỗi con dân Chúa, chắc chắn Hội thánh sẽ **Đi trong phước hạnh.**

**\* Đức tin đẹp lòng Chúa nhất, đồng lòng mạnh mẽ nhất, gương tốt sáng danh Chúa nhất, và Làm theo ý Chúa phước hạnh nhất.**

Bài 1.

## **ĐẤT HỨA TRONG TIM TÔI**

Dân số ký 34:1-29. Câu gốc. Rôma 4:17c.

“ ..... gọi những sự chưa có như đã có rồi. ”

- Là con cái yêu mến Chúa, ai cũng tự hỏi: Làm sao để những lời hứa của Chúa thành hình trong đời sống mình ? sẽ có một phước hạnh thật đặc biệt nếu lời hứa của Chúa được thành tựu trong đời sống chúng ta.

- Bài học hôm nay sẽ giúp cho chúng ta làm cách nào để lời hứa Chúa được thành trong đời sống mình.

- Chủ đề, chữ **Tâm** thì đúng hơn, nhưng tôi thích chữ **Tim** vì nó có sự sống, có nhịp đập, chỉ về một ước mơ có hành động.

### **I. HÃY XEM PHƯƠNG CÁCH CHÚA LÀM.**

Trước khi vào đất hứa, Đức Chúa Trời phán bảo Môise mô tả những gì có trong đất hứa. Rôma 4:17c. *gọi những sự chưa có như có rồi.* Chúa đã cho dân Ysoraên:

**A. Chúa đặt hình ảnh đất hứa trong tâm trí Ysoraên.** Dân số ký 34 .

Việc này được Chúa lập lại nhiều lần.

\* Dân 13. Chúa sai 12 thám tử đi **do thám** xứ, và họ khiêng về một chùm nho. c 23. “*Một nhánh nho có một chùm nho; và hai người khiêng lấy bằng cây sào.*” để ai nấy đều thấy, thậm chí có thể ném được.

\* Cùng một cách đó Chúa cũng làm với **Ápraham**. Đang khi ông buồn quá vì Lót chiếm hết cánh đồng bên kia sông Giôđanh, “*nỗi buồn*” là kẻ thù của khái tượng, Chúa bảo ông hãy nhướng mắt lên nhìn bắc nam đông tây, “*Vì cả xứ nào người thấy , ta sẽ cho dòng dõi người đời đời*”. Chúa không chỉ cho thấy hình ảnh đất hứa trong tâm trí ông, mà cho ông đặt chân đứng trong đất hứa, hãy xem 13:12 : “*Ápraham ở trong xứ Canaan, còn Lót ở trong thành của đồng bằng.*”. Lắm khi chúng ta ở trong tâm trạng của Ápr có nỗi buồn, vì tưởng người khác lấy mất điều mình có, thực tế thì Ápr có nhiều hơn, tốt hơn Lót “*Ápr ở trong Canaan, Lót ở ngoài.*” Kể từ đó bao nhiêu khó nhọc, vất vả Ápraham vượt qua tất cả. Vì sao? vì ông đã nhìn thấy đến nỗi sự vui mừng tràn ngập. Hêb 11:11-13. “*..chín ( chọn điều cần quan tâm hơn ) trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa,..nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời.*”

\* Cùng một cách đó Chúa đặt **thiên đàng** vào lòng các môn đồ của Ngài trước khi Chúa bước vào giai đoạn thương khó. Giăng 14:1-4. “*Lòng các người chớ hề bối rối..ta đi sắm sẵn cho các người một chỗ...*”

\* Cùng một cách đó Chúa cho chúng ta thấy hình ảnh thiên đàng. **Khải huyền** sách cuối cùng của Kinh thánh, là sách Chúa cho Sứ đồ Giăng thấy về Thiên đàng và ghi chép lại. Sớ dĩ \*Chúng ta khao khát về thiên đàng chưa đủ mạnh, vì biết quá ít về nơi đó.

**B. Mọi việc bắt đầu bằng tư tưởng.** Áp ủ trong tâm sẽ trở thành hành động: Mục sư Paul Yonggi Cho viết nhiều quyển sách về sự tăng trưởng Hội thánh, và quyển nào ông cũng đề cập đến “khải tượng” hay nói thông thường là “ước mơ”. Trong quyển “Sống Thành Công” chương đầu ông viết: “Phong phú lớn nhất mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là khả năng suy nghĩ”. Tất cả mọi việc làm, mọi công trình xung quanh ta đều là sản phẩm bắt đầu bằng suy nghĩ, vì thế suy nghĩ là cội nguồn sáng tạo mọi vật. Không có tư tưởng cũng không bao giờ xảy ra trong hiện thực.

\* Khải tượng là Chúa cho thấy trước điều cần thiết cho Hội thánh, Hội thánh không và Hội thánh có Khải tượng hoàn toàn khác. Khải tượng áp ủ tạo nên lòng khao khát, thêm năng lực và giúp bạn thực thi có kế hoạch. Giò sếp trải qua những ngày gian nan, vì có những giấc mơ đẹp.

\* Dẫn chứng từ Kinh thánh. Châm ngôn sách của người khôn ngoan

- Châm 23:7. *Vi hấn tượng trong lòng thế nào, thì hấn quả thế ấy.* Nghĩ ra sao thì con người như vậy. Tư tưởng tạo nên con người.

- Châm 29:18. *Đầu thiếu sự mặc thị (Khải tượng), dân sự bèn phóng tử.*

- Giaco 1:6-8. xem câu 8b trước “ *Phàm làm việc gì đều không định*”, c7a. “*người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được điều chi từ nơi Chúa*”, Không có ý định, sẽ không kế hoạch, thất bại vì làm tới đâu tính tới đó.

\* Vài điều trong thực tế. Mọi thành công đều bắt đầu bằng suy nghĩ.

- Năm 1888, người Mỹ có tên Jonh Loud thấy một **trái banh** lăn qua vũng nước, ai cũng thấy như vậy, nhưng người này có thêm suy nghĩ. Cây viết đầu bằng viên bi ra đời, và ông ta nhận bằng phát minh.

- Ý tưởng chiếc **cravat**, lần đầu tiên ở Anh, dưới thời vua Louis 14. Mãi đến 32 năm sau đó, tức năm 1692 mới được dùng trong quân đội Anh. Sau này nó được dùng cho mọi người. Nước sản xuất nhiều nhất thế giới là Italia, và sau đó là Pháp. Một chiếc Cravat mất tiền hơn một chiếc áo.

## II. HÃY ĐỀ CHÚA ĐẶT ĐẤT HỨA VÀO LÒNG.

1. Đừng ước mơ theo cách của mình. mơ mộng, mơ hồ, mơ tưởng.

- Sự chọn lựa của Êva: ở giữa vườn có hai ước mơ, cây sự sống và hai là cây biết điều thiện và điều ác. Gọi tắt là cây sống và cây biết, Êva chọn trái cây nào, tư tưởng của bà sẽ xu hướng về điều đó.

- Sự chọn lựa ngày nay. Phục 30:19- 20. “*Ta đã đặt trước mặt ngươi sự phước lành và rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống..*” Ngày nay chúng ta cũng chọn như Êva, chúng ta chọn điều nào tạo cuộc sống dễ chịu hơn, cuộc sống tiện nghi hơn, còn trái cây sự sống như lời Chúa, đức tin, cầu nguyện thiên đàng dường như xa vời kém thực tế, biết quan trọng nhưng để tính sau. Dầu không sống nhiều năm tại Mỹ, nhưng tôi đặt ra vấn đề: vì sao một nước chi phí từ thiện hàng đầu trên thế giới nhưng cuộc sống vẫn phồn thịnh. Câu trả lời chú tâm vào cây sự sống là cầu nguyện, là học Kinh thánh, là cử truyền giáo đi khắp thế giới. (Phục 28: 13,14). Nhưng

đứng vào vị trí này rất quan trọng: **Người làm gương**, người đứng đầu trong các quan trường, và trong cả đoàn quân. Rubên không gương mẫu nên đã bị thay thế.

+ **Phần thưởng:** của Giôsuê dầu lớn nhưng ở một thời điểm, phần thưởng Calép dù khởi điểm dường như nhỏ hơn, nhưng mỗi lúc càng lớn hơn, cho đến nỗi chi phái Giuđa là chi phái Chúa Giêxu vào đời.

- **Calép, làm gương 3 điều:** Làm êm dịu người làm bầm, theo Chúa một cách trung tín và ghi nhớ lời hứa. .

- Dân 13:30 *Ca-lép bèn làm cho dân sự, đương làm bầm cùng Môi-se nín lặng đi,*

- Dân 14:24 *Nhưng vì kẻ tôi tớ Ca-lép ta không đồng lòng cùng chúng nó, theo ta một cách trung tín, thì ta sẽ đem người vào xứ mà người đã có đi, và dòng dõi người sẽ được xứ làm sản nghiệp.*

- Giôsuê 14:9-12. *Trong ngày đó, Môi-se có thể mà rằng: Quả thật đất mà chân ngươi đã đạp đến sẽ thuộc về ngươi và con cháu ngươi làm sản nghiệp đời đời; vì ngươi trung thành đã vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta.* <sup>10</sup> *Kìa, trong bốn mươi lăm năm nay, từ khi Ngài phán lời này cùng Môi-se, đương khi Y-sơ-ra-ên còn đi trong đồng vắng, Đức Giê-hô-va đã bảo tồn sanh mạng tôi đến bây giờ, và ngày nay tôi được tám mươi lăm tuổi.* <sup>11</sup> *Rày tôi cũng còn mạnh khoẻ như ngày Môi-se sai tôi đi; tôi vẫn còn sức mà tôi có hồi đó, đừng đi đánh giặc, hoặc vào ra.* <sup>12</sup> *Vậy, hãy ban cho tôi núi này, mà Đức Giê-hô-va đã phán đến trong ngày đó; vì bây giờ, ông đã hay rằng có dân A-na-kim và các thành lớn bên vũng ở đó. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi, và tôi sẽ đuổi chúng nó đi, y như Ngài đã phán chẳng.*

Bốn mươi năm sau khi lời hứa được nói ra, Calép không quên được.

- Đặc tính của chiên là con sau đi theo con trước, ngó chân con trước mà cắm cổ đi theo, đến nỗi người chăn nói rằng: con trước té xuống hố thì con sau cũng không cần nhìn mà cứ nối đuôi rồi cùng té xuống.. Chúa Phán: *Người mù dẫn người mù cả hai té xuống hố.*

\* **Làm gương là phương cách Hội thánh phát triển:** Người mới tin Chúa sẽ nhìn vào người dắt mình tin Chúa, tín đồ mới tin sẽ nhìn vào tín đồ lâu năm, tín đồ lâu năm sẽ nhìn vào chấp sự, chấp sự nhìn vào mục sư. Tín đồ theo Chúa nhiều năm đi cầu nguyện, họ đi theo. Tín đồ lâu năm đi học TCN họ đi theo. Đây gọi là làm gương tập thể.

Người ta sẽ làm theo điều nhìn thấy hơn là điều nhìn nghe. Vì vậy, Mat 13:41 *Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài.*

## II. CÓ: ĐỒNG LÒNG. “phải cứ”

Đồng lòng gì ? Đồng lòng là mọi người cùng quyết tâm một hướng.

[Rôm 15:5](#) Xin Đức Chúa Trời hay nhìn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Jêsus Christ,

+ **Đồng lòng: dẫn mình đã có phần.** Khi có hai chi phái rưỡi muốn ở bên này sông Giôđanh, Môise kêu gọi họ cũng hãy cùng với chín chi phái rưỡi qua Giôđanh, sau khi chiêm lấy xứ hứa xong rồi hãy trở về bên này sông Giôđanh. Điều này có ý nghĩa gì trên đường theo Chúa ? Môise giải thích lý do: Dân 32:6,7 *Anh em các người ra trận, còn các người ở lại đây sao? Sao các người xui cho dân Ysoraên trở lòng...c15. Vì nhược bằng các người đi tẻ Ngài ra, thì Ngài sẽ cứ để cho dân này ở trong đồng vắng.*

+ **Đồng lòng: dẫn người khác ngã lòng “cứ”.** Dễ đồng lòng khi ai này đồng lòng, nhưng Môise vâng lệnh Chúa dùng một chữ rất hay:

- “Các người cũng phải cứ”. cho dù hai chi phái rưỡi có phần bên này sông Giôđanh.

- “mỗi một chi phái chọn một quan trưởng”: có nghĩa là ngoài sự an định từ Chúa, có sự dự phần từ phía dân sự vào công việc đó..như là một sự đồng lòng đáp ứng vào điều Chúa dạy. [Công 15:25](#). *nên chúng ta đồng lòng quyết ý chọn những người thay mặt sai đi..*

- [Khải 22:11](#). “*..vì thì giờ đã gần đến. <sup>11</sup> Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa.<sup>12</sup> Đây, ta đến mau chóng.*”

## III. CÓ: GƯƠNG TỐT. “Ca-lép”

- 12 người do thám xứ hứa, chỉ có hai người có gương tốt, 10 người không gương tốt, làm cho cả dân Ysoraên chậm vào đất hứa 40 năm.

- **Chúa dạy bằng cách làm gương.** Chúa gọi môn đồ và dẫn họ đi theo Ngài. [Gi 13:15](#) *Vì ta đã làm gương cho các người, để các người cũng làm như ta đã làm cho các người.* [Rô 14:19](#) *Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau.*

- **Calép, làm quan trưởng chi phái Giuđa.**

c19. *Về chi phái Giuđa, Calép, con trai Giêphunê.* Hai người do thám xứ có đức tin là Giôsuê và Calép.

Có người thắc mắc và hỏi: Giôsuê được chọn tiếp nối Môise, làm **Người lãnh đạo**, còn Calép được gì? Đây là câu trả lời: Tên của Calép

ngày nay, ở thời đại sự hiểu biết tốt đỉnh nhưng suy thoái cũng tốt đỉnh, là điều phải để ý ! Vì khi chú tâm vào “cây biết”, sự học biết cần thiết, nhưng dẫn đến sự tin vào tri thức tạo nên mọi thứ, hơn là tin cậy Đức Chúa Trời nguồn mọi sự.

\* Biết trở nên tội, khi thay thế Đức Chúa Trời quyết định mọi sự, hơn là sự vâng lời. Chúa phán: “*sự lo lắng đời này khiến cho đạo nghệt ngòi*”. Sự lo lắng đời này là bạn đang đặt một ước mơ khác ý Chúa.

### 2. Hãy ước mơ theo cách nghĩ của Chúa.

**a. Hãy có một ước mơ theo ý Chúa:** c1,2. Hãy để cho Chúa phán với mình, bằng cách nào ? “*Đức Giêhôva lại phán cùng Môise: Hãy truyền điều này cho dân Ysoraên*” c2. *Các người sẽ vào xứ Canaan...sẽ thuộc về các người.* Ước mơ sẽ vào tâm trí khi Môise mô tả về Đất hứa.

**b. Hãy có một hình dung rõ ràng** . c 3-12. Phía nam, phía tây, phía đông, phía bắc (hãy để ý phía nam là chỗ gần với họ hơn hết, kể đó hướng tây, phía bắc và sau nữa về phía nam, một vòng tròn).

**c. Hãy có một ước mơ gần mình nhất.** Hãy để ý cách Chúa nói: Từ gần với họ nhất. c3 “*Miền nam sẽ thuộc về các người*”, tiếp theo.c6 “*thì các người sẽ cố*”. c7 “*của các người*” c10 “*các người sẽ chăm răn*”. Cách chúng ta khác hơn là đội nhau: Đông tây nam bắc, khác cách của Chúa: những giáp ranh để dẫn đến, nói tiếp đều đã được dẫn đến đều sẽ được. \*Ước mơ cả xứ nhưng bắt đầu từng bước nhỏ. \*Đừng mơ việc lớn mà không làm việc nhỏ. \*Bạn muốn biết Kinh thánh, hãy bắt đầu đọc từng câu Kinh thánh. Đó là lý do chúng ta học về Đất hứa thuộc linh, học về Hành trình tâm linh, khi thích thú những hình ảnh đó đi vào tâm trí chúng ta, nó sẽ tạo nên một sức mạnh thuộc linh phi thường. \*Bạn sẽ không thể mô tả về một thành phố cho đến khi bạn **gọi tên** thành phố đó ra, với cả niềm đam mê. Khi bạn chưa có ý định du lịch, bạn sẽ không có gì trong tư tưởng, khi bạn gọi tên nơi bạn đến, trong tâm trí bạn sẽ có cả một hành trình hiện ra, và bao nhiêu thứ bạn cần chuẩn bị. Đường về thiên đàng cũng vậy. Đọc KT thật nhiều, nghe giảng thật nhiều, để biết Chúa hứa với chúng ta điều gì, quen thuộc lời Chúa đến nỗi những suy nghĩ mơ ước có cùng một nhịp với điều Chúa muốn cho bạn. Thí dụ: Chúa dạy Hãy cầu xin moi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. Giảng 15:7. Nhưng chúng ta bỏ qua một **mệnh đề đi trước**: “*Ví bằng các người cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các người.*” câu xin theo ý Chúa, làm sao mà không nhận được ?

### III. HÃY HỌC CÁCH CHÚA BAN ĐẤT HỨA.

**Có 4 nguyên tắc** Chúa dạy để chiếm được Đất hứa. c 13-29. Nói theo nghĩa áp dụng là **Nguyên tắc Hội thánh phát triển.**

1. c13-15. **Hãy để ý đến những người chưa có phần.** c13 “*Phán dặn cho..*” phần chi phái chưa có ( c14c,15a. “*đã lãnh phần mình rồi*” ). Trong Hội thánh chúng ta thường mắc lỗi này: \* Người đã có việc nhận thêm việc: họ sẽ bị giảm lực, không hiệu quả. \* Người nào đề nghị thì người đó làm: người có

sáng kiến không dám đưa ra. Dẫn đến bao nhiêu năm không có việc mới, cũng không đào tạo được người hầu việc mới.

2. c16,17. **Hãy để ý việc quan trọng thuộc về ai.** Mọi người đều được Chúa dùng, chứ không phải Chúa dùng “ mọi người làm mọi việc ”. Hãy phân biệt những trách nhiệm quan trọng, cần người biệt riêng mới làm được, như Dân 34:16. “*Thầy tế lễ, và Giôsuê*” (Vì sao trong giai đoạn này Thầy tế lễ đứng trước người lãnh đạo ? phân biệt công việc của chức vụ, và công việc của mọi người. Bài sau )

3. c 18- 29. **Hãy để ý cách nào để mọi người dự phần** . Cả 12 chi phái đánh chiếm xứ, và 10 chi phái cử người chia nhận xứ. Mỗi người đều có việc. Tại sao không thiếu được? Bài học Chúa bảo Adam đặt tên các loài:

- Vì sao Chúa cho **Adam đặt tên** cho các loài động vật ? vì Ngài giao quyền quản trị cho con người. Sáng 1: 26. “ *chúng ta hãy làm nên loài người dạng quản trị...loài côn trùng loài súc vật bò trên mặt đất và khắp cả đất* ”. Chúa cho Adam có hai lần đặt tên : tên các loài, tên người nữ.

\* Đừng làm công việc khi đã giao cho người khác.

\* Khi Adam đặt tên cho từng con vật, ông sẽ thấy chính mình có trách nhiệm với nó, và ông sẽ quan tâm, giúp đỡ mỗi loài nhiều hơn. Mỗi chi phái đều đi vào chiếm đất hứa để nhận biết mình có phần trong đó, dầu lúc bấy giờ hai chi phái rưỡi đang ở ngoài đất hứa, nhưng hy vọng ở trong điều Chúa đã hứa cho họ vẫn có thể xảy ra trong tương lai.

\* Việc lớn sẽ **tăng khả năng**. Adam đặt tên cho các loài không phải là việc đơn giản và dễ chút nào. Có thể có lúc ông dừng lại và nhìn Chúa dường như muốn Ngài đặt tên cho một vài con, nhưng Chúa sẽ nói với ông rằng “Ta biết con làm được ”. Cả 12 chi phái đều có công việc. Mọi người đều có thể, hãy đặt sự tin cậy vào những người được Chúa giao trách nhiệm, họ sẽ làm được nhiều hơn điều bạn tưởng.

\* Mỗi một con đi qua đều được Adam đặt tên, Không có một chi phái nào không có việc cho họ. Bạn có nghĩ rằng mỗi khi Hội thánh có thêm một người mới tin Chúa, là Ngài đang đưa một người vào để đáp ứng cho một việc nào đó mà Hội thánh đang cần không ?

4. c29. **Hãy tin người được chọn đến từ Chúa**. Có gì khác nhau hai câu c 19. “ *Các người cử mỗi chi phái chọn..*” và c 29. “ *Đó là những người mà Đức Giêhôva phán biểu* ”. Điều này có nghĩa gì ? Sau khi vâng lời làm việc này, hãy nhìn những người được chọn ra là “ *người Chúa phán biểu* ”. Tin hay không tin người có chức vụ, sẽ ảnh hưởng ở trong người không thỏa lòng, không nhận được công việc từ những chức vụ, phá vỡ làm lòng bất an, không nhận đất hứa thuộc linh xảy ra tấm lòng, sự không hài lòng sẽ cho mình có cảm nghĩ điều khác hơn tốt hơn, không được điều đang có, và cũng không được điều chưa có.

**Kết:** Dân 34. Hãy để Chúa hình thành ước mơ của Ngài trong trí bạn.

Khải tượng Đất hứa. Bài 8.

## ĐI TRONG PHƯỚC HẠNH (2)

Dân số ký 34:16-29. Câu gốc. [Phục 33:29](#)

*Ô! Y-sơ-ra-ên, người có phước dường bao!*

*Hỡi dân được Đức Giê-hô-va cứu rỗi, ai giống như người?*

Hành trình dân Ysoraên chiếm đất hứa, cũng là nguyên tắc để Hội thánh vào đất hứa thuộc linh.

## II. BÓN DỰ PHẦN CỦA NGƯỜI

**Chia xứ, Phái cứ, Calép, Đó là ĐGHV phán biểu.**

+ **Dân 34:16,17:** 4 Việc Chúa làm: **ĐGHV**: Ngài là tất cả; **Môise**: chuyển tiếp Luật pháp, **Êlêasa**: Dâng sinh tế chuộc tội; **Giôsuê**: chặn dân sự.

+ **Dân 34:18-29.** 4 Việc Dân sự làm.

**Chia xứ**. Có đức tin; **Phái cứ**. Đồng lòng; **Calép**. Có Gương tốt; **Đó là..phán biểu**. Có Theo ý Chúa.

### I. CÓ: ĐỨC TIN. “Chia xứ”

+ **Chưa vào đất hứa đã tính chuyện chia xứ:** đó là hành động của đức tin. Tiếp nhận Chúa bởi đức tin, bước theo Chúa bởi đức tin, và sống bởi đức tin “ Người công bình sống bởi đức tin ”

[IICôr 5:7](#) *vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.*

[Rôm 8:24](#) *Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rỗi, ấy không phải là trông nữa: mình thấy rỗi, sao còn trông làm chi ?*

\* Đức tin là sự tiếp nhận điều chưa xảy ra: Làm gì cho thấy lòng tin ?

[IVua 18:44.](#) *Lần thứ bảy, kẻ tôi-tớ đáp rằng: Tôi thấy ở phía biển lên một cụm mây nhỏ như lòng bàn tay. Ê-li bèn tiếp: Hãy đi nói với A-háp rằng: Hãy thắt xe và đi xuống, kẻo mưa cảm vua lại chẳng.*

+ **Ba giai đoạn hành trình Ysoraên đức tin:** được ghi lại trong 3 câu Kinh thánh đều bởi đức tin: Giai đoạn Êđiptô, Đồng vắng và Đất hứa.

[Hêb 11:28](#) *Bởi đức tin, người giữ lễ Vượt Qua và làm phép rưới huyết, hầu cho đáng hủy diệt chẳng hề hại đến con đầu lòng dân Y-sơ-ra-ên.*

[Hêb 11:29](#) *Bởi đức tin, dân Y-sơ-ra-ên Vượt Qua Biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Ê-díp-tô thử đi qua, bị nuốt mất tại đó.*

[Hêb 11:30](#) *Bởi đức tin, các tường thành Giê-ri-cô đổ xuống, sau khi người ta đi vòng quanh bảy ngày.*

## Kết:

Chúa có một chương trình Cứu rỗi và một sự dự bị cho mỗi chúng ta linh trình thật phước hạnh: Có Chúa Lãnh đạo, Có Lời Chúa hướng dẫn, Trong Ôn Cứu Chuộc, và Có Người Chấn dất.

Khải tượng đất hứa.

Bài 2.

## **ĐẤT HỨA CÓ BIÊN GIỚI KHÔNG? PHẦN I. ĐẤT HỨA CHO ÁPRAHAM**

Dânsốký 34:1-29.

Câu gốc. Sángthếký 13:14-15.

*Đức Giêhôva phán cùng Áp ram rằng: Hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương bắc, phương nam, phương đông và phương tây: Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi đời đời.*

- Đất hứa có giới hạn không? Có mâu thuẫn giữa lời hứa và thực tế?
- \* Sáng 13:14,15. Nhìn thấy đến đâu, bước đi được ban cho đến đó.
- \* Dân số ký 34: 3- 12. Có giới hạn từ đâu đến đâu hẳn hoi. Điều này có gì mâu thuẫn không? Không giới hạn và có giới hạn nghĩa là gì?
- \* Mục đích bài học: Nếu chúng ta cẩn thận học những gì trong phần Kinh thánh này, thực hành, chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn điều đang có.

**Có 3 Chủ đề** trong bài học này: Đất hứa cho **Ápraham**, Đất hứa cho dân **Ysoraên**, và đất hứa cho **Hội thánh**.

Có một bí quyết giúp các học sinh dễ hiểu, là đừng sợ không hiểu được. Nếu chúng ta nói rằng mình sẽ không thể hiểu được, thì chúng ta sẽ khó hiểu hơn, khi đến với lời Chúa có lời hứa Đức Thánh Linh là giáo sư lớn dạy dỗ chúng ta, và Chúa cũng dùng người của Ngài để giải thích lời Chúa cho chúng ta. Mỗi người hãy nói với lòng mình, tâm trí mình, tôi sẽ hiểu được, không khó đâu, tôi hiểu được mà.

- \* Bạn sẽ không làm được nếu bạn nói rằng tôi không thể làm được.
- \* Bạn sẽ không hiểu được nếu trong trí bạn nghĩ rằng tôi không thể nào hiểu được.
- \* Có một ân tứ mà con cái Chúa cần cầu xin : “ *Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.* ” Thiên 119:18

Những điều chúng ta sắp đề cập đến, không chỉ mang đến cho chúng ta sự hiểu biết về những sự ban cho của Chúa, mà chính những điều ấy cũng giúp cho chúng ta nhận được những gì Chúa hứa ngay trong chỗ, nơi, ngay trong công việc, hoàn cảnh mà chúng ta đang sống. Cuộc sống bạn sẽ phong phú.

## PHẦN I. ĐẤT HỨA CHO ÁPRAHAM.

### I. LỜI HỨA THỨ NHẤT: Không giới hạn. Sáng 13:14-17.

- **Phương hướng không giới hạn.** Những chữ chỉ sự không giới hạn đất hứa cho Ápraham: “*Nhìn từ chỗ ngời cho đến phương bắc, phương nam, phương đông và phương tây*”. (Nhắc lại: khái tượng tầm nhìn cho rộng, nên nhìn xa trước, gần sau, nhìn đối nhau để thấy tổng thể. Nhưng thực hiện thì gần trước, xa sau. Dân 34:3-12). Chữ “*cho đến*” là một từ ngữ không mức định, phương hướng là hướng nhìn, chỗ nào là hết hướng đó thì không có.

- **Tầm nhìn đức tin không giới hạn.** các chữ: *nhìn thấy, bước đi*, thường được dùng chỉ cho đức tin, thấy bằng con mắt đức tin “*Thấy Đấng không thấy được*” bước đi nghĩa là hành động trong lời hứa.

- **Dòng dõi lời hứa không giới hạn.** c16. *Ta sẽ làm cho dòng dõi ngời như bụi trên đất, thế thì kẻ nào đếm đặng bụi trên đất, thì cũng sẽ đếm đặng dòng dõi ngời vậy.* Lời hứa đất hứa cho Ápraham là lời hứa về đức tin, đức tin đến đâu sẽ nhận đến đó, vì những gì của Đức Chúa Trời có là vô hạn, và lời hứa này ngày nay đã ứng nghiệm, khi con cháu Ápraham về phương diện thuộc linh, xét về phương diện địa lý thì đất hứa cho con dân Chúa không còn là xứ Canaan, mà ở khắp nơi trên thế giới, hết thảy con cái Chúa ở khắp mọi nơi thuộc mọi thời đại đều đã và đang ở trong đất hứa. Như chúng ta đã học Đất hứa thuộc linh ở trong tâm lòng người tin nhận Chúa, hiện nay họ ở khắp mọi nơi trên trái đất.

- Galati 3:6,7. “*Như Ápraham tin Đức Chúa Trời, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người, vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Ápraham.*” Phước lành của chúng ta ngày nay là gì?

- **c14** “*hầu cho phước lành ban cho Ápraham nhờ Đức Chúa Giêxu mà được rãi khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh như đã hứa*”.

### II. LỜI HỨA THỨ HAI: Có giới hạn. Sáng 15:18-21.

**1. Những lý do đất hứa bị giới hạn trong lời hứa thứ hai.** Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi lời hứa của Ngài, nhưng vì chúng ta mà lời hứa đó bị hạn chế lại. Hãy để ý các diễn tiến được ghi trong Sáng 15:18-21, đã bắt đầu bằng chữ: “Ngày đó”, tức là ngày của những sự việc xảy ra phần trên:

### 4. Có Người Chăn dắt.

- Dân 27:17. *để vào ra trước mặt chúng nó, khiến chúng nó ra vào, hầu cho hội chúng của Đức Giê-hô-va chớ như con chiên không người chăn.*

+ Sự thiếu hướng dẫn cũng đồng nghĩa với sự sửa phạt.

- IVua 22:17. *Bấy giờ Mi-chê đáp rằng: Tôi thấy cả Y-sơ-ra-ên bị tản lạc trên các núi, như bầy chiên không có người chăn; và Đức Giê-hô-va phán rằng: Những kẻ ấy không có chủ,*

- Xachari 10:2. *Vì các thần tượng nói sự hư không, các thầy bói thấy sự dối trá; chúng nó rao chiêm bao phỉnh dối, và ban sự yên ủi luống nhưng. Vậy nên dân tan đi như những con chiên, vì không có người chăn thì bị khốn nạn.*

+ Chúa dùng ai, và người đó thế nào?

\* **Chúa dùng Người chăn là một con người.**

- “*Giôsuê, con trai Nun*”, để phân biệt với những người cùng tên, nhưng cũng chỉ ra người được Chúa dùng một là một con người.

Giôna 1:1 *Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na con trai A-mi-tai.*

Mat 16:17. *Hỡi Si-môn, con Giô-na,*

\* **Tiếp nhận người chăn là một con người.**

Con người dễ theo một nhân vật được thần thánh hóa hơn là theo một người thật sự. Dân Do thái mong đợi Đấng Mêsi, nhưng lại từ chối Đấng Mêsi, vì họ nhìn vào gia phổ, gia thế và gia cảnh của Ngài.

Mác 6:3. *Có phải người là thợ mộc, con trai Ma-ri, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đe, và Si-môn chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư? Chúng bèn vấp phạm vì có Ngài.*

\* **Người chăn luôn ý thức mình là con người.**

IISam 7: 3. *Na-than thưa cùng vua rằng: Hễ trong lòng vua có ý làm gì, thì hãy làm, vì Đức Giê-hô-va ở cùng vua. Tiên tri Nathan nói với tư cách một con người bất toàn, nhưng khi Chúa tỏ ra thì khác hơn. Người tiên tri trong giao tế hằng ngày có thể mắc sai lầm, nhưng trong sự xúc dầu của Chúa, sự tỏ ra của Chúa không có sự sai lầm trong đó.<sup>4</sup> Nhưng trong lúc ban đêm, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Na-than rằng: là dòng giống do ngời sanh ra, và ta sẽ khiến cho nước nó bền vững.<sup>13</sup> Nó sẽ xây một đền thờ cho danh ta,*

“**Đức tin nhận nhiều nhất, Yêu thương ban cho nhiều nhất và Khiêm nhường giữ lại nhiều nhất.**”



Nhưng luật pháp như tấm gương phản chiếu lại cho chúng ta thấy tình trạng mình, sự bất toàn, bất năng,

[Gia 1:23](#) *Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương,*

- Hầu dẫn đến với Chúa, nhờ Ngài mới được sạch tội.

[Ga 3:24](#) <sup>24</sup> *Ấy vậy, luật pháp đã như thấy giáo đấng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình.*

### 3. Có Ôn Cứu chuộc.

- “*Êlêasa, thầy tế lễ*”: người thay mặt dân Ysơraên dâng sinh tế chuộc tội. Không có sinh tế Lễ Vượt Qua dân Ysơraên không thể ra khỏi xứ Êđíp-tô, không có các của lễ chuộc tội Đức Chúa Trời không thể ở giữa họ. Điều đó làm hình ảnh về Chúa Giê-xu.

- [Tất cả trong Chúa Giê-xu.](#)

[IICô 1:20](#). *Vì chúng cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói “A-men,” làm sáng danh Đức Chúa Trời.* Trong Chúa Giê-xu chúng ta nhận được mọi điều đã hứa.

- [Gi 14:6](#). *Vậy Đức Chúa Jê-sus đáp rằng: Ta là đường đi, lễ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.*

Câu chuyện bé trai vào tìm Nữ hoàng nhờ giúp đỡ hoàn cảnh gia đình, cha mất mẹ nuôi hai con nhỏ, nhưng không vào được bị người lính gát đuổi ra. Vừa đi vừa khóc, một người thanh niên thấy vậy hỏi: Vì sao em khóc, em nói mọi việc. Hãy theo tôi, nắm lấy tay dắt qua các trạm gát, vào cung, gặp Nữ hoàng: Thưa mẹ, đây có một em trai có việc trình mẹ. Nữ hoàng nghe cảm động giúp đỡ cho đến nhiều năm về sau. Thì ra chàng thanh niên đó là hoàng tử.

\* Khi chúng ta cầu nguyện “*Nhân danh Chúa Giê-xu*” có nghĩa chỉ trong Chúa Giê-xu chúng ta mới được phép và được Đức Chúa Trời chấp nhận. Giống như gởi thư phải dán tem, Chúa Giê-xu là giá trả, qua Ngài chúng ta được đến gần Ngôi ơn phước.

\* Nói không là đọc lại mà phải nói từ một tấm lòng tin quyết.

- [ISứ 5:20](#). *Trong khi giao chiến, chúng kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời vì chúng có lòng tin cậy Ngài, thì cứu giúp cho,..*

Việc gì? Chúa dạy ông dâng của lễ, ông làm theo, nhưng điều Kinh thánh ghi ở đây, Ápram mổ đôi các loài động vật được dâng, nhưng “*nhưng không mổ các loài chim ra làm hai*” có lẽ Ápram nghĩ trong lòng, những loài chim này nhỏ quá và ông để nguyên, ông đã không xả làm đôi những con chim nhỏ.

\* Kinh thánh chỗ này không ghi Chúa dạy phải dâng làm sao, nhưng chúng ta hiểu rằng Chúa dạy dâng tế lễ là một sự dạy dỗ chi tiết hơn hết trong Kinh thánh. Hãy xem sau đó [Lê-vi-ký 1:14-17](#). *Nếu các người dâng tế lễ bằng chim... thầy tế lễ sẽ đem đến bàn thờ vụn đứt đầu ra... c17 đoạn xé nó ra tại nơi hai cánh... ấy là của lễ thiêu có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va.* Ápram đã thiếu sót nếu Chúa có sự dạy bảo trước, và nếu chưa có lời dạy, thì trong sự vô thức cũng biểu lộ điều gì đó trong tâm. Và lại: Chim trời chỉ về quỉ dữ. [Mathiô 13:19](#). Hệ quả việc này có liên hệ điều Kinh thánh ghi sau:

- [Sáng 15:11](#). *Có những chim ăn mỗi bay đáp trên... chim trời trong Kinh thánh chỉ về gì? của lễ bị chim ăn, một việc khác bình thường !*

- *mấy con thú chết? dâng đúng cách, trở nên của lễ, không đúng của lễ chỉ là mấy xác chết mà thôi !*

- [c12](#). *có con kinh hãi tối tăm nhập vào mình người, ..*

[IGiăng 1:5](#). “*Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu*”, sự tối tăm nhập vào mình Ápraham là mô tả một sự hiện diện của một điều gì đó ngược lại với Đức Chúa Trời. Sự tối tăm nhập vào, và những biến cố đất hứa bị giới hạn, việc dân Ysơraên bị làm tội mọi 400 năm. Cũng như khi Adam bị thất bại, thì hậu tự trong lòng ông cũng thất bại. Hiện hữu một ý tưởng có thể hình thành hành động trong hậu tự, quả là điều phải thận trọng. [Gióp 1:5c](#) “*Để thường các con ta có phạm tội, và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chẳng ?*”.

- [c13](#). *dòng dõi người làm tội mọi bốn trăm năm..;* và sau đó Chúa phán [c18,19](#). đất hứa bị giới hạn. Kế đến đoạn [16:2](#). *Ápram bèn nghe theo lời của Sara: đến cùng Aga và Íchmaên ra đời? Hãy nhìn lại diễn tiến kể trên để có cái nhìn chung, vì sao đất hứa bị giới hạn.*

\* [Đầu có giới hạn](#), nhưng từ sông Êđíp-tô, tức là sông Nil ở tại xứ Êđíp-tô cho đến sông Ôphorát, chạy dài từ xứ Êđíp-tô bao gồm cả vùng Gôsen Pharaôn cấp cho dân Ysơraên chạy dọc theo biển lớn đến qua phía bắc xứ Canaan.

**2. Ý nghĩa của vùng đất này nếu nó trở thành đất hứa:** Đất hứa này còn rất lớn so với đất hứa cho dân Ysơraên, là xứ Canaan mà họ nhận lấy. Kinh thánh chép từ sông Êđíp-tô chạy dài cho đến sông Ôphorát, **đề**

**nghe chúng ta mở bản đồ số 1 và số 3** phía sau Kinh thánh, chúng ta sẽ thấy đất hứa này bao gồm một phần xứ Êđiptô phía tây là sông Nil bao trùm xứ Gôsen, luôn biến đổi, kể cả samạc mà dân Ysoraên đã đi qua. rồi lần theo biển lớn chạy dài lên phía bắc đến xứ Canaan lên phía trên cho đến sông Ôphorát. Tại sao phải như vậy? Nếu chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ biết: Chúa không lấy điều tốt có sẵn để ban cho con cái Ngài, Ngài lấy từ không có làm ra có, từ điều đã có thật tệ hại làm cho nó nên rất tốt để ban cho chúng ta. Đó là cách của Chúa trong suốt lịch sử, từ thế giới vật chất cho đến cuộc đời chúng ta.

\* Chúa muốn biến một phần trong Gôsen nơi dân Ysoraên là **nô lệ trở thành đất hứa!** được không? chắc chắn là được, Chúa muốn biến **biển đỏ đồng vắng trở thành đất hứa.** Được không? chắc chắn là được. Canaan chỉ là trung tâm xứ hứa chứ không phải bao nhiêu đó. Nên nhớ lại lời Chúa phán lần đầu với Ápraham: Từ chỗ người ở hãy *nhướng mắt lên*, có nghĩa là hãy lấy hết sức để nhìn, nhìn về bốn hướng chỗ nào người thấy được ta cho người được. *Ngài muốn dùng dân Ysoraên để chứng minh cho thế giới biết rằng, dân tộc nào, con người nào bước đi bằng những bước tin cậy Chúa, Ngài có thể ban cho họ điều tốt nhất ở bất cứ nơi nào trên trái đất này, từ chỗ làm nô lệ, từ biển từ sa mạc hoang vu cũng trở nên đơm sũa và mật.* Tiếc thay, dân Ysoraên đã không bước đi bằng đức tin, nên họ chỉ nhận được **điều tốt có sẵn** trong xứ Canaan mà thôi. Xem Phục 6:10-12.

\* Nếu chúng ta không bước đi bằng đức tin với Chúa, thì chỉ hưởng được điều tốt có sẵn, chứ không thể biến điều xấu trở nên tốt được. Rôm 8: 28.

\*Ysoraên đã không trở nên chứng nhân cho quyền năng của Đức Chúa Trời.

### **3. Kinh thánh về ý định Ngài muốn làm cho dân Ysoraên.**

- Êsai 35:1,2. *Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ; nơi sa mạc sẽ mừng rỡ, và trở bông hường. Nó sẽ trở hoa nhiều và vui mừng cất tiếng hát hơn hờ.....Chúng sẽ thấy sự vinh hiển Đức Giêhôva, và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta.*

- Êsai 43:1-7. *Bây giờ hồi nhà Giacóp.. đừng sợ, vì ta đã chuộc người...Ta ban Êđiptô làm giá chuộc thay người, Êthiôbi làm của cầm thay người. C5 ta sẽ khiến dòng dõi người đến từ phương đông, và nhóm họ người từ phương tây. Ta bảo phương bắc rằng: Hãy buông ra! và bảo phương nam rằng: chớ cầm lại làm chi. Dem các con trai ta về từ nơi xa, dem các con gái ta về từ nơi đầu cùng đất, tức là những kẻ xưng bằng danh ta...c16. Ta, Đức Giêhôva, là*

Giêhôva là Đấng gồm tóm mọi sự được dựng nên, từ vật thấy được cũng như vật không thấy được, thầy đều ở trong Ngài.

- Trong Tân ước có một lần bày tỏ Lễ thật này:

**Eph 1:23.** *Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Nếu Đấng Christ là Đức Chúa Trời tự thu hẹp, Phaolô dùng 4 từ mô tả, thì Đức Giêhôva có từ ngữ nào có thể chỉ về Ngài cho đủ?*

- Lạ lùng dầu Chúa của cả trời và đất không đủ chỗ chứa Ngài, nhưng Ngài lại có thể ngự trong lòng chúng ta, dầu khi chỉ dành cho Ngài một chỗ rất nhỏ.

**Eph 4:6.** *Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người.*

+ “**lai**” một từ chỉ về sự đã có và đang có. Không chỉ tin, mà phải theo, một tiến trình trong thì hiện tại. Đã nghe tiếng kêu gọi của Chúa trong quá khứ và đến với Ngài, hiện tại có tiếp tục đang nghe ?

+ “**phán**”. Trong Kinh thánh có 2848 lần, KT được mệnh danh là quyển sách lời phán của Chúa. Chứ phán không dùng cho loài người. Tất cả những phước hạnh được ban cho qua lời phán của Đức Chúa trời. Tiếng của Chúa tạo nên vũ trụ này. **Thi 29:3** .Tiếng phán của Chúa Giêxu người què đi được, người câm nói được, người chết sống lại.

## **2. Có Lời chỉ đường. - “*Môise*”**

Thời kỳ Kinh thánh chưa hình thành, Chúa dùng những con người của Ngài. nhận Lời từ Chúa và truyền lại, được ghi trong Kinh thánh. Tiếng uy quyền và đầy năng lực đó không thể phán trực tiếp với chúng ta, vì vậy Chúa dùng những ngôn sứ của Ngài. Môise, các đấng tiên tri, được ghi lại trong Kinh thánh.

- Ês 48:17. *Đức Giê-hô-va, Đấng Cứu chuộc người, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, phán như vậy: Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời người, là Đấng dạy cho người được ích, và dắt người trong con đường người phải đi.*

Môise nhận và truyền Luật pháp để chỉ cho người ta biết tội.

**Hêb 1:1** *Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tỏ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách,*

Khải tương Đất hứa.

## Bài 7. **ĐI TRONG PHƯỚC HẠNH**

Dân số ký 34:16-29. Câu gốc. [Phu 33:29](#)

*Ô! Y-sơ-ra-ên, người có phước đường bao!*

*Hỡi dân được Đức Giê-hô-va cứu rỗi, ai giống như người?*

Đất hứa dân Ysoraên là Canaan.+ **Xứ hứa chúng ta ngày nay là gì ?**

- **Được làm con Chúa.** [Ga 4:28](#) *Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như Y-sác, là con của lời hứa.*

- **Được sự sống đời đời.** [IGi 2:25](#) *Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời.*

- **Dự phần bôn tánh Chúa.** [IIPhi 1:4](#) *và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bôn tánh Đức Chúa Trời.*

- **Chờ đợi trời đất mới.** [IIPhi 3:13](#) *Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ẩn ở.*

- Cũng giống như dân Ysoraên hành trình theo Chúa thật phước hạnh, Chúa luôn dự bị cho chúng ta những gì cần thiết.

\* **Bốn sự dự bị của Chúa .**

\* **Bốn dự phần của người. ( Bài sau )**

Những điều sắp học không phải mới, nhưng để xếp lại cho thấy một tiến trình, và tra cứu cách kỹ lưỡng, vì vậy sẽ chia thành hai bài.

## **I. BÓN SỰ DỰ BỊ CỦA CHÚA.**

*Đức Giêhôva, Môise, Thầy tế lễ Êlêasa, Giôsuê.*

Tiến trình bốn bước mô tả cả chương trình Cứu rỗi của Chúa Giêxu:

- **Đức Giêhôva** là nguồn mọi phước hạnh.
- **Môise** biểu tượng cho luật pháp cho con người biết tội,
- **Êlêasa, Thầy tế lễ** dâng sinh tế, chỉ về sự đổ huyết chuộc tội.
- **Giôsuê.** Là hình ảnh về Chúa GiêXu là người chặn hiền lành.

+ Đi vào chi tiết để thấy ý từ trong Kinh thánh, vững lòng tin cậy.

**1.Có Chúa Lãnh đạo.** *Đức Giêhôva lại phán cùng.* Nguồn phước hạnh

+ “ **Đức Giêhôva** ”. Một từ chỉ về Đức Chúa Trời nguồn của mọi phước hạnh, khi dịch ra bất cứ ngôn ngữ nào cũng không có một từ nào diễn dịch đủ nghĩa. Có nghĩa một nơi chứa đựng mọi sự ở trong đó. Đức

*Đấng đã mở lối đi trong biển, và đường vượt qua dòng nước mạnh, khiến xe, ngựa, cơ binh... và lính mạnh đều nhóm lại, thấy đều nằm tại đó. Dầu vậy, Chúa vẫn luôn giữ ý định của Ngài, nên có lời hứa cho thì hiện tại. **c18.** Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nay ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay; các người há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong samạc. Những thú đồng, với muông rừng và chim đà, sẽ tôn vinh ta; vì ta đặt các dòng nước trong đồng vắng và các sông trong samạc,ặng cho dân ta đã chọn được uống. Ta làm dân này cho ta, nó sẽ hát ngợi khen ta.*

- [Êsai 55:12,13.](#) *Vì các người sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các người, núi và đồi sẽ trở tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai góc; điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giêhôva, và là một dấu đời đời không hề tiết diệt.*

# ĐỀ NHẬN NHIỀU HƠN

( BÀI HỌC TỪ ĐẤT HỨA CHO DÂN Y'ORAÊN )

## PHẦN I. ĐỀ NHẬN NHIỀU HƠN

Bài 3

### BIẾT CÁCH CHỨA CHO

Dã số ký 34:1-12. Câu gốc. II Phiêrô 1:4a.

*“Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta...”*

**Những câu chuyện thừa kế lạ lùng nhận hằng triệu đôla.**

+ Phân phát gia tài ngẫu nhiên.

Tỷ phú Luis Carlos khiến cho 70 người xa lạ ở Lisbon, Bồ Đào Nha sống sót khi họ được thông báo nhận thừa kế của ông. Nhưng người này được chọn cách ngẫu nhiên trong một danh sách tại phòng đăng ký trước hai nhân viên. Câu chuyện xảy ra 13 năm trước.

+ Hai anh em vô gia cư nhận hằng triệu Euros.

Zsolt và Gera Peladi quá nghèo sống trong một hang đá tại Budapest, Hungary, sống nhờ bán kim loại nhặt được ngoài đường phố. Nhưng giờ đây họ sống trong ngôi dinh thự đồ sộ cùng người em gái. Gera, 43 tuổi kể lại: Mẹ chúng tôi rất giàu, nhưng bà khắt khe, bỏ rơi, nên chúng ta phải ra đi, sau đó mất liên lạc. Một ngày, họ được nhân viên từ thiện Hungary thông báo sẽ nhận được gia tài kết xù, từ người mẹ đã qua đời tại Đức.

+ Nữ hầu bàn nhận thừa kế từ khách hàng.

Năm 1992, cô Cara Wood 17 tuổi làm việc trong một nhà hàng Drin's tại thị trấn Clagrin Falls, Mỹ. Cô là nhân viên tốt bụng, xinh đẹp và thân thiện. Một khách hàng là ông Bill Cruyton, người đàn ông góa vợ, thường tới nhà hàng ăn, và họ trở nên thân thiết. Cô gái nhỏ này cũng thường tới nhà ông để giúp một vài việc trong nhà. Ông mất vì bệnh tim, tháng 11 năm 1992 thọ 82 tuổi, trước đó ông làm di chúc cho người hầu bàn Cara Wood một triệu đôla.

Ngẫu nhiên, nhưng không ngẫu nhiên, bởi lẽ nhưng người này đều có lý do để họ có được cơ hội: 70 người có tên trong danh sách, hai anh em nghèo khổ nhưng có mẹ giàu có, và cô hầu bàn thân thiện nhiệt tình, vì đó đã trở nên người thừa kế gia tài của cụ Cruyton.

Đối với Chúa và sự ban cho của Ngài nhiều, ít hay không có, không có gì là ngẫu nhiên hay tình cờ.

Chúa ban lời hứa cho chúng ta rất lớn và rất quý.

- **Câu gốc: IPhiêrô 1:4.** *Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta.*

*đọc đó cũng như đã dùng huyết con bò tơ, tức là rảy trên nắp thi ân và trước nắp thi ân vậy.*

Huyết đem qua bức màn, đến nắp thi ân nghĩa là vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Hiện nay là sự Thờ phượng, tương lai là Thiên đàng.

#### 2. Lễ thật.

Định cư thuộc linh của Cơ đốc nhân là cõi đời đời trên Thiên đàng.

\*Huyết Chúa Giêxu là huyết của sự sống đời đời, vì vậy kết quả cũng dẫn đến sự sống đời đời:

**ICô 10:16.** *Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước, há chẳng phải là thông với huyết của Đấng Christ sao?*

- Trong Lễ Tiệc thánh. **Mat 26:29** *Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau, ta không uống trái nho này nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của Cha ta.*

Chúa Giêxu nói trước về huyết mang đến niềm vui trên thiên đàng.

- **Niềm vui vô tận** trên Thiên đàng mở đầu nói về huyết Chúa Giêxu. **Kh 1:6** *Đáng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thấy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men.*

- **Bài ca Thiên đàng.** **Kh 5:9** *Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyền sách mà mở những ấn ra; vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước,*

Hãy nghĩ đến sự cứu chuộc trong huyết Chúa Giêxu đang khi ca ngợi.

- **Chiếc áo Chúa Giêxu.** **Kh 19:13** *Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời.*

\*Huyết Chúa cũng là đầu đề cho bài ca ngợi khen, Chúa mặc áo nhúng trong huyết chính Ngài và sự hy sinh của Ngài là đối tượng mọi người hướng về Thờ phượng, nhớ rằng nhờ huyết Chúa Giêxu mà được cứu và được phước như vậy.

\***Huyết Chúa Giêxu linh nghiệm trong quá khứ, hiệu lực trong hiện tại và ảnh hưởng đến tương lai đời đời.** Hãy sống mỗi ngày trong sự tin cậy huyết Chúa Giêxu, bạn sẽ thấy đời mình có nhiều thay đổi.

nhất. Thi 138:2. *Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao. Hơn cả danh thính Chúa. Lời Chúa hơn cả Danh của Chúa. Danh là tên, Lời là Ngôi thứ hai là chính mình Ngài. Chính Ngài phải hơn Danh gọi.*

- Giai đoạn chiếm đất hứa: Thầy Tế lễ đứng trước Giôsuê. Giôsuê thay thế chức vụ Môise, nhưng ông được xúc dầu để làm việc khác hơn Môise, là đánh chiếm đất hứa chỉ về sự hầu việc, thì kết quả đó vẫn đứng sau sự Cứu chuộc. Không được chuộc thì không có gì hết.

\* Mọi hy sinh trong sự hầu việc vẫn đứng sau sự Cứu Chuộc.

\* Theo thứ tự: Môi se (rao Lời Chúa), Thầy tế lễ (sự Cứu chuộc), Giôsuê (sự Hầu việc).

## 2. Lễ thật.

Theo thứ tự trên, được chiến thắng đứng sau huyết cứu chuộc. Nên khi dân Ysoraên phạm tội họ bị thua cho đến khi ăn năn được tha thứ và chiến thắng ( sách Giôsuê ). Khi gặp thất bại cần xét mình ăn năn, ắt thành công.

- Sự linh nghiệm bởi huyết mang đến sự đắc thắng. Hay nói cách khác, khi bạn đối diện với nan đề, với cám dỗ hãy tin cậy quyền trong huyết Chúa Giêxu.

Kh 12:11 *Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết.*

Satan có thể nói: tin Chúa sao còn phạm tội, sao còn thất bại ? Và chúng ta đôi khi cũng tự bất mãn chính mình, tin Chúa sao còn yếu đuối? Bạn đã không biết rằng phải tin cậy quyền trong huyết Chúa Giêxu khi đối diện với cám dỗ.

\* Bạn tin cậy huyết Chúa đến mức nào, đắc thắng đến đó.

Martin Luther đang làm việc trong phòng, dường như ông thấy satan đến đem một bảng cáo trạng những yếu đuối lỗi lầm của ông, và nói như thế này mà hầu việc Đức Chúa Trời ư! Luther đáp, người còn bao nhiêu bảng nữa hãy mang đến đây. Nhơn danh Chúa Giêxu, *huyết Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta.*

\* Tin cậy quyền trong huyết Chúa làm sạch tội và ban sự đắc thắng.

## IV. ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI NHỜ HUYẾT. (Huyết khi định cư trong xứ Canaan ).

### 1. Sự việc.

Khi định cư trong xứ Canaan, và xây dựng Đền thờ tại Giêrusalem, họ tiếp tục dâng sinh tế chuộc tội và Thờ phượng Đức Chúa Trời tại đó.

Lê 16:15 *Đoạn, người giết con dê đực dùng về dân chúng làm của lễ chuộc tội; đem huyết nó vào phía trong bức màn; dùng huyết con dê*

Chúng ta sẽ dùng phần Kinh thánh về đất hứa cho dân Ysoraên để học biết nguyên tắc nhận lời hứa của Chúa.

**Bài trước:** hai lần hứa cho Ápraham.( tìm lý do xin đọc bài trước ).

**Bài này:** hai lần hứa cho dân Ysoraên cũng khác nhau.

“Học xưa để áp dụng nay”, tôi tưởng không thể dùng một lời diễn tả đủ mục đích những bài học này: là học bí quyết nhận lời hứa của Chúa; bí quyết của sự giàu có; là lý do nhận ít hơn điều Chúa đã hứa.

Kinh thánh cho ghi lại tất cả để trở nên mẫu mực rất quý cho chúng ta.

## BIẾT CÁCH CHÚA BAN CHO.

Một trong những lý do chúng ta chưa nhận lãnh được sự ban cho của Chúa, vì có những nhận định thiếu chính xác về cách Chúa ban cho. Như chúng ta nghĩ rằng Chúa lấy những điều tốt ban cho chúng ta, như là khi chúng ta tin Chúa chúng ta nghĩ là bước vào những ngày trời trên đất. Điều này đúng không sai, nhưng chỉ đúng một phần do đó chúng ta chỉ đón nhận điều tốt, từ chối điều xấu, đối với Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài ban điều tốt nhất, nhưng cũng dùng những điều tệ hại hơn hết để biến nó trở thành tốt nhất ban cho chúng ta. Việc đó chỉ xảy ra khi chúng ta hợp tác với Ngài bằng đức tin để nhận được, chẳng hạn khi Ngài ban sự cứu rỗi Chúa phải từ trời xuống thế gian, mang thân xác con người, sống kiếp con người, cũng khóc cũng cười, cũng đi những bước chân trên đất, và cuối cùng lên thập tự giá mang lấy tội cả nhân loại chịu chết cách sỉ nhục để ban điều tốt nhất là hễ ai tin thì được làm con cái Đức Chúa Trời và sự sống đời đời.

Trước khi đi vào chi tiết, chúng ta lưu ý từ ngữ quan trọng: chữ **Biên**, và chữ **Giới hạn**.

### 1. Chữ: Biên.

Giới hạn bốn hướng đều có chữ biên. c3,6,7,11.và giới hạn phía Tây hoàn toàn là biên (Biên lớn). Điều này có nghĩa gì? Trước hết:

#### a. Biên chỉ về Thế gian.

- *Êsai 57: 20. Những kẻ ác giống như biển đương động, không yên lặng được. Cũng chỉ về sự không tin. Giacô 1:6. kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đó, người như thế chớ tưởng mình nhận được điều chi từ nơi Chúa.*

- Chúa Giêxu cầu nguyện: Giảng 17:15. *Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi điều ác.*

Lắm người suy nghĩ, tin Chúa rồi tôi thấy có khác gì đâu, cũng sống trên thế gian, cũng lăn lộn giữa đời, cũng đi làm kiếm sống, cũng đối

diện nan đề, đi nhà thờ nghe giảng về thử thách khó khăn trên đường theo Chúa v.v.

\* Thí dụ giải thích sự khác nhau trước và sau khi tin Chúa sống giữa thế gian. Trước khi tin Chúa chúng ta như người không biết bơi, người biết bơi và người không biết bơi rớt xuống nước thì khác nhau, người không tin thì lặn hụp trong tội và nó nhận chìm cuộc đời họ, thử thách như lượn sóng sẽ đến, người tin sẽ trông cậy Chúa và lướt qua. Biển có sóng to gió lớn, có bão tố, bạn có thể thỏa thích vì có biển, bạn có thể sợ hãi vì có biển, và bạn có thể lướt sóng cũng có thể bị nhận chìm vì những lượn sóng của biển.

- Chỉ khi nào vào thiên đàng, biển, chỉ về thế gian thật sự không còn.

**Khải 21: 1c. và biển cũng không còn có nữa.** Đất hứa chung quanh là biển.

\* Bạn đang hà hơi sống hay chết thuộc linh vào gia đình bạn.

Trong cách dạy con, lời nói tích cực sẽ giúp ích rất lớn. Con đi học về nói: Cô giáo cho bài gì mà khó quá. Cha, mẹ nói: dạy gì mà kỳ vậy, học lớp này mà dạy bài này làm sao mà hiểu được. Con đang ngã lòng, nghe như được đồng tình, nó chẳng còn muốn học nữa. Nhưng lời nói tích cực: Cố gắng đi con, đó là bài của trường, các bạn cũng học như con, cố gắng sẽ được mà.

Trong sự theo Chúa những lời nói đức tin sẽ vượt qua nan đề.

\* Đức tin sinh ra đức tin. **Rôm 1:17** “..bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa”. trong sự nói chuyện hằng ngày, có biết chúng ta đang chuyển mức độ lòng tin của mình vào các con. Được sinh ra trong gia đình cha mẹ hầu việc Chúa, không phải vì đó mà tôi có đức tin. Nên nhớ khi sinh ra chúng ta vốn không tin, đi nhà thờ, đọc Kinh thánh đâu phải là dễ dàng đâu, không thể tưởng là cha mẹ phải dùng nhiều cách phạt, răn đe.. lần sự khích lệ: con đi nhóm có người đọc KT cho nghe hơn là tự đọc, còn hiểu KT là việc sẽ xảy đến về sau này....Ba tôi đã có lời nói của đức tin, nên dẫn tôi đến đức tin. Nếu lúc đó ông nói: không hiểu thì thôi, lo học hành, hoặc khi nào rỗi rảnh hãy đọc KT, sẽ đi Thờ phượng, thì không biết ngày nay thế nào.

- Rôma 10:17. **Đức tin đến bởi người ta nghe, và người ta nghe khi lời Đấng Christ được rao giảng.** Đùng đợi đến lúc tin Kinh thánh là lời Chúa mới nghe giảng, đức tin sẽ đến sau khi nghe lời Chúa được rao giảng. (câu chuyện: Moody và nhà vô thần)

Để nhận nhiều hơn: Hãy nhận sự ban cho của Chúa trong thuận cảnh lẫn nghịch cảnh. Bước đi trong đức tin sẽ thấy phước lành của Chúa hiện hữu mỗi nơi.

**ICôrinhtô 5:7b.** *Vì Đấng Christ là con sinh lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết rồi.* Chúa Giêxu ban Lễ Tiệc thánh vào ngày lễ Vượt qua để tỏ ra ứng nghiệm hình bóng này.

**Mathiô 26:19,20.** *Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Jêsu đã dạy mà dọn lễ Vượt Qua. Đến tối, Ngài ngồi ăn với mười hai sứ đồ.*

\* Người tin Chúa đã được sạch nguyên tội trong quá khứ.

## **II. ĐƯỢC THA THỨ NHỜ HUYẾT. (Huyết trong đồng vắng).**

### **1. Sự việc.**

Đang khi đi trong đồng vắng, Chúa dạy dân Ysoraên là dâng sinh tế.

- **Được tha thứ để theo Chúa.** **Xu 24:8** *Môi-se bèn lấy huyết rưới trên mình dân sự mà nói rằng: Đây là huyết giao ước của Đức Giê-hô-va đã lập cùng các người y theo mọi lời này.*

Điều này cho thấy trong suốt hành trình đồng vắng họ tiếp tục phạm tội, một số tội tiêu biểu như: sự lầm bầm về hoàn cảnh sống trong samac, lầm bầm về ăn uống, lầm bầm về chức vụ vv.. và mỗi lần như vậy có sự đoán phạt, có lời cầu thay và có huyết đổ ra chuộc tội và sau đó được tha thứ.

- **Được tha thứ để hầu việc.** **Lê 14:14** *Thầy tế lễ sẽ lấy huyết của con sinh tế chuộc sự mắc lỗi bôi trên trái tai hữu của người được sạch, trên ngón cái tay mặt và trên ngón cái chân mặt.*

Huyết bôi lỗ tai, ngón tay cái, ngón chân mặt, vừa là sự tha thứ đồng thời sự xúc huyết cũng là năng lực để bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

### **2. Lễ thật.**

Thế gian mà chúng ta trải qua cũng giống như samac của dân Ysoraên, người mới sống trong người cũ, bao nhiêu cám dỗ, khó khăn, thách thức, song Ngài dự trừ cho sự tha thứ khi biết ăn năn.

**IGi 1:10.** *Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsu, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.*

\* Phải nhờ huyết Chúa Giêxu để được tha thứ kỷ tội mỗi ngày.

## **III. ĐƯỢC ĐẮC THẮNG NHỜ HUYẾT. (Huyết khi đánh chiếm đất hứa).**

### **1. Sự việc.**

**Dân 34:16,17.** *Đức Giêhôva phán.. Đây là tên những người đứng ra chia xứ: Êlêasa thầy tế lễ, và Giôsuê... Thầy tế lễ đứng trước Giôsuê?*

**+Giải thích:- Giai đoạn trong đồng vắng:** Môise đứng trước thầy tế lễ, vì Môise là người công bố lời Đức Chúa Trời. Đây là chức vụ cao cả

Khải tượng Đất hứa.

## Bài 6. **QUYỀN TRONG HUYẾT CHÚA GIÊXU**

Dânsốký 34:16-18. Câu gốc. [Hê 10:19](#)

*Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus  
được dọn dĩ vào nơi rất thánh,...*

*c16. “ Đây là tên những người đứng chia xứ: Êlêasa Thầy Tế Lễ, và  
Giôsuê.”* Để hiểu câu này chúng ta cần có cái nhìn rộng hơn..

- Các nhà Thần học chia Được cứu có 3 giai đoạn: Quá khứ khỏi  
nguyên tội, hiện tại khỏi kỷ tội và tương lai cứu khỏi thân thể hay chết  
- Bài này chúng ta chia giai đoạn hiện tại ra làm hai: Quá khứ: Huyết  
chiên con đờ ra tại xứ Êđíp-tô. Hiện tại: Huyết trên hành trình trong  
đồng vắng và vào chiếm xứ. Tương lai: khi ở trong xứ hứa.

\* Tượng trưng cho bốn giai đoạn được cứu của Cơ đốc nhân:

**Dem ra, Đi đến, Đắc thắng, Định cư.**

- Mỗi thời điểm Huyết mang đến một phước hạnh khác nhau.

### I. ĐƯỢC CỨU CHUỘC NHỜ HUYẾT.

( Huyết trong xứ Êđíp-tô ).

#### 1. Sự việc:

Để đem dân Ysoraên ra khỏi xứ nô lệ, Chúa ban một phương cách là  
Con sinh lễ Vượt qua.

[Xu 12:23](#) *Đức Giê-hô-va sẽ đi qua đặng hành hại xứ Ê-díp-tô; khi thấy  
huyết nơi mào và hai cây cột cửa, Ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ tiêu  
diệt vào nhà các người đặng hành hại.*

\* Huyết sinh tế là một hình bóng chỉ về huyết Chúa Giêxu, vì con  
người được hà hơi sự sống của Đức Chúa Trời. Chỉ có huyết Chúa mới  
trả đủ giá. Chúa hỏi: *Hình và hiệu nầy của ai? của sêsa hãy trả cho sêsa,  
của Đức Chúa trời hãy trả cho Đức Chúa Trời.* Con người là hình và  
hiệu của Chúa.

\* Cũng không chỉ lấy huyết bôi trên mào cửa mà phải ăn thịt sinh tế.  
[Xu 12:7](#) *Họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mào cửa của nhà  
nào ăn thịt chiên con đó.* “Ăn” chỉ về sự tiếp nhận bởi con người bề  
trong, nhiên hậu mới được linh nghiệm. Tiệc thánh được nhắc lại *ăn,  
uống* chính Ngài.

**2. Lễ thật.** Sứ đồ Phaolô giải thích ý nghĩa hình bóng Lễ Vượt Qua.

### Bài 4: ĐỂ NHẬN NHIỀU HƠN-- PHẦN 2.

## VÌ MÌNH GIỚI HẠN

Dânsốký 34:1-12. Câu gốc. Giôsuê 13:1b

*“...phần xứ phải đánh hãy còn nhiều lắm”*

Chúng ta học theo nghĩa Áp dụng, chứ không chỉ lịch sử. Đất hứa  
theo nghĩa rộng của chúng ta ngày nay là sự sống sung mãn trong sự  
theo, hầu việc Chúa, cũng bao gồm những lãnh vực trong cuộc sống  
như Hôn nhân, gia đình, học đường, sự nghiệp..v.v.

\*Theo câu gốc, Giô suê đã dành hết cuộc đời đánh, nhưng chưa chiếm  
hết đất hứa. \*Câu chuyện: “ **Hãy giữ lại chiếc nĩa...** vì điều tuyệt vời  
nhất vẫn chưa đến.”

-**Bài 1.** Đất hứa trong tim tôi: Hãy để lời hứa của Chúa trong lòng. **Thi  
42:1.** Khi dân Ysoraên bị lưu đày, họ đã nói: **Linh hồn tôi mơ ước  
Chúa...chừng nào tôi sẽ ra mắt ĐGHV.** Ngài đã dẫn họ về.

-**Bài 2.** Để nhận nhiều hơn: Học chấp nhận mọi hoàn cảnh. Đất hứa có  
cả biển và samạc.

-**Bài 3.** Học biết vì mình mà những phước hạnh Chúa cho bị giới hạn,  
không phải vì Chúa, cũng không phải ai khác, mà chính là mình.

### I. TÌM THẤY TRONG TỪ NGỮ.

- **Chữ : Giới hạn.c3,6,7,9,12.** Chữ Biển có 6 lần; chữ Giới hạn có 11  
lần. Sự ngăn trở phước lành từ phía chúng ta nhiều hơn từ thế gian.

- **Giới hạn có nghĩa là: Bị thu hẹp.**

Bản Dịch Mới dùng chữ: biên giới, bản dịch khác dùng chữ: **Ranh  
giới**, nhưng bản Truyền thống tất cả các phần KT liên quan đến đất  
hứa, dịch giả dùng chữ chính xác hơn: **giới hạn** = Limit, khác với  
Boundary = Ranh giới hay biên giới, mang tính địa lý lần ranh không  
được phép vượt qua. Chữ giới hạn cũng mang tính khả năng của con  
người kém hơn điều đáng được. Kinh thánh có ý giải thích, **c3,7,9**  
chép: “**giới hạn của các người**”. Trong các cuộc thi người ta hay nói vì  
“sức người có hạn” chính là ý muốn nói ở đây. Chữ giới hạn có nghĩa  
là còn phần bên kia nhiều hơn, nhưng không cho phép vượt qua. Những  
phước lành Chúa muốn cho nhiều hơn điều chúng ta có.

### II. CHÚA BAN TỪ CÁCH NHẬN.

+ Chúa ban cho nhiều hơn hay bị thu hẹp lại vì có chúng ta: \*Nhiều lần  
trong các sách lời hứa, Chúa phán với dân Ysoraên, Ngài có thể giới  
hạn hoặc mở lớn ra thêm đất hứa. Đọc một số câu KT:

- **Xuất 34:24**...ta sẽ **mở rộng** bờ cõi người, ...ra mắt ĐGHV mỗi năm 3 lần, thì không ai tham muốn của người? Có phải đi nhà thờ mỗi năm 3 lần? Không! c18.giữ lễ bánh không men, c22, giữ lễ đầu mùa gặt, và giữ lễ cuối mùa gặt. c21. Ngày thứ bảy hãy nghĩ đầu mùa cày hay mùa gặt. Nghĩa là nhờ cậy Chúa trong mỗi công việc mình, và đầu trong những ngày bận rộn hơn hết cũng không bỏ qua sự ra mắt Đức Chúa Trời..

- Phục truyền 13:17,16. “..Phàm vật đáng diệt, chẳng nên còn dính lại mây may nơi tay người, để khi người vâng theo tiếng của GHV ĐCT người, ...người con giận Ngài, làm ơn cho, và đoái thương người, khiến cho người thêm nhiều lên, y như Ngài đã thể hứa cùng tổ phụ người”.

- Phục 30:5. “GHV ĐCT người sẽ đem người về xứ mà tổ phụ người đã nhận được, và người sẽ nhận lấy nó; Ngài sẽ làm ơn cho người gia thêm cho người nhiều hơn tổ phụ người.”

- II Vua 10:32. Trong lúc đó ĐGHV giám bớt địa phận Ys, khiến Haxaên hãm đánh trên các giới hạn Ys.

\* Phải tin cậy Chúa, Đấng ban cho mọi sự kể cả thì giờ trong cuộc đời mình.

-Gióp 12:23 “Ngài khiến các dân hưng thịnh, rồi lại phá diệt đi; Mở rộng giới hạn cho các nước, đoạn thu nó lại”.

-Gióp 14:5. Nếu các ngày của loài người đã định rồi, nếu số tháng của người ở nơi Chúa, và Chúa đã định giới hạn cho người, mà người không qua khỏi được..

\* Đức tin bao nhiêu nhận bấy nhiêu. đây là luật của Cha trên trời. Mưa thật lớn, nước thật nhiều, nhưng “sức chứa tùy chỗ chứa”.

Hêb 11:6. Và, không có đức tin thì chẳng có thể nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thương cho kẻ tìm kiếm Ngài. Lưu ý chữ “**thường**”, thường là một hình ảnh không bằng nhau, tùy theo mà thương, ở đây là tùy theo gì? : tùy theo: **đến gần** Chúa, tùy theo **tin Chúa**, và tùy theo **tìm kiếm** Chúa....

\*Tìm kiếm là tìm trong chỗ khó có để được có. Chịu trả giá để được theo Chúa. Tùy theo cách nhận, Chúa ban cho khác nhau.

**III. BIỂN VÀ SAMAC THÀNH ĐẤT HỨA.**

+ Câu hỏi lý thú: Làm sao biển hay sa mạc trở thành đất hứa được?

\* “**Biển**” cách nào trở thành đất hứa. Êsai 51:3. “**Đồng vắng như Êden** ...sa mạc như vườn ĐGHV.”

Đây là lời Chúa hứa: **Xu 23:31. Ta phân định bờ cõi người từ Biển đỏ chí biển Philitín..v..v.** Điều này có nghĩa là biển cũng thành đất hứa?

**Mathiơ 21:21c.** Chúa Giêxu phán: **Nếu các người có đức tin và không nghi ngờ chi hết.....dầu các người biểu hồn núi này rằng: Hãy cất lên và quăng xuống biển, dầu đó cũng sẽ làm được.** Điều này có nghĩa gì? Núi có thể bị quăng xuống biển bởi đức tin, nhưng để làm gì? ĐCT chẳng bao giờ làm việc chỉ cho

\* Maqui không thể cản, ngăn Môise Arôn hầu việc Chúa, nhưng nó dùng yếu điểm bản tánh xác thịt để ngăn trở ông được phước.

\* Maqui không làm mất sự cứu rỗi của chúng ta, nhưng nó dùng những việc nhỏ ngăn trở chúng ta hưởng phước trong sự Cứu rỗi đó.

+ Suy nghĩ theo thực tại trước, làm giới hạn đất hứa.

4. **Phía đông: Kinêrét, Giôđanh, biển mặn.c10-12.** Hai điểm lưu ý:

**IIcôr 4:18.** “*Chúng ta không chăm sự thấy được.. chỉ là tạm thời*”.

1. **Hãy để ý dòng chảy trên xuống:** Trên là biển hồ Tibêriát, chảy xuống là sông Giôđanh, và đổ vào biển chết. Bắt đầu là nguồn phước, chảy xuống là dòng sông phước hạnh, nhưng chảy xuống chỗ không lối ra là biển chết. Lắm cuộc đời theo Chúa bắt đầu là phước hạnh, nhưng kết thúc là biển chết, được phước nhưng để sống cho mình.

2. **Hãy để ý bên này và bên kia:** Giôđanh, lối suy nghĩ này là ý tưởng: đất hứa bên kia sông Giôđanh là điều xảy ra trong tương lai, chưa biết thế nào, chỉ bằng lấy trước điều hiện tại, còn chuyện được “bên kia” tính sau. **Chọn theo mắt thấy.** Dòng sông này chia rẽ Áp và Lót, bây giờ cũng chia dân Ysoraên ra làm hai.

- Chọn điều tốt và dừng lại là lý do mất điều tốt hơn...

- Được Cứu là phước, hãy biết là còn có nhiều điều tốt hơn nữa, mà nếu không hầu việc sẽ chẳng bao giờ kinh nghiệm được.

- Hêb 11:40. “*Vì ĐCT có sẵn sẵn điều tốt hơn cho chúng ta*”. ICôr 2:9. “*Áy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa nghĩ đến, nhưng ĐCT đã sẵn sẵn những điều ấy cho những người yêu mến Ngài*”.

- **Tự mãn** là dòng chảy trên xuống, quá phong phú quá dư dật nhưng không hầu việc Chúa, trở nên biển chết.

- **Tự ti** là dừng lại bên này Giôđanh. Tôi đến đất hứa rồi, được cứu rồi, nhưng tôi không có khả năng hầu việc..v...v..

**Kết:**

\* Bốn lối suy nghĩ tạo nên đồng vắng trong cuộc đời theo Chúa.

1. Suy nghĩ thông thường, làm giới hạn đất hứa.

2. Suy nghĩ thể gian, làm giới hạn đất hứa.

3. Suy nghĩ tánh xác thịt, làm giới hạn đất hứa.

4. Suy nghĩ theo thực tại trước thuộc linh, làm giới hạn đất hứa.

\* Đất hứa ơn phước sẽ lớn hơn khi sống theo lối suy nghĩ của Chúa, và đất hứa ơn phước sẽ càng nhỏ nếu sống theo lối suy nghĩ của mình.

Đó là nguyên tắc như tựa bài giảng: **Để nhận nhiều hơn.**



4. Mục đích học Kinh thánh, Thờ phượng là tìm ý Chúa: Mọi hành động trong sự theo Chúa nhằm vào một câu hỏi là: Tìm ý muốn Chúa để làm theo. Nếu dùng câu thật ngắn để mô tả Kinh thánh:

“**Kinh thánh ghi lại kết quả của theo ý mình và theo ý Chúa**”.

\* Nhìn một người giống “**hình Chúa tượng Chúa**” là bao nhiêu tùy theo tỷ lệ làm theo ý Chúa trong cuộc sống của họ.

\* Giả sử người ta nhờ tôn giáo trở nên tốt, cũng không được cứu, vì vấn đề quan trọng là **có giống như Chúa Giêxu không ?**

+ **Suy nghĩ tánh xác thịt, làm giới hạn đất hứa.**

**3. Phía bắc: c7. Galati 5:17.** “*Xác thịt ưa muốn trái với Thánh Linh.*”

Phía bắc giới hạn Hôơ: chỉ về bản **tánh xác thịt**. Nhìn núi sẽ nhớ đến hai người quan trọng của Ysoraên là Môise có núi Nêbô, và Arôn có núi Hôơ, vì không làm chủ xác thịt, không tôn Thánh Chúa trước dân Ysoraên. Môise và Arôn không vào được đất hứa.

**Dân 13:21.** Vì bản tánh xác thịt sanh ra đủ mọi thứ: nào là lời **cay đắng**, lời **lời làm bầm**, lời **than phiền**, lời **oán trách**. Lòng cay đắng biến đất hứa thành đồng vắng. **Châm 17:1.** “*Thà một miếng bánh khô mà hòa thuận nhau, còn hơn nhà đầy thịt tế lễ lại cãi lộn nhau.*” Đem lời nói yêu thương vào làm cho miếng bánh khô trở nên bữa tiệc.

\* Nơi nào có bản tánh xác thịt thì nơi đó đất hứa hẹp lại, người mới của Thánh linh sẽ mở rộng đất hứa lớn ra.

- **Rôma 8:13.** *Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống.*

+ **Những tư tưởng xác thịt: Mặc cảm, thành kiến:**

+ Giữ lại mặc cảm, một người bị té bị theo trên trán, vết theo trở nên bóng, kể từ đó hễ khi nghe đến chữ: “**láng, sáng, bóng, thậm chí nghe nói đến chữ trượt**”, cũng nghĩ là người ta nói xấu mình. Ghét, hay thương ai thì hình ảnh họ cũng ở trong tâm trí ta, vậy sao không yêu thương mọi người cho tâm hồn nhẹ nhàng.

+ Giữ lại thành kiến. Robin Kater tay quyền anh người Anh, năm 1966 khi sắp thi đấu thì bị bắt vì liên quan đến vụ giết người. Anh không thuê luật sư, vì tin rằng mình vô tội. Nhưng anh đã không cãi lại và bị kết án 19 năm tù. Được mãn hạn tù, cùng lúc đó người ta có được chi tiết khác và biết là anh vô tội. Có người hỏi anh: Anh có oán hận vì bị oan như vậy không? Robin Kater đáp: Ai ở trong hoàn cảnh như tôi mà không oán hận. Nhưng tôi, không để một điều gì hại tôi thêm nữa. Vì oan, tôi đã mất 19 năm, bây giờ tức tối thì có nghĩa tôi sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa vào bản án không đáng có.

thấy quyền năng mà không có ích lợi. Nhưng câu KT này có mấy ý nghĩa:

**1. Trả cho thế gian những gì thuộc về thế gian.** Núi chỉ về trở lực, sự ngăn trở, những thứ này nó hiện hữu ở trong tâm lòng, hãy quăng nó ra trả về biển, biển chỉ về thế gian, hãy trả về cho thế gian những gì thuộc về thế gian. Bởi đức tin, mọi trở lực như núi sẽ bị dời đi.

**2. Tìm thấy phước hạnh trong nghịch cảnh.**

Chúng ta thường muốn thay đổi những điều không thể thay đổi, những điều không thuộc về mình, càng muốn thay đổi điều không thể, chúng ta lại tiếp tục tạo ra nan đề mới, phải thay đổi mình. Chúa bảo đừng nhô cổ lưng, nhưng phải làm sao cho cây lúc mọc tốt hơn, mạnh hơn để sống giữa cỏ lưng không bị lấn áp mà lớn lên kết nhiều quả. Đến mùa gặt thiên sứ sẽ nhổ cỏ lưng được. Đặc điểm của Chúa là Ngài không thay đổi hoàn cảnh, và chúng ta lại càng không thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng đức tin đến nơi Chúa giúp để chúng ta lấy được từ trong hoàn cảnh những bài học vô giá. Không lấp biển, nhưng lấy từ biển ra nhiều thứ giúp cho cuộc sống con người càng ngày càng giàu có phong phú hơn, thử kể ra ? Cá, tôm, dầu hỏa, thậm chí đến biển chết, chỉ toàn là muối rất mặn, không loài nào sống được dưới nước lẫn trên bờ, người ta nói rằng một muông nước biển làm ra được một hộp diêm quẹt. Biển vẫn còn, nhưng đã làm giàu cho đất. Đó là biển trở thành đất hứa.

\* **“Sa mạc” cách nào trở thành đất hứa.**

Cũng như ý vừa nêu ở trên. Êsai 35:1. samac trở bông hường. Samac vẫn là Samac, nhưng bông hường đã trở. Bông hường trở trong samac mới là phép lạ.

\* Đức Chúa Trời có làm cho đồng vắng trở thành đất hứa không ? Có.

- **Môise** đang chăn chiên trong đồng vắng xứ Mađian, Chúa hiện ra trong bụi gai cháy, và bảo ông hãy cởi giày người ra vì nơi người đứng là đất thánh. Đồng vắng không chỉ có thể trở thành đất hứa, mà còn có thể trở thành thiên đàng.

- **Phaolô** vào trong đồng vắng Arabi. Galati 1:17. và tại đó Chúa cho ông được đem đến từng trời thứ ba, thấy và nghe những việc diệu kỳ mà không có phép, thiết tưởng cũng không có ngôn ngữ nào nói ra hết. IICôr 12:1-4.

Đồng vắng Arabi là chỗ nào? qua biển đỏ nơi đồng vắng dân Ysoraên đã làm bầm vì không có nước. Xem bản đồ số 7. Đồng vắng Mađian và Arabi của dân Ysoraên là Đồng vắng Arabi của Phaolô.

### PHẦN 3. ĐỂ NHẬN NHIỀU HƠN

Bài 5

## BỐN SUY NGHĨ TẠO NÊN ĐỒNG VẮNG

Dân số ký 34:1-12. Câu gốc. Phục truyền 19:9.

*“hằng đi theo đường lối Ngài,....sẽ mở rộng bờ cõi người”*

+ Bốn hướng có bốn chữ trọng tâm: Nam có **Đồng vắng**, Tây có **biển**, Bắc có **núi**, Đông có **sông**....mỗi giới hạn đều có lý do của nó:

\* Bà Joyce Meyer trong quyển: Chiến trường của tâm trí có bài “Nếp suy nghĩ đồng vắng”, mượn ý đó xin chọn chủ đề này để dễ nhớ.

+ **Suy nghĩ thông thường, làm giới hạn đất hứa.**

1. **Phía nam: c4. Phía nam giới hạn là đồng vắng**, đồng vắng Xin giúp Ca đê- Banêa. Suốt 40 năm samac là cuộc chiến ý tưởng con người và ý muốn Chúa. Suốt cuộc đời theo Chúa cũng vậy.

- Lời Chúa phán **Êsai 55:8,9. Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các người, đường lối các người chẳng phải đường lối ta. Vì trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các người, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các người cũng bấy nhiêu.**+ **ICôr 3:20. Chúa biết ý tưởng người khôn ngoan..là vô ích.**+ **Êph 4:7..nhân danh Chúa mà rao ra..chớ nên..theo sự hư không của ý tưởng mình. ICôr 10:5. bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.**

- Lối suy nghĩ thông thường, tạo nên nan đề theo Chúa. Nhiều năm trước khi tin Chúa, chúng ta sống bằng lối nghĩ thông thường, sau khi tin Chúa phần lớn chúng ta tiếp tục lối suy nghĩ đó. Cách nghĩ thông thường làm giới hạn sức mạnh của đức tin, đất hứa thu hẹp.

- Ở Việt nam đi đường cần thuộc đường, sang Mỹ đi đường cần biết cách đi. Một thể ấy, đường trần và đường trời thì cách đi khác nhau.

- Chúa dân Ysoraên vào trong samac để thay đổi cách suy nghĩ của họ, nơi đó không có bất cứ điều gì họ nghĩ, nhưng hơn hai triệu người, Chúa nuôi sống họ trong 40 năm, hay nhiều hơn nữa..v..v..

\*Lấy ý tưởng con người để theo Chúa quả là tạo ra nan đề. Nan đề của chúng ta là theo Chúa theo cách nghĩ của mình hơn là vâng lời Chúa.

**ICôr13:11. Khi tôi còn là con trẻ tôi nói ..tu tưởng..suy xét...khi tôi thành non bèn bỏ những điều .** Theo Chúa trước và sau khi tin ...

\* Hỏi một em học sinh: 1+1= ? em sẽ trả lời = 2. - Hỏi nhà hóa học, họ sẽ trả lời: 1 + 1 tùy chất đó là gì , khi công lại sẽ cho ra chất gì: td

(oxy + hydro = nước ); nhưng ( Oxy + lửa = cháy ). - Hỏi vi luật sư: 1+1 là mấy, ông sẽ đến kê tai nói nhỏ: muốn ra bao nhiêu cũng được..

Mỗi trường hợp cho ra một đáp số khác nhau. Theo Chúa đừng dùng cách nghĩ thông thường...rất đúng với đời, nhưng sai với Chúa.

\*Để nuôi đoàn dân 5,000 người, có 3 tư tưởng: - **Philíp lối nghĩ thông thường:** phải có hai trăm đonê, phải có chợ, phải có lò bánh. - **Anhrê: Tin nhưng tính:** đây có bánh, nhưng thắm vào đâu? - **Chúa Giêxu** suy nghĩ đức tin: Truyền cho ngài - tạ ơn - bẻ ra - phát cho đoàn dân. Theo Chúa là một tiến trình thay đổi lối suy nghĩ. Gi 4:24. Rôm 12:1,2.

+ **Suy nghĩ thế gian, làm giới hạn đất hứa.**

2. **Phía tây: Biển lớn của thế gian. c6.**

a. **Tin Chúa là đi qua biển ( Biển đỏ), theo Chúa là ở bên bờ biển.**

- Theo Chúa là ở bên bờ biển: Dân 34:6. Sống trong Chúa nhưng thế gian ở bên cạnh. Một cuộc chiến trường kỳ: bạn có thể “**sống theo thế gian**” hay “**biến đổi thế gian**” sống như bạn?

+ Chúa Giêxu cầu nguyện 3 Giăng 17:15-18. “*Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác...cũng như Con không thuộc về thế gian...thì Con cũng sai họ trong thế gian.*” Theo Chúa đừng để thế gian ảnh hưởng, nhưng hơn thế người theo Chúa phải có ảnh hưởng trên thế gian. **Rôma 12:2. “Đừng làm theo như đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới..” Êphêso 2:1,2 “..anh em đã chết vì làm lỗi..theo thói quen đời này..”**

b. **Làm sao có ảnh hưởng: Hãy để Chúa sống qua chúng ta.**

- Mục đích Chúa cứu chúng ta là gì? làm con cái ĐCT, đúng những chưa đủ, vì con là địa vị, nhưng phẩm hạnh qua hành động để trở nên giống như Chúa là điều cần thiết hơn nữa.

+ Hư mất bắt đầu bằng theo ý riêng thay vì ý Chúa. Ăn trái cấm thật sự là tội trọng, không phải vì ăn trái cấm, mà là ý tưởng ăn để tự mình biết phân biệt điều thiện điều ác để tự quyết định hơn là để Chúa quyết định cho mình.

1. Tin Chúa là bắt đầu làm theo ý Chúa. Khi bạn quỳ gối cầu nguyện tiếp nhận Chúa, là khởi điểm thuận theo ý muốn Chúa.

2. Theo Chúa là thay đổi từ ý mình sang ý Chúa. Chúa Giêxu đến thế gian có 2 việc: làm gương và chịu chết. Hê b 10:7. “*Này tôi đến..Tôi đến để làm theo ý muốn Chúa*”

3. Nhận được Thánh Linh để làm theo ý Chúa: Thánh Linh ban cho khả năng làm theo ý muốn Chúa. Mathiơ 7:21: “*Chẳng phải hề những kẻ..; nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời mà thôi.*”.