

# NƠI THOÁT TỘI

( THÀNH ẮN NÁU HÌNH BÓNG CỨU RỜI TRONG CHÚA GIÊXU )

Dãnsốký 35:6-15. Câugốc: Hêb 6:18,19.

*là kẻ đã trốn đến nơi ắn nấu, mà cảm lấy sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta.<sup>19</sup> Chúng ta giữ điều trông cậy này như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn,*

Có người hỏi: Làm thế nào để có thể hiểu được một cách tổng quát về chương trình Cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho con người, ngắn gọn đơn giản một cách dễ hiểu. Bài này cho một hình ảnh trong thời kỳ Cựu ước là Thành ắn nấu hình bóng về sự cứu rỗi trong Chúa Giêxu. Thành ắn nấu là cái bóng của hình thật là Chúa Giêxu chịu treo trên thập tự giá ban Cứu rỗi cho chúng ta.

\*Thư Hêborơ cho biết “**thành ắn nấu**” hình bóng sự Cứu rỗi trong Chúa Giêxu, vì trong đó bao hàm các phương diện chỉ về sự Cứu rỗi trong Chúa Giêxu. Đem vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

\*Đây là bảng so sánh thành ắn nấu và sự Cứu rỗi qua Chúa Giêxu .

## I. THOÁT TỘI VÌ CHÚA HỨA.

**1.Chúa hứa: Trước khi vào đất hứa.** Trước khi đi qua sông Giô đanh vào đất hứa, Đức Chúa Trời đã dự bị, hình ảnh này chỉ về sự Cứu rỗi được Đức Chúa Trời dự bị trước khi dựng nên con người trên đất.

*Êph 1:4 trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, dựng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, Iphi 1:20 .huyết báu Đấng Christ, ..đã định sẵn trước buổi sáng thế, IITi 1:9 Chúa đã cứu chúng ta, ..Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ từ trước muôn đời vô cùng,*

\* **Những con số biết nói:** Thành ắn nấu và chỗ ở của người Lêvi được Chúa ban cùng một lúc, vì hai việc này có liên quan với nhau. Sự cứu rỗi trong lời phán của Chúa.

- Số 6 : thành ắn nấu chỉ về con người bất toàn.

- Số 42: đoán phạt và cứu giúp. IIVua 2:24 có hai con gấu cái ra khỏi rừng, cấu xé bốn mươi hai đứa trong bọn chúng nó. Kh 11:2 Còn sân ngoài đền thờ thì hãy để nó ra ngoài, đừng đo làm chi; vì chỗ đó đã phó cho dân ngoại, họ sẽ giày đạp thành thánh đủ bốn mươi hai tháng.

Kh 13:5 Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng; và nó lại được quyền làm việc trong bốn mươi hai tháng.

-Trong số 42 có sự cứu giúp ( 6 = người Lêvi, nhân 7 = trọn vẹn lời Chúa = 42 ) nhờ Lời Chúa giúp dân sự thoát khỏi đoán phạt. Đó là việc người Lêvi trong 42 thành giữa dân sự.

**2. Thực hiện: Sau khi Môise qua đời.** Sự nóng giận khiến Môise bị phạt không vào được đất hứa, nhưng Đức Chúa Trời cho phép để hình thành một ý nghĩa hai thời kỳ của sự cứu rỗi:

- **Thời kỳ Luật pháp.** Môise lập 3 thành ắn nấu bên kia sông Giôđanh.

Phu 4:43 Ấy là Bết-se nơi rừng vắng, trong xứ đồng bằng, để cho người Ru-bên; Ra-môt nơi Ga-la-át, để cho người Gát, và Gô-lan nơi Ba-san, để cho người Ma-na-se. Trong rừng của đồng bằng biểu lộ các luật lệ quá nhiều, vượt quá khả năng con người.

- **Thời kỳ trong đất hứa,** Giôsuê lập 3 thành trong xứ hứa, thành được lập trên núi cao, ân điển để từ nơi cao, ai cũng có thể nhìn thấy.

Giôsuê 20:7 Vậy, dân Y-so-ra-ên để riêng ra Kê-đe ở Ga-li-lê tại trên núi Nép-ta-li; Si-chem tại trên núi Ép-ra-im, và Kí-ri-át-A-ra-ba, tức là Hép-rôn, ở trên núi Giu-đa.

## II. THOÁT TỘI VÌ CHÚA BAN.

**1. Ban cho: Từ Đức Chúa Trời.** “ Đức Giêhôva phán cùng Môise..”

Giăng 3:27 Giăng trả lời rằng: Ví chẳng từ trên trời ban cho, thì không một người nào có thể lãnh chi được.

Giaco 1:17 mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.

a. Sự giải cứu dành cho “**kẻ vô ý**” ( c15,16 ) nhưng kẻ cố ý thì không có phương cách. Nhân loại nói chung bị kể là kẻ vô ý, vì bị ma qui cám dỗ nên đã phạm tội.

Thi 19:13 Xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội Nguyên tội ấy không cai trị tôi; Thì tôi sẽ không chỗ trách được, và không phạm tội trọng.

b. Sự cứu không dành cho “**kẻ cố ý**”:

\* **Là maqui** bị kể là kẻ cố ý nên Đức Chúa Trời đã định án phạt .

IGiăng 3:8 Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma qui; vì ma qui phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma qui.

\* **Là kẻ chẳng tin.**

Dãnsốký 15:30 Nhưng ai cố ý phạm tội, hoặc người sanh trong xứ, hay là khách ngoại bang, thì ai đó khinh bỉ Đức Giê-hô-va; người sẽ bị

truất khỏi dân sự mình,

\* Là kẻ đã tin, song cố ý phạm tội.

**Hêborô 10:26** Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa,

2. Ban cho: Trong và ngoài đất hứa.

**Dânsôký 35:14** Các ngươi phải chỉ ba thành phía bên kia sông Giô-đanh và lập ba thành khác trong xứ Ca-na-an; ấy sẽ là những thành ẩn náu. Sáu thành này sẽ dùng làm chỗ ẩn náu cho dân Y-sơ-ra-ên, luôn cho khách ngoại bang và kẻ nào kiêu ngạo ở trong dân đó, để ai vì vô ý đánh chết một người có thể chạy ẩn mình tại đó.

Sự Cứu rỗi cho mọi người bên trong và bên ngoài, cho mọi dân tộc. Cả thầy đều có cơ hội nhận ơn Cứu rỗi của Chúa.

**Êsai 63:16** Thật Ngài là Cha chúng tôi, dầu Áp-ra-ham chẳng biết chúng tôi, Y-sơ-ra-ên cũng chẳng nhận chúng tôi; hồi Đức Giê-hô-va, Ngài là Cha chúng tôi, danh Ngài là Đấng Cứu chuộc chúng tôi từ trước đời đời.

3. Ban cho: Thành ở trên đồi cao.

**Giôsuê 20:7** Vậy, dân Y-sơ-ra-ên để riêng ra Kê-đe ở Ga-li-lê tại trên núi Nép-ta-li; Si-chem tại trên núi Êp-ra-im, và Ki-ri-át-A-ra-ba, tức là Hép-rôn, ở trên núi Giu-đa.

Chỉ về Thập tự giá của Chúa Giê-xu trên đồi cao Gôgôtha.

**Giăng 12:32** Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta.

### III. THOÁT TỘI VÌ TIẾP NHẬN.

1. Tiếp nhận: Tội nhân chạy vào. Chạy chỉ về sự thừa nhận tội mình; chỉ về sự bất năng và không tìm phương tự cứu khỏi sự đoán phạt.

**Phu 19:3** Ngươi phải dọn đường, chia ra làm ba phần địa phận của xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp: ấy hầu cho kẻ sát nhân ẩn núp tại đó.

- “ngươi phải dọn đường”. Nghĩa là con đường đến thành ẩn náu phải để thấy rõ ràng, không bị chướng ngại. Chúa Giê-xu là đường đi về cùng Đức Chúa Trời được tỏ ra rất rõ ràng, trong toàn bộ cuộc đời của Ngài, từ lúc sinh ra, sự giảng dạy, các phép lạ, sự chết, sự sống lại, sự về trời. Ngài tự chứng Cha làm chứng và Thánh Linh cũng làm chứng.

**Êsai 35:8** Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua; song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc.

**Gi 14:6** Vậy Đức Chúa Jê-sus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.

2. Tiếp nhận: Bằng cách xưng tội mình.

**Giô-s 20:4** Kẻ sát nhân sẽ chạy trốn đến một cửa của thành này, đứng nơi cửa thành, thuật sự tình cho các trưởng lão của thành ấy nghe. ..

**Công 19:18** Phần nhiều kẻ đã tin, đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm. **IGiăng 1:9** Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.

3. Tiếp nhận: Hiệu quả khi Thầy tế lễ qua đời.

a. “phải ở trong thành ẩn náu cho đến” **Dân 35:26,27** Nhưng nếu kẻ sát nhân đi ra ngoài giới hạn của thành ẩn náu, là nơi người đã chạy ẩn mình, và nếu kẻ báo thù huyết gấp, giết người ở ngoài giới hạn thành ẩn náu, thì kẻ báo thù huyết sẽ không mắc tội sát nhân.

\*Được thoát chết song chưa được cứu. Đây chính là tình trạng của người tin Chúa ngày nay, được cứu 3 thời kỳ: Quá khứ, hiện tại và tương lai, ngày nay được cứu nhờ ở trong Chúa Giê-xu và cứ tiếp tục sống trong Chúa. Sự ra khỏi thành đồng nghĩa hư mất.

**Dân 35:28** Vì kẻ sát nhân phải ở trong thành ẩn náu cho đến chừng nào thầy tế lễ thượng phẩm qua đời; nhưng sau khi thầy tế lễ thượng phẩm qua đời, kẻ sát nhân sẽ được trở về trong sản nghiệp mình.

b. “cho đến khi nào Thầy tế lễ thượng phẩm qua đời”. Sự chết của Thầy tế lễ Thượng phẩm chỉ về cho đến khi nào Chúa Giê-xu chịu chết thì sự Cứu rỗi mới được hiệu quả. Đức Chúa Trời ban một thầy tế lễ:

**Hêb 2:17** Nhân đó, Ngài ....., trở nên thầy tế lễ thượng phẩm,

( khi Chúa Giê-xu tuyên bố Mọi sự đã được trọn, hết thầy người tin Chúa Trong thời kỳ luật pháp được vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời )

**Giăng 3:13** Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời.

**Êph 4:8** Vậy nên có chép rằng: Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù, Và ban các ơn cho loài người.

c. “được trở về trong sản nghiệp mình” sự nhận lại gia nghiệp.

**Giôsuê 20:6** ... cho đến chừng thầy tế lễ thượng phẩm đương chức qua đời. Kế đó, kẻ sát nhân sẽ trở về vào thành và nhà mình, tức là thành mà mình đã trốn khỏi.

\*Sự Cứu rỗi ban lại cách đầy đủ những gì tội lỗi đã đánh mất, phước hạnh lớn nhất trong sự Cứu rỗi là gì ? là được dự phần hay là có một bản tánh Đức Chúa Trời.

**IIPhiêrô 1:4** và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bốn tánh Đức Chúa Trời.