

Khải tương Đất hứa.

Bài 7. ĐI TRONG PHƯỚC HẠNH

Dân số ký 34:16-29. Câu gốc. [Phu 33:29](#)

Ồ! Y-sơ-ra-ên, người có phước đường bao!

Hỡi dân được Đức Giê-hô-va cứu rỗi, ai giống như người?

Đất hứa dân Ysoraên là Canaan.+ **Xứ hứa chúng ta ngày nay là gì ?**

- **Được làm con Chúa.** [Ga 4:28](#) *Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như Y-sác, là con của lời hứa.*

- **Được sự sống đời đời.** [IGi 2:25](#) *Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời.*

- **Dự phần bôn tánh Chúa.** [IIPhi 1:4](#) *và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bôn tánh Đức Chúa Trời.*

- **Chờ đợi trời đất mới.** [IIPhi 3:13](#) *Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ẩn ở.*

- Cũng giống như dân Ysoraên hành trình theo Chúa thật phước hạnh, Chúa luôn dự bị cho chúng ta những gì cần thiết.

* **Bốn sự dự bị của Chúa .**

* **Bốn dự phần của người. (Bài sau)**

Những điều sắp học không phải mới, nhưng để xếp lại cho thấy một tiến trình, và tra cứu cánh kỹ lưỡng, vì vậy sẽ chia thành hai bài.

I. BỐN SỰ DỰ BỊ CỦA CHÚA.

Đức Giêhôva, Môise, Thầy tế lễ Êlêasa, Giôsuê.

Tiến trình bốn bước mô tả cả chương trình Cứu rỗi của Chúa Giêxu:

- **Đức Giêhôva** là nguồn mọi phước hạnh.
- **Môise** biểu tượng cho luật pháp cho con người biết tội,
- **Êlêasa, Thầy tế lễ** dâng sinh tế, chỉ về sự đổ huyết chuộc tội.
- **Giôsuê.** Là hình ảnh về Chúa GiêXu là người chặn hiền lành.

+ Đi vào chi tiết để thấy ý từ trong Kinh thánh, vững lòng tin cậy.

1.Có Chúa Lãnh đạo. *Đức Giêhôva lại phán cùng.* Nguồn phước hạnh

+ “ **Đức Giêhôva** ”. Một từ chỉ về Đức Chúa Trời nguồn của mọi phước hạnh, khi dịch ra bất cứ ngôn ngữ nào cũng không có một từ nào diễn dịch đủ nghĩa. Có nghĩa một nơi chứa đựng mọi sự ở trong đó. Đức Giêhôva là Đấng gồm tóm mọi sự được dựng nên, từ vật thấy được cũng như vật không thấy được, thấy đều ở trong Ngài.

- Trong Tân ước có một lần bày tỏ Lễ thật này:

[Eph 1:23.](#) *Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.* Nếu Đấng Christ là Đức Chúa Trời tự thu hẹp, Phaolô dùng 4 từ mô tả, thì Đức Giêhôva có từ ngữ nào có thể chỉ về Ngài cho đủ?

- Lạ lùng dầu Chúa của cả trời và đất không đủ chỗ chứa Ngài, nhưng Ngài lại có thể ngự trong lòng chúng ta, dầu khi chỉ dành cho Ngài một chỗ rất nhỏ.

[Eph 4:6.](#) *chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người.*

+ “**lại**” một từ chỉ về sự đã có và đang có. Không chỉ tin, mà phải theo, một tiến trình trong thì hiện tại. Đã nghe tiếng kêu gọi của Chúa trong quá khứ và đến với Ngài, hiện tại có tiếp tục đang nghe ?

+ “ **phán** ”. Trong Kinh thánh có 2848 lần, KT được mệnh danh là quyển sách lời phán của Chúa. Chử phán không dùng cho loài người. Tất cả những phước hạnh được ban cho qua lời phán của Đức Chúa Trời. Tiếng của Chúa tạo nên vũ trụ này. [Thi 29:3](#) .Tiếng phán của Chúa Giêxu người què đi được, người câm nói được, người chết sống lại.

2. Có Lời chỉ đường. - “ Môise ”

Thời kỳ Kinh thánh chưa hình thành, Chúa dùng những con người của Ngài. nhận Lời từ Chúa và truyền lại, được ghi trong Kinh thánh. Tiếng uy quyền và đầy năng lực đó không thể phán trực tiếp với chúng ta, vì vậy Chúa dùng những ngôn sứ của Ngài. Môise, các đấng tiên tri, được ghi lại trong Kinh thánh.

- [Ês 48:17.](#) *Đức Giê-hô-va, Đấng Cứu chuộc người, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, phán như vậy: Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời người, là Đấng dạy cho người được ích, và dắt người trong con đường người phải đi.*

Môise nhận và truyền Luật pháp để chỉ cho người ta biết tội.

[Hêb 1:1](#) *Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tỏ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách,*

Nhưng luật pháp như tấm gương phản chiếu lại cho chúng ta thấy tình trạng mình, sự bất toàn, bất năng,

[Gia 1:23](#) Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương,

- Hầu dẫn đến với Chúa, nhờ Ngài mới được sạch tội.

[Ga 3:24](#) ²⁴ Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình.

3. Có Ôn Cứu chuộc.

- “Êlêasa, thầy tế lễ”: người thay mặt dân Ysoraên dâng sinh tế chuộc tội. Không có sinh tế Lễ Vượt qua dân Ysoraên không thể ra khỏi xứ Êđípôt, không có các của lễ chuộc tội Đức Chúa Trời không thể ở giữa họ. Điều đó làm hình ảnh về Chúa Giêxu.

- Tất cả trong Chúa Giêxu.

[IICô 1:20](#). Vì chúng cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói “A-men,” làm sáng danh Đức Chúa Trời. Trong Chúa Giêxu chúng ta nhận được mọi điều đã hứa.

- [Gi 14:6](#). Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.

Câu chuyện bé trai vào tìm Nữ hoàng nhờ giúp đỡ hoàn cảnh gia đình, cha mất mẹ nuôi hai con nhỏ, nhưng không vào được bị người lính gát đuổi ra. Vừa đi vừa khóc, một người thanh niên thấy vậy hỏi: Vì sao em khóc, em nói mọi việc. Hãy theo tôi, nắm lấy tay dắt qua các trạm gát, vào cung, gặp Nữ hoàng: Thừa mẹ, đây có một em trai có việc trình mẹ. Nữ hoàng nghe cảm động giúp đỡ cho đến nhiều năm về sau. Thì ra chàng thanh niên đó là hoàng tử.

* Khi chúng ta cầu nguyện “Nhân danh Chúa Giêxu” có nghĩa chỉ trong Chúa Giêxu chúng ta mới được phép và được Đức Chúa Trời chấp nhận. Giống như gởi thư phải dán tem, Chúa Giêxu là giá trả, qua Ngài chúng ta được đến gần Ngôi ơn phước.

* Nói không là đọc lại mà phải nói từ một tấm lòng tin quyết.

- [ISứ 5:20](#). Trong khi giao chiến, chúng kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời vì chúng có lòng tin cậy Ngài, thì cứu giúp cho,...

4. Có Người Chặn dất.

- [Dân 27:17](#). để vào ra trước mặt chúng nó, khiến chúng nó ra vào, hầu cho hội chúng của Đức Giê-hô-va chớ như con chiên không người chăn.

+ Sự thiếu hướng dẫn cũng đồng nghĩa với sự sửa phạt.

- [XVua 22:17](#). Bấy giờ Mi-chê đáp rằng: Tôi thấy cả Y-so-ra-ên bị tản lạc trên các núi, như bầy chiên không có người chăn; và Đức Giê-hô-va phán rằng: Những kẻ ấy không có chủ,

- [Xachari 10:2](#). Vì các thần tượng nói sự hư không, các thầy bói thấy sự dối trá; chúng nó rao chiêm bao phỉnh dối, và ban sự yên ủi luống nhưng. Vậy nên dân tan đi như những con chiên, vì không có người chăn thì bị khốn nạn.

+ Chúa dùng ai, và người đó thế nào?

* **Chúa dùng Người chăn là một con người.**

- “Giôsuê, con trai Nun”, để phân biệt với những người cùng tên, nhưng cũng chỉ ra người được Chúa dùng một là một con người.

[Giôna 1:1](#) Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na con trai A-mi-tai.

[Mat 16:17](#). Hỡi Si-môn, con Giô-na,

* **Tiếp nhận người chăn là một con người.**

Con người dễ theo một nhân vật được thần thánh hóa hơn là theo một người thật sự. Dân Do thái mong đợi Đấng Mêsi, nhưng lại từ chối Đấng Mêsi, vì họ nhìn vào gia phả, gia thế và gia cảnh của Ngài.

[Mác 6:3](#). Có phải người là thợ mộc, con trai Ma-ri, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đe, và Si-môn chẳng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư? Chúng bèn vấp phạm vì có Ngài.

* **Người chăn luôn ý thức mình là con người.**

[IISam 7: 3](#). Na-than thưa cùng vua rằng: Hễ trong lòng vua có ý làm gì, thì hãy làm, vì Đức Giê-hô-va ở cùng vua. Tiên tri Nathan nói với tư cách một con người bất toàn, nhưng khi Chúa tỏ ra thì khác hơn. Người tiên tri trong giao tế hằng ngày có thể mắc sai lầm, nhưng trong sự xúc dầu của Chúa, sự tỏ ra của Chúa không có sự sai lầm trong đó.⁴ Nhưng trong lúc ban đêm, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Na-than rằng: là dòng giống do người sanh ra, và ta sẽ khiến cho nước nó bền vững.¹³ Nó sẽ xây một đền thờ cho danh ta,

“**Đức tin nhận nhiều nhất, Yêu thương ban cho nhiều nhất và Khiêm nhường giữ lại nhiều nhất.**”

Kết:

Chúa có một chương trình Cứu rỗi và một sự dự bị cho mỗi chúng ta linh trình thật phước hạnh : Có Chúa Lãnh đạo, Có Lời Chúa hướng dẫn, Trong Ôn Cứu Chuộc, và Có Người Chặn dất.

- Bài tới: Bốn dự phần của con người.