

LÒNG TIN THÊM LÊN

Mathiơ 28: 8-15. II Phierơ 1: 5.

“*Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin...*”.

* **Nhắc lại** 10 bước trang bị:

(Mari Mađolen: chỉ về trong ân điển mọi người đều có thể).

* **Giáo lý:** Thêm lên. II Phierơ 1:5-7. Hai phương diện. c3. “*Quyền phép Đức Chúa Trời ban cho*”; c5. “*Vậy, về phần anh em, phải gắng hết sức mình thêm cho.*” mỗi ngày chúng ta cần sống với Chúa.

* **Diễn tiến:**(Ma 28:1). Sáng ngày thứ nhất, Mari Mađolen cùng các người đàn bà khác đến thăm mộ, thấy ngôi mộ trống, nghe Thiên sứ hỏi. Họ trở về (Giăng 20:2) Mari mađolen đi tìm Phierơ và Giăng đi trở lại mộ, sau khi hai môn đồ này trở về Mari mađolen ở lại mộ và Chúa hiện ra lần thứ nhất cho Mari mađolen (Ma 28:8-10) Kế đó, Chúa hiện ra lần thứ hai cho những người phụ nữ trước đã đến thăm mộ đang trên đường về.

* **Trong tâm** bài học này : Những điều cần thiết cho Lòng tin được thêm vững vàng. Mathiơ 28:8-15. Có 2 ý chính: **Lòng tin** và **Vô tin**.

I. VÌ LÒNG TIN ĐỐI DIỆN VỚI SỰ KHÔNG TIN.

Ngay sau khi Chúa sống lại đức tin về sự sống lại của Chúa và sự không tin đã có mặt. Suốt thời gian hai đều này vẫn tồn tại. Là con cái Chúa chúng ta luôn ở giữa sự không tin, cần được trang bị cho mình lòng tin thật vững chắc. Biết vì sao không tin, giúp chúng ta vững tin.

* Khi người ta nói không tin Chúa, họ sẽ ở một trong 3 lý do sau đây:

1. Nói không tin nhưng lòng vẫn tin. Mathiơ 28:3,4. *Hình dong của thiên sứ..vì đó, những lính canh sợ hãi run rẩy và trở nên như người chết.* Sự phủ nhận niềm tin từ những người có bằng chứng của lòng tin. Dù người ta nói mình không tin, trong sâu thẳm họ vẫn đang tin.

***Thánh kinh:** Người đi ra loan tin Chúa không sống lại, là “*những lính canh*” chứng kiến quyền năng và sự sống lại của Chúa trước hết.

***Lịch sử:** đã cho thấy, chủ nghĩa của sự vô tin phát xuất từ những người đã có lòng tin. Tận đáy lòng mỗi con người vẫn có niềm tin. Thiên 14:1; 53:1. “*Kể ngu đại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời*”. Đọc những tác phẩm của người vô thần họ không thuộc về ngu đại chút nào! Khi nói hoặc cố sùý không tin, thật ra họ có ý định khác.

2. Nói không tin vì có sự bắt buộc. trong câu Kinh thánh này cho thấy có sự chỉ “*lệnh*” phải nói như vậy từ **giới cầm quyền**, lịch sử sự bách hại Hội thánh trải các thời kỳ minh chứng điều này. Sự không tin vì sợ ảnh hưởng tôn giáo vào chính trị của họ.

3. Nói không tin vì lợi ích hiện tại. tiền, địa vị và mạng sống. Vì những người này là lính canh mộ Chúa, họ phải làm chứng dối để

không bị **án chết** (c13,14), thêm nữa họ được cho nhiều **tiền bạc**. Vô tín luôn đi đôi với quyền lợi hiện tại, không dám trả giá cho đức tin.

II. YẾU TỐ GIÚP LÒNG TIN THÊM LÊN.

Mathiơ 28:8-10. Ba yếu tố giúp lòng tin càng thêm vững mạnh.

* Cá nhân gặp Chúa, * Có người cùng tin, * Cơ hội lớn lên.

1. Chính mình gặp Chúa. Mari mađolen và những người đàn bà gặp Chúa cách cá nhân. Mathiơ 28:9. *Hai người đến cùng Ngài, ôm chơn Ngài và thờ lạy Ngài.* Kinh nghiệm này không có gì có thể chuyển lay. - *Sứ đồ Giăng có kinh nghiệm này.* I Giăng 1:1. *Điều có từ trước hết, là đều chúng tôi đã nghe, đều mắt tôi đã thấy, đều chúng tôi đã ngẫm, và tay chúng tôi đã sờ, về Lời sự sống.* **c3** *chúng tôi lấy đều đã thấy đã nghe mà truyền lại cho anh em...*

2. Có người cùng tin. sự cộng hưởng của đức tin chân chính. Dầu Mari Mađolen có một kinh nghiệm gặp Chúa thật đặc biệt, nhưng để rao tin mừng Chúa sống lại, Chúa đã hiện ra cho hai người đàn bà khác, là những người đi với bà đến mộ lúc sáng sớm.(Mathiơ 28:1).

* Đức tin đến với Chúa và hiệp một với nhau tạo nên sức mạnh.

II Tê 1:3. “*vì đức tin anh em rất tấn tới, và lòng yêu thương hết thấy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm*”.

Êphê 3:16,18. “*bởi quyền phép Đức thánh linh mà được mạnh mẽ trong lòng...được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu.*”

3. Cơ hội để lớn lên. Ma 28:10 */Hãy đi bảo/ cho anh em ta, /qua xứ Galilê/, ở đó sẽ /thấy ta/. Có 3 cơ hội để lòng tin được tăng trưởng:*

a. Cơ hội Hầu việc Chúa. “*Hãy đi bảo*”

- “*Hãy đi bảo*” Nói về Chúa có dễ không? nói với những người chưa gặp Chúa sống lại, làm sao để người nghe tin và hành động là họ phải đi qua xứ Galilê để gặp Chúa. Sự chuẩn bị cho sứ điệp mở lòng người giảng tiếp cận chính Chúa và lời Ngài.

* **Người rao lời Chúa** sẽ lớn lên trong chính sứ điệp mình rao truyền. Nói theo nghĩa rộng, sự tăng trưởng thuộc linh tỷ lệ thuận với cơ hội hầu việc Chúa. (Êphê 4:11-13).

* **Mục đích của Sứ điệp:** là giúp người nghe Tin, đưa đến hành động trong điều mình tin, và gặp Chúa.

- “*cho anh em ta*” chữ “*anh em*” chắc không riêng về sứ đồ, vì đang khi những người đàn bà này đi nói “*hãy qua xứ Galilê gặp Chúa*”, thì Ngài hiện ra tại phòng cao thuộc xứ Giuđê ; “*anh em*” Chúa nói đây là ai ?

Mathiơ 12:49,50. “*Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta*”. anh em đây là những người tin và theo Chúa trong chức vụ của Ngài

* **Một chi tiết lưu ý:** những năm chức vụ Chúa Giêxu, những người đàn bà này theo Chúa, với tư cách là những người hầu việc Ngài.

Mathio 27:55,56 “...đi theo Đức Chúa Giêxu từ xứ Galilê, trong những người đàn bà đó có Mari Mađôlen, Mari mẹ Giacô và Giôxép, và mẹ hai con trai Xêbêđê”. Mỗi ngày theo Chúa thật hữu ích, vì chỉ có họ mới biết ai là người đã tin và theo trong chức vụ Chúa, bây giờ Ngài sai họ trở lại để báo tin Chúa sống và bảo họ qua Galilê để gặp Ngài tại đó.

“Không có một ngày nào theo Chúa vô nghĩa”. Chuẩn bị ba năm để làm việc vài mươi ngày và công tác những phụ nữ này thật lớn lao!

* Khích lệ Thờ phượng, hầu việc Chúa có lẽ quý bà có ơn hơn quý ông.

b. Cơ hội trong Hội thánh. “qua xứ Galilê”

- “qua xứ Galilê” Chúa Giêxu thành lập Hội thánh. Ma 16:18. “Ta sẽ lập Hội thánh ta.”. Chính là lần này. Đây là lần Chúa kêu gọi những người tin Ngài nhóm lại đồng nhất Chúa thành lập Hội thánh, khi Đức Thánh Linh giáng lâm vào ngày lễ Ngũ tuần là làm cho Hội thánh trở nên sống và đầy đầy quyền năng Thánh Linh.

* Chúa hiện ra cho cá nhân (Mari , các người đàn bà) vì có nhu cầu trách nhiệm của họ, nhưng để ban phước Ngài thành lập Hội thánh.

* Vì có chức vụ, Chúa cho một số người được tỏ ra nhiều hơn người khác, phần nhiều người nghe, nhận lời Chúa trong giờ Thờ phượng.

c. Cơ hội trong Thờ Phượng. “ở đó sẽ thấy ta”. “ở đó” là chờ đợi để gặp được Chúa. Không chỉ nghe nói về Chúa đã sống lại, “thấy ta” là phước hạnh, là nhu cầu lớn nhất trên con đường theo Chúa.

* Trong tâm của sự Thờ Phượng là gì? Hát, cầu nguyện, nghe giảng? Không! đó là kết quả của sự gặp được Chúa. Vì nếu không có Ngài, mọi điều kể trên vô nghĩa. Mục đích Thờ phượng là để gặp được Chúa, khi có Chúa hiện diện là có mọi sự. Lòng tin thêm lên khi gặp được Chúa. (Nhắc lại 3 cơ hội để Lòng tin thêm lên: a,b và c)

III. NHỮNG LỄ THẬT BAN LÒNG TIN.

* Những lời phán đầu tiên của Chúa Phục sinh: Giảng 20:17.

Liên quan 2 Lễ thật Cứu rỗi hoàn thành :

1. Lễ thật: Chúa và Cha. “Chớ rời đến ta, vì ta chưa lên cùng Cha”.

a. Sự Chúa Giêxu lên Đức Chúa Cha trước nhất. Mathio 6:33. Tỏ ra Đức Chúa Trời tế trị mọi sự trong Chương trình Cứu rỗi.

b. Sự hiện diện Chúa bên cạnh chúng ta. Niềm tin cho sự vững lòng.

Giăng 20:17. Chớ rời đến ta vì ta chưa lên cùng Cha! so Mathio 28:9. Chúa gặp hai người đàn bà: Mừng các ngươi, hai người đến gần, ôm chơn Ngài, và thờ lạy Ngài. Lúc Chúa hiện ra cho Mari, và sau đó Chúa Giêxu đã bước vào sự hiện diện với Đức Chúa Cha, rồi Ngài trở lại hiện ra cho hai người đàn bà, lúc này họ có thể ôm chân Ngài thờ lạy.

2. Lễ thật: Chúa và tôi: “Cha các ngươi”; hai là “Đức Chúa Trời các ngươi”. Đây là lời công bố danh phận người tin Chúa.

a. “Cha các ngươi”. Lời công bố mối liên hệ. Chúa liên hệ với chúng ta mật thiết như Cha với con.

Giăng 20:17. “Cha ta và Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi”. Các loại tình thương tình nào có trước?: Vợ chồng, cha con, anh em? Tình Cha con. Vì Chúa dựng nên con người làm con của Ngài, kể đó đến tình vợ chồng, và tình anh em.

+ Sự kinh ngạc trong từng từ ngữ của Kinh thánh.

- Thí dụ 1. “Cha ta và Cha các ngươi” Chúa không nói Cha ta và các ngươi, vì Chúa phân biệt chính Ngài Con Đức Chúa Trời, khác với chúng ta là con Đức Chúa Trời. Chúa Giêxu là Con vì là Đức Chúa Trời trở nên người. Chúng ta là con trong tình trạng được dựng nên từ bụi đất, được hà hơi, và lãnh nhận sự cứu rỗi để trở nên con của Ngài.

- Thí dụ 2: Chúa dạy cầu nguyện “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời”, là tầm nhìn của niềm tin về tương lai, lời cầu xin trước khi sự Cứu rỗi được trọn: “cha chúng tôi” chớ không phải “cha chúng con”, sự diễn tả 2 khoảng cách: Chúa và chúng ta, và chúng ta với nhau. Sau khi Chúa sống lại “chúng con” trong sự thừa nhận.

* **Sau khi Chúa Giêxu sống lại có 2 lần tuyên bố môn đồ là con:** trước đó chưa hề có.

Lần 1. Giảng 20:17. “Cha các ngươi”.

Lần 2: Giảng 21:5. “Hỡi các con, không có chi ăn hết sao?” bây giờ các ngươi thật sự là con, qua sự chết và sống lại của Chúa Giêxu minh chứng sự chết của Ngài được Đức Chúa Cha nhận, và người tin nhận Ngài đã được đủ điều kiện để trở nên con cái Đức Chúa Trời (Ba sẽ mua cho con, và sau khi ông đã “trả tiền” là khác nhau).

* Khi Chúa phán “Cha các ngươi” là lời công bố sự Cứu rỗi có hiệu lực.

b. “Đức Chúa Trời các ngươi”. Đây là lời công bố Chủ quyền. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Đáng đã làm cho Chúa Giêxu sống lại từ trong kẻ chết cũng là Đức Chúa Trời của các ngươi.

- Giăng 17:9. bởi chưng họ thuộc về Cha. **10** mọi đều thuộc về Con tức là thuộc về Cha. **11.** Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian,...Lạy Cha thánh xin gìn giữ họ trong danh Cha..

- Công vụ 27:22,23,25. “ta khuyên các ngươi hãy vững lòng.... Đáng ta thuộc về và hầu việc...ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như lời Ngài phán vậy”

Kết:

* Chúa hiện ra lần thứ 2: Những điều căn bản cho Lòng tin Thêm lên:

- Gặp Chúa, Nói về Chúa, Thờ Phượng Chúa,
- Tin nhận sự Cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời.
- Tin nhận mình là con đã được công nhận.
- Tin nhận Đức Chúa Trời là Cha tế trị mọi sự.