

# Di sản Cho Con

Dã số ký 32:1-5. Càngóc II Tim 1:5

*Đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà nội con, và trong Ô-nít, mẹ con,  
Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa.*

*Di sản bạn để lại cho con trong đó có lòng tin.*

Hãy để ý : 500 về sau vẫn gọi tên Rubên, Gát, Manase

## **I. LỜI CÔNG BỐ DI SẢN CHO CON.**

1. Sự công bố trong 10 điều răn. Xuất 20:5,6.
2. Sự ảnh hưởng được thừa nhận. Êxêchiên 18:2,3.

## **II. THỰC CHỨNG DI SẢN CHO CON.**

Hình ảnh trái nho chua.

1. Trái nho chua cho Rubên.
  - Tâm trạng cay đắng của mẹ cho cha. Sáng 29:31-33.
2. Trái nho chua cho Gát.
  - Tâm trạng ganh tị với em Rachên. Sáng 30:9,10.

Áp dụng: Những tâm trạng thuộc linh của Lê-a.

Sáng 29: 32-35.

3. Trái nho chua cho Manase.

Hai sự rửa sả: - Gốc dân thờ hình tượng. Sáng 46:20.

- Hành vi của bản thân. Sáng 48:14.

## **III. THAY ĐỔI DI SẢN BỞI ƠN ĐIỂN.**

1. Lời chúc phước nhiệm mầu. Sáng 48:20
2. Trong Ân điển sẽ dư dật. Rôma 5:20.
  - Ghêđôn. Cácquan 6:15; Ghépthê Cq11:1; Êli IVua 17:1

*Lòng yêu kính Chúa của bạn hôm nay, trong con ngày mai*